

De 's-Heerenbroeker

ORANJEFEST
S-HEERENBROEK
2 t/m 4 SEPT

12e Jaargang nummer 3

september 2010

Voorwoord...

Voor u ligt de 47e editie van de 's-Heerenbroeker. De zomer is weer voorbij en we gaan weer richting de donkere, guure, windere en natte dagen van het najaar.

In deze uitgave aandacht voor de oranjefeesten uit het heden en het verleden, een terugblik op de georganiseerde activiteiten en gaan we weer buut'n kiekeken met Ad. De poezie die u in de vorige uitgave moest missen is weer aanwezig.

Veel leesplezier, de redactie

Oranjefeest 2010

Donderdag 2 september was het dan weer zover. Het oranjefeest in 's-Heerenbroek. Om 19.00 uur werd het feest geopend. Al snel kwamen alle circus artiesten binnen gedruppeld en kon het feest beginnen. Er werden verborgen talenten getoond van tonlopen, jongleren tot trampoline springen. Tijdens dit feestelijk gebeuren moest er per buurt ook nog een puzzel van 500 stukjes gemaakt worden. Veecatien liet er geen gras over groeien en ging als een speer aan de slag met als resultaat dat ze binnen no time klaar waren. Na het buurtdenkspel bleef men nog gezellig in de tent onder het genot van een biertje en de muziek.

Vrijdagmiddag kwamen alle kinderen op het vrolijk aangekleed feestterrein af. Er was van alles voor ze te doen. Ballopen, pyramide bouwen, koorddansen tot eiren gooien op André. Vooral dat laatste vonden de kinderen prachtig! André daartegen stond te koukleumen in het schavot maar zag er de lol wel van in. Nadat iedereen alle spelletjes gedaan had konden ze een muntje ophalen om gezellig met elkaar een bakje patat te nuttigen.

Tot 21.00 uur was het podium helemaal vrij voor de kinderen. Ze konden lekker dansen en gek doen tijdens de kinderdisco. Na de kinderen was het tijd voor de volwassenen om eens lekker uit hun dak te gaan. De dansvloer was dan ook tot in de late uurtjes bezet en er werd volop gefeest.

Zaterdagmiddag om 13.30 druppelde het feestterrein weer vol. De volksspelen stonden op het programma. Vol enthousiasme kwamen alle buurten, gekleed in wedsterijdtenuue, hierop af. Het eerste spel van het programma was een ware circusact. 1 Van de buurtleden moest boven op de bal klimmen om vervolgens door 4 man/vrouw naar de andere kant te worden geduwd. Verder was er van alles te doen: Rondjes lopen in een band, balanceren met een tennisbal, zich voortrekken op een zeepbaan. Als laatste stond de spectaculaire stormbaan inclusief modderbad op het programma. Vol enthousiasme werd deze baan door alle buurt bestormd. Het werd spannen wie er uiteindelijk met de trofee naar huis zou gaan.

Nadat iedereen weer fris en fruitig was, kwam men weer naar het feestterrein om een ware dog dance te zien. Oftewel dansende honden! In de tent werd er bekend gemaakt wie zich de Kampioen van 's-Heerenbroek mag noemende het komende jaar. En die winnaar is: Veecaten!

Er werd nog volop gefeest in de tent en zachtjes aan druppelde de tent weer leeg.

Door Kariene Huzen



Van eigen erf

Dit is geen verslag van de feestelijkheden van 2010 in deze 's-Heerenbroeker, want de redactie vond het gepast om ook wat historie van de Oranjevereniging en haar oprichting te publiceren.

Nadat men eerst als voorbereidingscommissie was samengekomen op 8 oktober 1936 in het zaaltje van de schilder Admiraal, nu de woning van Rein Pannekoek, vond men het gewenst om ook in ons dorp een Oranjevereniging op te richten. In verschillende buurdorpen was al een dergelijke vereniging, dus wilden we niet achterblijven. Vooral het aanstaande huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernard op 7 januari 1936 greep men aan om de eerste activiteiten te organiseren. Een week na de voorbereidende vergadering werd de huidige vereniging op 13 oktober 1936 opgericht, met als eerste bestuur Hendrik Boer, voorzitter; Klaas v.d. Wal, secretaris; Zwier Holtland, penning-meester; en als verdere bestuursleden: dhr. Verstraete, Willem Verweij, Gerrit Jan Wessels, Egbert Koersen en Hendrik Pelleboer.



De 's-Heerenbroeker

De eerste activiteit was een paardendefilé op 7 januari 1937. Een zeer koude januari-morgen. Men startte in Veecaten, de optocht begon om halfnegen bij het tolhuis in Veecaten. Daarom historisch. (Wie weet waar het tolhuis heeft gestaan?) Voorop met schild 'J-B', Jan v.d. Wal, een stiefzoon van Zwier Holtland, verder bekende paard-rijders - o.a. J.W. v. Lenthe, M. v.d. Wal en J. Klein. Het was zeer koud, maar wel gezellig, volgens Jan Klein. Men moest ook heel IJsselmuiden door. Het boekje '50 Jaar Oranjevereniging 's-Heerenbroek' (voor belangstellenden zijn er nog enkele boekjes aanwezig, melden bij ondergetekende) lezende, stonden tot mijn verbazing wel alle activiteiten vermeld, maar niet de officiële herdenking op 13 oktober 1986 met een receptie en een aubade door muziekvereniging 'Excelsior' uit Westenholte, opgericht in december 1920 te 's-Heerenbroek. Ook in dezelfde tijd trad de 'Wierdense Revue' op, bestaande uit Graats, Hendrik, Dicks en Moe, voor het overweldigende aantal bezoekers (409) in de Kandel. Stoeven werden dicht op elkaar gezet, voor de brandweer onacceptabel. Financieel was deze avond vanzelfsprekend ook een groot succes. Zelfs helikoptervluchten werden mogelijk gemaakt dankzij sponsoring van Loonbedrijf Bastiaan.





Het bestuur bij de vijftigjarige herdenking: foto 1, boven van l. n. r.: Wim Verweij, Evert Selles, Gerrit Jan v. Spijker, Rouke Bijstra, Yvonne Post en Wim Wolters. Onderste rij: Gerrit Bronsveld, Henk Huzen, Joke Heldoorn, Jan Gernaat en Wim Koersen. foto 2: helikopter. Foto 3: Paardendefilé 7 jan. 1936;

Groeten, Wim Koersen

Van mijn moeder moet ik tegen planten praten.
Ze groeien beter na een goed gesprek.

En 't praten kan ik meestal toch niet laten,
maar tegen planten praten is me iets te gek!

En toch, m'n philodendron wil niet zo best groeien;
en m'n sissus hoort zo graag een compliment.
M'n hoya, zou zij eindelijk gaan bloeien?
Of wordt ze daardoor juist te veel verwend?

Komt u vandaag of morgen mij bezoeken
en hoort u al 't geroezemoes op straat;
denk niet meteen aan een kamer vol visite.
'k Ben dan alleen maar met de varens aan de praat.

Dorien Smit

Herbestrating J.W. van Lenthestraat

De werkzaamheden aan de J.W. van Lenthestraat waren nog niet helemaal voltooid, maar wijkwethouder dhr. Boerman kwam toch om samen met mw. Schaapman "de laatste stenen" te leggen.

Dit wijkproject kwam voort uit de meldingen van de bewoners tijdens de wijkshow en wijkplatformbijeenkomsten. Zo ziet u maar dat het nodig en nuttig blijft om tijdens deze wijkshow of via de wijkplatformbijeenkomsten uw wensen kenbaar te maken.

Voor info en meldingen kunt u terecht op de website van de gemeente Kampen: www.kampen.nl/wijkbeheer of bellen met tel. nr. (038) 33 92 999



Workshop schilderen met acrylverf

Op 13 september j.l. organiseerde vereniging "Dorpsbelangen" een workshop schilderen met acrylverf bij de "Geallery" in Mastenbroek. Hier kon men met hulp van Gea Kok een eigen schilderij naar keuze maken. (2 schilderijen worden nog afgemaakt, daar was 1 avond te kort voor). Het was een erg leuke en leerzame avond, waar voor sommigen hun verborgen talent naar boven kwam. Zoals u op de foto kunt zien mag het resultaat er dan ook zijn. Al met al een heel geslaagde avond.





Het stormt,
Het giert en buldert om ons huis.
En ik denk bij mezelf:
was jij maar thuis.
We trokken, heel gezellig,
vroeg de gordijnen dicht.
En staken dan wat kaarsen aan
voor hier en daar wat licht.
Een lekker flesje wijn erbij en
wat muziek, heel zacht.
Wie weet wat dan, zo knus en warm,
de avond ons nog bracht.

Maar jij bent daar en
ik zit hier alleen
met mijn gedachten...
Ik steek alvast de kaarsen aan en
blijf wel op je wachten.

Dorien Smit

Anjercollecte

De Chr. Gem. Zangvereniging "Irene" wil graag iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de Anjercollecte van het Prins Bernhard Cultuurfonds, door ons gelopen van 31 mei t/m 5 juni. Dat heeft het mooie bedrag van **€ 708,60** opgebracht, waarvan 1/3 deel à € 236,20 voor ons koor is.

Namens het bestuur: Hartelijk dank!

Collectes 2010 gemeente Kampen:

Diabetes Fonds **1-11 t/m 6-11**

Stichting Alzheimer **8-11 t/m 13-11**

Nationaal MS Fonds **29-11 t/m 4-12**

Oktober wijnmaand

Dorpsbelangen 's-Heerenbroek organiseert op woensdag 13 oktober een wijnproefavond.

De avond wordt verzorgd door Klaas Busser, eigenaar van een slijterij en wijnhandel in Hattem. De kosten voor deze avond bedragen E 12,50 p.p. U maakt kennis met 5 verschillende wijnen. Aanvang 20.00 uur. De avond zal ongeveer 1,5 uur duren. Opgave t/m 9 oktober bij Jacolien van de Wetering-de Groot: 038-3557156 / jacolien@hccnet.nl

Locatie: in 's-Heerenbroek (exacte locatie wordt nog doorgegeven).

Alleen bij voldoende deelname.

Buut'n kiek'n,

'Als de bloesem van de kastanjes valt is het wonder (van het voorjaar) voorbij', schreef ik een aantal maanden geleden nog. Toen repte ik ook nog over de zwaluwen van Henk. Eergisteren zag ik nog een klupje, nu zijn ze volgens mij allemaal al weer weg. Allemaal en wel in een keer, zonder dat even medegedeeld te hebben. Ik vraag me al jaren af hoe ze dat toch van elkaar weten. Ineens gaat er een op de wiken en dan gaat de hele klup er achteraan. Zomaar, zonder afspraak, fluitje of teken. "Hup jongens Afrika wacht!" Mooi is dat toch. 'Als het wonder van de zwaluwen voorbij is is ook de zomer vort'. Dat vervult me altijd met weemoedige gevoelens en ik heb er onbewust toch een paar dagen last van. Kinderachtig heh!? Met het verdwijnen van de zwaluwen is de zomer dus pas echt over. Er kan natuurlijk nog best wel een mooie periode komen, een paar mooie dagen met een graadje of twintig, maar't is wel op het randje. Ik sprak laatst een tuinder. "Nou 't was toch best wel een mooie zomer", zei ik. Waarop hij antwoorde, nou dat is maar ten dele waar. Eerst hadden we dat lange en verrekte koude voorjaar, toen die zinderende hitte en die werd overgenomen door slagregens". Ja water zat. Ik hoor ook weinig berichten meer over de 'te lage' grondwater stand. Kan toch ook haast niet meer, hoeveel centimeter is er wel niet gevallen?

Het tuinseizoen is ook zo'n beetje om. Alles mietert om en valt door of over elkaar. De dag waait zó om. Even tussen u en mij, ik had een erg rommelig tuinseizoen dit jaar. Het mocht niet echt 'waar' voor me worden. Ik hikte niet aflatend tegen een soort achterstand aan, waardoor de akkerwinde feest heeft gevierd. Andere ellendekickers ook. Daardoor ging de lol er ook een beetje af en van het een kwam het ander...niet. Nu ja, we zien over een aantal maanden wel weer.

Ik hoorde laatst trouwens dat een of andere door optimisme aangeraakte weergoeroe, een erg strenge winter heeft voorspelt. Hij doet z'n best maar, de idioot. Ik geloof nooit zo erg in dat soort dingen. Eerst zien dan geloven. Daar komt bij dat Willem van Leeuwen en ik lekker in ons hout zitten en we gaan binnenkort nog ergens twee joekels van eiken laten vallen. Want we hebben iets met hout Willem en ik. Zien graag voorraden liggen die er niet om liegen.

We kunnen ook nergens rijden of hij dan wel ik wijzen op bomen die dood zijn... offe we die niet even moeten gaan 'halen'. Henk van Dam hoort ook bij onze sekte; 'Het 's-Heerenbroekse Houtklovers Gilde'. Afgezien van fijne voorraden hout gaat er naar mijn smaak dus helemaal niets boven een knapperend haardvuur, of -in ons geval- een goeie houtkachel. Daar kan ik me dan -wintersgewijs- wel weer op verheugen.

En lekker snoeken straks. Samen met Willem Hofman of mijn zoon Pieter de Mastenbroeker polder in. Heerlijk. Op de fiets bij weer en ontij die fijne polder in. Al fietsend maar speuren of er ergens niet een aan het jagen is. Zo'n fraaie groene rakker. En dan na een aantal uren weer met een ernstig rooie kop naar huis. Mijn schoonvader zei nooit eens; 'het fijne van het weggaan is het thuiskomen'. Helemaal mee eens, zeker in de winter. Juist ja en dan moet er dus zo'n hout kachel staan te snorren. Bakkie erwtensoep of een fijne boerenkool met een meter worst. Laat wat mij betreft de winter maar komen.

Groeten,
Ad Swier.



is Heerenbroeker - BUITEN

Opening doorrijdschuur

Donderdag 2 september 2010 stond "de Kroon" volop in de belangstelling. Een klein museum, onderdeel van de gerestaureerde schuur, werd officieel geopend. Dit was het eerste resultaat van het dorpsontwikkelingsplan. Dit plan stelde de inwoners in staat om aan te geven wat men belangrijk vond om het dorp mooier en vitaler te maken. Er kwamen destijds heel wat reacties en een daarvan was om de schuur te behouden. Net op tijd, want de nieuwe bewoners waren van plan om de doorrijdschuur af te breken en er een eigentijdse garage voor in de plaats te zetten. Vroeger waren er veel van deze bouwsels, men kon met paard en koets naar binnen rijden, de passagiers konden naar het café gaan voor koffie of een borreltje en de koetsier kon het paard verzorgen. Daarna kon men aan de andere kant de schuur uit rijden en zijn weg vervolgen, dit is een doorrijdschuur. In Nederland zijn niet veel van deze schuren meer over. Het haalbaarheidsonderzoek gaf als uitkomst financiële ondersteuning indien een deel van de schuur een publieke functie zou krijgen.

Bouwhistorisch waren er interessante details, zoals drie eikenhouten gebintconstructies en een extra aangebracht gebint waar een scheepsmast voor is gebruikt. Ooit is de schuur verlengd en zijn er hooiberggroedes als anders geplaatst. Op sommige gebinten zijn zgn. telmerken uitgehakt. Tot 1800 werden deze merken door de timmerlui veel gebruikt als hulpmiddel. In een ligger staan



de letters HVU, eveneens met een beitel uitgehakt, wij denken dan aan de of Harm van Unen, misschien een timmerman of eigenaar, die hebben vroeger op 's-Heerenbroek gewoond. (voor de import - je woont in Kampen, in Wilsum, in Mastenbroek, in Zwolle, enz, maar je woont op Urk, op het Kampereiland en op 's-Heeren-broek !!!)

Het voormalig café "de Kroon" staat op een markante plaats en de zwart geteerde wand van de schuur en het rietgedekte dak zijn beeldbepalend voor de buurt "de Kroene". Een majestueuze kastanjeboom versterkt het geheel. We zijn er dan ook trots op dat we als D.O.P. dit hebben kunnen behouden met medewerking van de nieuwe bewoners, Sander Boeve en Judith Offereins.



Arka-bouw kon de restauratie uitvoeren en voor hun mede-werker Tiem Kamphof was dit een plezierige klus, als naaste buurman was er geen rijtijd of file en hij kon thuis koffiedrinken.

Voor een publieke invulling van de schuur werd gekozen voor een klein museum met wisselende exposities, te beginnen met Jan Pelleboer. De beroemdste 's-Heerenbroeker gebruikte in zijn jeugdijaren de zijwand van de schuur om zijn weerswaarnemingen onder de aandacht van de voorbijgangers te brengen. De doorgaande weg liep vlak langs de schuur en was perfect locatie voor het langzame verkeer - de voerman met zijn paard en wagen, fietsers, voetgangers - om de opgeprikte briefjes te bekijken. Er was in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw ook behoefte aan dit soort informatie. Omstreeks 1965 werd de weg verlegd en kwam "de Kroon" aan een parallelweg te liggen. Jan Pelleboer was op de juiste tijd op de juiste plaats. Het is nu onmogelijk om op de provinciale weg te stoppen om een briefje te gaan lezen.

In de tijd dat nog bijna niemand een camera had, kon Jan Pelleboer, als enig kind, het zich veroorloven om een camera te kopen voor vijf gulden. Dankzij

De 's-Heerenbroeker

hem heeft 's-Heerenbroek vrij veel foto's van het dorpsleven van voor, tijdens en net na de oorlog. Veel van die foto's kunt u bekijken in het museum.

Het museum werd 2 september j.l. officieel in gebruik genomen. Johan Kragt, als oud-bewoner, wist nog hoe het uithangbord eruitzag dat eerder aan het huis hing. Het ijzeren bord heeft jaren op een zolder gelegen, maar is verloren gegaan. Johan maakte dit bord na en het hangt nu naast de toegangsdeur van het museum. Aan wethouder Boerman was de eer om dit bord te onthullen. De weduwe van Jan Pelleboer opende het museum met een sleutel die haar door de tweejarige Niek Beve was gegeven. Aan die sleutel hingen lintjes met de kleuren van de regenboog als symbool van het weer en de weerman Jan Pelleboer. Aan de binnenkant van de deur hangt een informatiebord; de gedeputeerde van de provincie Overijssel, Theo Rietkerk, kon nog even tijd vinden om dit bord te onthullen. Het was lang onzeker of hij kon komen, maar hij vond dit een zeldzaam project in de IJsseldelta dat hij er toch even bij was en kon genieten van de koffie en het krentenbrood die de genodigden kregen aangeboden.

Weerman Ton ten Hove van RTV Oost was 's middags al geweest om het weerbericht op te nemen en er werden extra beelden opgenomen voor het nieuws van RTV Oost. Deze reportage is door veel regionale tv zenders overgenomen en uitgezonden. Wim Koersen werd zelfs benaderd door SBS 6 die een eigen reportage maakte en oude tv beelden van Jan Pelleboer afwisselde met beelden van het museum.

Heel veel Nederlanders weten nu van het kleinste museum van Nederland en we nodigen de 's-Heerenbroekers uit om dit met eigen ogen te gaan zien. In de vitrinekasten, gemaakt door Tiem Kamphof en Peter van de Wetering, is van alles uitgestald. Jan Keizer zorgde voor goede verlichting. Hij zorgde ook voor een oude porseleinen pijpenkop, gevonden in de grond bij zijn huis, waar de naam 's-Heerenbroek op staat.

Openingstijden: iedere zaterdag van 10 tot 16 uur en op aan-vraag bij de leden van de werkgroep: Wim Koersen, Riekje Klein, Marieke Kwakkel en Cre de Groot.

Boek weerman Jan Pelleboer

De in 's-Heerenbroek geboren Jan Pelleboer overleed in 1992. Enkele jaren later is een boek over hem verschenen getiteld: Jan Pelleboer, weerman en dorpsmens. In museum "de Kroon" ligt een inblik-exemplaar. Bezoekers kunnen dit boek bestellen door hun naam in te vullen op een bestellijst. De prijs is 5 euro, te betalen bij ontvangst. Een deel van de opbrengst komt ten goede aan het museum.

Schoolverlaters geven bankje cadeau

De schoolverlatende kinderen van de Prinses Juliana School hebben als afscheidscadeau een bankje aangeboden. Na de afscheidsmusical werd het bankje door de leerlingen onthuld.



Het bankje is gemaakt door een opa van één van de kinderen en staat vooraan op het pleintje rondom de vlaggenmast. Er is een naamplaatje als herinnering op gemaakt.



Evenementen kalender

16 nov. vergadering Ad. Swier

woensdag 17 november 2010

Ouderencommissie: Mevr. Maat uit Giethoorn laat zien en horen hoe haar zonen wonen en werken op hun boerderij in Portugal. Aanvang 14.00 uur in "het Trefpunt" te Mastenbroek.

woensdag 24 november 2010

Wijkplatformbijeenkomst 's-Heerenbroek-Mastenbroek. Wijkwethouder dhr. B.Boerman. Aanvang 19.30 uur in "de Kandelaar".

zaterdag 11 december 2010

Kerstmarkt aan de J.W.van Lenthestraat , georganiseerd door Vereniging Dorpsbelangen 's-Heerenbroek. Aanvangstijd wordt nog nader bekend gemaakt.

zondag 19 december 2010

Adventsdienst van de gezamenlijke kerken van Mastenbroek, Westenholte en Zalk. Aanvang 19.00 uur in "de Kandelaar".

woensdag 22 december 2010

Ouderencommissie verzorgt een Kerstmiddag m.m.v gelegenheidskoor o.l.v. Sienke v.d. Steege. Ter afsluiting is er een broodmaaltijd. Aanvang 14.30 uur, in "de Kandelaar".

zaterdag 8 januari 2011

"Voetbalvereniging 's-Heerenbroek": Nieuwjaarsreceptie, met stampotbuffet, van 17.00 uur tot 22.00 uur in de hal van "de Kandelaar". Opgave niet nodig.

woensdag 19 januari 2011

Ouderencommissie: Herma van Gerner verzorgt een fotopresentatie van de Zuidpool waar ze ook zelf is geweest. Aanvang 14.00 uur in "het Trefpunt te Mastenbroek.

Neem voor een vermelding op de evenementenkalender contact op met:
Jan Wennemers - tel. 038-355 7430



Redactie:

Cre de Groot
Anita Koersen
Wim Koersen
Alex Kroeze
Dorien Smit
Ad Swier
Cor Vinke
Jan Wennemers

Gast schijveres !!!
Kariene Huzen

Colofon:

De 's-Heerenbroeker verschijnt eens per kwartaal.
Volgende uitgave september 2010 /

Copy voor volgende uitgave kunnen digitaal worden verzonden naar:
mail@adkroeze.nl of corvinke@hotmail.com

Omslag: