

De 's-Heerenbroeker



13e Jaargang nummer 3

september 2011

Voorwoord...

Voor u ligt de 51e editie van de 's-Heerenbroeker, de derde uitgave van 2011. Met in deze uitgave o.a. een blik op de VBK en maken we kennis met de nieuwe directeur van de Prinses Julianaschool.

De vaste rubrieken zijn net als in de vorige uitgaven weer aanwezig. Wie goat weer buut'n kieken met Ad en terug in de tied met Wim.

Op de omslag dit keer geen zicht op 's-Heerenbroek maar een foto van de historische koetsentocht kampen 2011 die dit jaar 's-Heerenbroek aan deed.

Veel leesplezier, de redactie

Van eigen erf

De redactie kwam ter ore dat houtzagerij Van Dijk en Zonen ophoudt te bestaan. Ook deze houtzagerij en harkenmaker had zijn oorsprong op 's-Heerenbroek, zelfs de firma J.H. Schutte vond in ons dorp zijn begin: op 's-Heerenbroek was al een fietsenmaker begonnen, blinde Peter Lindeboom, die zijn opleiding tot dat beroep had gevolgd in het Blinden Instituut Barthimeüs te Zeist. Uit piëteit ging Jan Hendrik Schutte zijn beroep uitoefenen in Westenholte. Een foto toont waar de houtzagerij van de familie Van Dijk is begonnen. U ziet Jan Zieleman die met twee paarden hout komt brengen, verder ziet u op de foto Jan van Dijk (in de volksmond zwarte Jan), Gerrit van Dijk, en zijn twee broers Gerrit en Hendrik, Hendrik Bastiaan, Harmpje Esselink (getrouwd met Willem Stoffer uit Wilsum), Hendrikje Bruins (dochter van Daan Bruins), Jennigje van Dijk? Zittend: Femmigje Van Dijk. In mijn herinnering kwam Gait van Dijk de harkenmaker langs om harken en vorken te verkopen en hooihoeden met een leren rand. De firma Van Dijk stond vooral bekend om zijn bergroeden, gezaagd of gekapt. Ook mestplanken kon men daar kopen, men kon zelf bepalen hoe dik en hoe breed de planken moesten worden. In mijn jonge jaren heb ik met broer Ab een nieuwe kruiwagen van school meegebracht, met een houten wiel, ijzerbeslag en vrij lange bomen. Ze hadden er gemak van als ze tegen een hoge mestvaalt op moesten gaan. Het is wel frappant dat twee bedrijven in 's-Heerenbroek zijn begonnen en in Westenholte hun toekomst hadden. Overigens behielden ze wel de klandizie in ons dorp. Ook muziekvereniging



Excelsior heeft de oorsprong in ons dorp, opgericht op 3 december 1920. Elk jaar komt men op Kerstavond kerstliederen spelen, wat door ons dorp zeer op prijs wordt gesteld.

Ik hoop u hiermee enig inzicht te hebben gegeven in de oorsprong van twee Westenholler bedrijven, waarvan de firma Schutte nog steeds een bloeiende rijwielzaak heeft.

Ontvang de hartelijke groeten van Wim Koersen

Rectificatie

Naar aanleiding van een 60-jarig huwelijk kreeg een van de redactieleden een telefoontje waar deze erg van geschrokken is. Ondanks de gedegen voorbereiding was de redactie een heugelijk feit vergeten te vermelden. Waar in eerdere edities wel aandacht werd besteed aan een diamanten huwelijk is het bij de vorige uitgave per ongeluk vergeten.

Ook was er een opmerking over een verkeerde naam, daarom hierbij een rectificatie. De betreffende persoon onder de kastanjeboom van de familie Boeve was niet Jan Bruins, maar Klaas Kolk.

O Heer, ik ben zo moe van al het denken.
't Gezin dat U mij gaf is immers best wel groot.
Ik ben 't zo beu, dat constant aandacht schenken.
Het sein voor mijn gedachten staat op rood.
Want honderd keer per dag roepen ze: 'Mama,'
en: 'Waar is dit, of dat,' scoort bijna even hoog.
Een zee van vrije tijd wil ik niet vragen,
maar 'k zie zo zelden nog de regenboog.
Ik vraag alleen wat kleine ogenblikken waarin
ik blij kan zijn met schoonheid om mij heen.
Ik bid U, Heer, wil mij die tijd toch geven.
Een mens leeft immers niet van brood alleen?

Zo bad ik onder 't strijken, toen naast mij iets bewoog.
'Mama,' zei mijn dochtertje, en ik zag de regenboog.

Dorien Smit

Even voorstellen... de nieuwe directeur

Het was al een poosje intern bekend, maar nu is de tijd rijp om het aan iedereen te vertellen: de sollicitatiecommissie heeft een nieuwe directeur gevonden voor de Prinses Julianaschool: meester Robertjan. Hieronder stelt hij zich voor:

Mijn naam is Robertjan de Wilde en ik ben na de zomervakantie Adriaan Stuij opgevolgd als directeur op de Prinses Julianaschool. Zo'n veertien jaar geleden is mijn onderwijsloopbaan begonnen op CBS Het Kompas in Kampen (tegenwoordig de Morgenster). Acht jaar geleden heb



ik voor het eerst de stap gemaakt richting het directeursschap op een basisschool in

Nijkerkerveen. Afgelopen vier jaar ben ik directeur geweest van een andere IRIS school, de dr. H. Bouwmanschool in Kampen. Ik zal voor twee dagen aan het werk gaan in 's-Heerenbroek. De overige dagen werk ik als didactisch adviseur/trainer bij Heutink Primair Onderwijs in Rijssen. Ik ben 36 jaar en woon in Kampen. Ik ben getrouwd met Angelique en heb twee kinderen. Een dochter van 8 jaar, Annemijn en een zoon van 5 jaar, Rob. In mijn vrije tijd mag ik graag op de racefiets stappen en speel ik trompet bij een blaasorkest We Bin d'r Uut in Kampen. Tijdens de sollicitatieprocedure werd al snel duidelijk dat er over en weer een "klik" was. "Op de Julianaschool staat een ieder voor de school en wordt er gewerkt in een goede sfeer!" Dat spreekt mij aan en ik ben voornemens daar mijn positieve bijdrage aan te leveren. Een plaats waar uw kinderen goed onderwijs krijgen aangeboden in een veilige sfeer is een waardevol iets. Uw steun en betrokkenheid daarin vind ik van groot belang. Ik hoop in de komende periode nader kennis te maken met 's-Heerenbroek. Voor nu groet ik u hartelijk en wens u allen een goed schooljaar toe!

Robertjan de Wilde

Boodschappen doen

Naar huis fietsend nadat ik de dagelijkse boodschappen had gedaan, fungeerde ik als landingsbaan voor een lieveheersbeestje. Nu ben ik niet graag – en wie wel – rustpunt voor een insect, maar voor een lieveheersbeestje maak ik graag een uitzondering. Ze zijn zo vertederend. Zo schattig. Ze worden niet voor niets nagemaakt als hanger aan een ketting of armband. Hoewel ook hier schijn bedriegt en het vraatzuchtige mormeltjes blijken te zijn.

Maargoed, dit was een onverstoortbaar exemplaar. Wat voor bewegingen ik al fietsend ook maakte, het bleef lekker zitten. In zo'n geval begin ik een beleefd gesprek. 'Dag mevrouw,' – 't was vast een dame want ze begon onmiddellijk haar uiterlijk te verzorgen – 'dag mevrouw, waar gaat de reis naartoe? Zit u wel goed? Ik ga niet ver, hoor, veel verder dan het park zult u met mij niet komen.'

't Was blijkbaar ver genoeg. Ze bleef zitten.

Ik bekeek haar vanuit een ooghoek. Je wilt niet onbeleefd zijn door te gaan staren en het verkeer was er tenslotte ook nog. Ze had twee stippen. Vroeger dacht ik dat je daaraan kon zien hoe oud zo'n beestje was, maar ouder en wijzer geworden weet ik nu dat het aantal stippen met de leeftijd niets te maken heeft. Ze was

glanzend rood en af en toe kwamen al poetsend haar vleugeltjes onder de dekschildjes vandaan, zodat ik dacht dat ze op de plaats van bestemming was. Maar nee, ze was nog niet van plan af te stappen.

'Gaat u op familiebezoek?' vroeg ik. Dat was toch niet zo gek gedacht, nietwaar. Tenslotte zijn er heel wat lieveheersbeestjes op de wereld en daar was vast wel veel familie van haar bij. Ze bekeek mij met een schuin oog en zei niets, waardoor ik wel begreep er weer naast te zitten. Ineens schoot mij een goeie vraag te binnen: 'Is het een goed bladluizenjaar, mevrouw? Vast wel, na zo'n zachte winter...' (Dit verhaal speelde een paar jaar geleden.) Nu reageerde ze heel enthousiast. Trippelde geagiteerd heen en weer, vloog een klein stukje op, maar kon nog net weer landen op m'n schouder.

Intussen was ik bij mijn huis aangekomen en ik zette mijn fiets tegen de muur. Daar viel mijn blik op de klimroos en ineens zag ik wat mij nog niet eerder was opgevallen: bladluizen. Ook mijn passagier had ze in de gaten en eindelijk begreep ik wat ze wilde gaan doen: boodschappen! Precies hetzelfde als ik net gedaan had.

'Dag mevrouw,' zei ik. 'Smakelijk eten!'

Dorien Smit

Vakantie Bijbelweek 2011

ECHT WEL, was dit jaar het thema van de Vakantie Bijbel Klub die op veel plaatsen in ons land werd gehouden.

Voor s'-Heerenbroek, Mastenbroek en Zalk was de jeugd van de lagere school weer welkom in de schuur bij van Ittersum-groenvoorziening en de tieners konden zich storten in "de nacht van Mastenbroek" bij Altena aan de Bisschopswetering.

Heel veel vrijwilligers zorgden er weer voor dat de jeugd op eenvoudige, laagdrempelige manier in aanraking kon komen met de Bijbel en kon de jeugd weer een beetje wennen aan de discipline van het komende schooljaar.

De vrijwilligers hebben vele taken, zo kun je bv. pannenkoeken bakken voor het gezamenlijk eten op donderdagmiddag, vraag Engbert Koersen maar eens naar zijn geheim recept...

Het 3 dagen durende evenement werd op donderdagavond 1 september



afgesloten met een bijeenkomst in de schuur van Albert van Ittersum.

Heel veel ouders, grootouders en belangstellenden konden zien en horen wat er de voorgaande dagen was ondernomen, de beide predikanten uit Zalk waren ook aanwezig.

Zondag 4 september werd in de plaatselijke kerken aandacht besteed aan de VBK en werd overall hetzelfde themalied gezongen;

Echt wel, weet je wel, Jezus houdt van jou.

Vervolg z.o.z.



Een kijkje bij de tieners

Ook dit jaar zijn de tieners bij de familie Altena aan de Bisschopswetering geweest.

We mochten dit jaar 35 tieners begroeten uit Zalk, 's-Heerenbroek, Mastenbroek en Kamperzeedijk.

Na een wat natte en koude start werden ze warm gemaakt met een quiz: waar of niet waar.

Er kwamen allerlei stellingen voorbij zoals: waar komt de naam bikini vandaan?

Of: hoe snuit een olifant zijn neus? Enzovoort.

Vervolgens was er een Bijbelstudie over Johannes 20:24-29 waarin Thomas niet gelooft dat Jezus is opgestaan, en hebben de tieners een twijfeltest gedaan.

Daarna was het tijd om te eten, te chillen en de tenten in te richten.



's Middags waren er vier workshops waarvan de tieners er twee uit konden kiezen om te doen: koken, stormbaan, over het water balanceren, en een etagère maken van oud serviesgoed.

Toen was het tijd voor de BBQ. Daarna hebben we het over vertrouwen gehad, en een fotospel gedaan.

We hadden dit jaar ook een super muzikale begeleiding! Keyboard,



viool, drums, akoestische gitaar en elektrische gitaar, ze werden allemaal door de tieners zelf bespeeld.

Ondertussen liep de spanning al aardig op want het nachtspel kwam in zicht!

Met de veekar van de familie Altena zijn de tieners naar 's-Heerenbroek gebracht, waar ze het spel Pelgrimscode hebben

gedaan. (Misschien heeft u gegil gehoord? Of mensen met witte lakens gezien?) Kortom, 's-Heerenbroek in het donker is best eng!

Om 0.00 uur kon de nacht van Mastenbroek beginnen. Gelukkig was het droog en kon iedereen om de vuurton zitten. Wie slapen wilde dook de tent in en wie wakker wilde blijven bleef lekker bij het vuur zitten.



Om 8:00 was het tijd voor gebakken eieren met spek, oftewel een stevig ontbijt, want we gingen er weer vol tegenaan! De lucifersstokjes hielden we paraat.



We hebben 's morgens nog allerlei behendigheidspeletjes gedaan en toen was het alweer tijd om naar huis te gaan.

We kunnen terugzien op een gezellige en fijne VBK! Als u wilt genieten van nog meer foto's dan kan dat via de hyves van de VBK: vbktieners.hyves.nl

Wildlife 's-Heerenbroek

Soms laat de natuur zich van een kant zien die je toch niet direct verwacht. Niet zo lang geleden zorgden een groep ooievaars voor veel gezichten die naar het luchtruim keken. Net als de mensen, die er nog maar weinig hoop hadden dat er nog een mooie nazomer zou komen, verzamelden de ooievaars zich voor de grote uittocht naar het zuiden.



Zowel in de Bisschopswetering als in de Schoolsteeg zorgden grote groepen ooievaars ervoor dat de amateurfotografen een paar mooie kiekjes konden maken. Bij de redactie van de 's-Heerenbroeker ontvingen wij een aantal van deze foto's welke wij u niet willen

onthouden.

In de Schoolsteeg zaten op verschillende daken en lantaarnpalen 28 ooievaars. Zelfs aan de Veecaterdijk zijn er onder het nest 75 jonge ooievaars geteld.



(Alsnog) een felicitatie voor het 60-jarig huwelijk

Het betreft het echtpaar Albert Schaapman, geboren 7 maart 1928, en Jannie Verhoek, geboren 26 mei 1929. Zij trouwden op 1 mei 1951 en vierden dus op 1 mei 2011 hun 60-jarig huwelijk. Hartelijk gefeliciteerd hiermee!

Op aandringen van Engbert van der Kolk (waar ze de eerste jaren bij inwoonden) hebben ze het huis gekocht van dhr. Kroes in De Hagen met een berg vol hooi en twee koeien. "Het was niet zo," zei Jannie, "dat Van der Kolk ons weg wou hebben." Dat moest ik duidelijk vermelden. De oudste twee kinderen zijn bij Van der Kolk geboren. "We hebben daar met veel plezier gewoond in de grote woning met de ruime keuken," aldus Jannie. Samen werden ze verblijd met acht kinderen.

Eerst was Albert werkzaam bij de Zuivelfabriek en later bij Prins van Wijngaarden in Hasselt, hij was dan soms wel een week van huis. Hij maakte werkdagen van wel elf uur en was zelfs landelijk werkzaam. Jannie werkte veel in bakkerijen.

Albert was pas 17 jaar toen hij al de grote knecht werd bij Willem Aalbers. Twee huizen verder woonde toen Jannie Verhoek, zij leek hem een goede keus.

Op 8 december 1993 verhuisden ze naar de J.W.van Lenthestraat, samen zittend bij een enorme houtkachel, "met zelfs een dubbele piepe," volgens Albert. Dat wil zeggen dat ze samen 45 jaar in De Hagen hebben gewoond, waar op het zgn. Veerenland de gebroeders Van der Put bouwland hadden en vaak bij hen kwamen koffiedrinken. Ook geniet Albert veel van de koeien van buurman Andries de Leeuw. De redactie van de 's-Heerenbroeker wenst hun nog vele goede jaren samen bij de houtkachel.



Michelle Kragt

Zoals sommigen op 's-Heerenbroek (en daarbuiten) misschien wel weten heeft Michelle Kragt een iets andere zomer gehad als menig ander kind op 's-Heerenbroek. Het begon al de laatste weken voor de zomer vakantie. Terwijl alle andere kinderen nog druk waren op school was voor Michelle de "vakantie" al begonnen. Op donderdag 7 juli moest Michelle helemaal naar het Universitair Medisch Centrum in Groningen om geopereerd te worden.

Voor Michelle was één operatie niet genoeg dus gelijk maar twee operaties in één week. Op donderdag 7 juli was de eerste operatie aan haar blaas. Michelle had nog altijd een pamber om en wou daar graag vanaf, zodat ze net als haar leeftijdsgenootjes "normaal" kan plassen. Na de zware geslaagde operatie mocht ze een tijd niet eten om haar buik te laten genezen.

Bijna een week later stond de tweede operatie op het programma. Een kleine operatie aan haar voet maar wel een operatie waarna ze weken niet meer op haar voetje mocht staan. Wie Michelle een beetje kent weet dat, dat een hele opgave is.

Wat vond jij van de operatie?

Michelle vond het een heftige operatie, veel pijn bij alles wat ze deed. Gelukkig wel pijnstillers, maar die waren nou niet echt lekker. Helaas geen aardbeismaak of zoiets wat iedereen lekker vindt.

Hoelang ben je in het ziekenhuis geweest?

11 dagen, maar gelukkig veel bezoek van opa en oma, ooms en tantes en nog veel meer familie en vriendjes. Er was bij mij op de kamer nog een patientje voor dezelfde operatie, een hele leuke jongen van 11 jaar. Samen hebben we veel spelletjes gedaan.

Michelle had tijdens haar bezoek aan het ziekenhuis en de tijd daarna een eigen website. Heb je ook alles gelezen?

Ik heb alle berichtjes in het gastenboek gelezen, vond het heel leuk om van iedereen te lezen hoe ze iedereen met me mee leeft.

Hoe vond je de "zomervakantie"?

De eerste weken waren erg vervelend, de hele tijd in bed liggen omdat ik niet mocht lopen. De laatste weken waren wel leuk, nog even naar Frankrijk geweest en daar lekker gezwommen.

Ben je nu ook helemaal klaar met alle ziekenhuisbezoekjes?

Met de blaas gaat alles goed, alles is netjes genezen. De voet is inmiddels hersteld, maar moet nog wel weer terug naar het ziekenhuis voor controle.

Hoe vind je dat je nu zelf kan plassen?

Ben blij dat ik het gedaan heb, maar het is nog wel eng om zelf een buisje in mijn navel te drukken zodat ik kan plassen. Maar nu wel normaal op toilet, zoals alle andere kinderen.

Nu je weet hoe het was, zou je het nog een keer doen als het over zou moeten?

Ja natuurlijk, heb wel veel pijn gehad maar het was het waard om van mijn pampers af te komen.

Michelle (maar ook de rest van de familie) bedankt iedereen voor de leuke berichtjes op internet, de vele kaartje en iedereen die op bezoek geweest is. Groetjes Mies en de familie Kragt.



Buut'n kiek'n

Nu wil ik natuurlijk niet meteen ook over de slechte zomer beginnen te zeuren. Maar erg denderend was ie niet, laten we eerlijk wezen. Ook in Frankrijk hadden wij van de 14 dagen er maar 5 die erg mooi waren. Stonden we op de 9 andere ochtenden op dan was de lucht blauw en scheen de zon ("Aha!!" riepen we dan), tussen 10 en 11 trok het dicht om tegen een uur of 5 weer open te trekken. Een vreemde zaak. Dat wil trouwens niet zeggen dat we 't niet naar ons zin hadden. We hadden een erg fijn huis met een grote schuur en een nog grotere boomgaard erachter. In die schuur ritselde het van de zwaluwen. Ik heb trouwens zelden meer zwaluwen gezien dan daar, het miegelde ervan. Al die schuren en huizen moeten vol gezeten hebben met boeren- en huiszwaluwen, het waren er – op die fameuze ochtend- en avondvluchten - honderden. Reeën liepen bij ons door de tuin, waarschijnlijk aangetrokken door de boomgaard waar van alles van de bomen viel. Bosuilen vlogen in de schemer langs ons huis en door de tuin, zoals ook vleermuizen. Maar goed, genieten is genieten, maar terugrijden naar huis daar word je ook niet vrolijk van, tenminste, ik niet. Dus stond ik 's avonds – eindelijk weer thuis - in de tuin en constateerde dat ook hier de zwaluwen talrijk zijn. We zagen zelfs een paar vleermuizen, alleen de reeën ontbraken, maar goed.

We hadden een mooi voorjaar en een nog mooiere voorzomer, erna vond de natuur het welletjes. Wat erna gebeurde kregen we allemaal mee. Het gemopper was en is dan ook niet van de lucht. Ik zei al wel, toen het weer zo fraai was in mei: "We krijgen vast een vroege herfst," en ook: "We krijgen onze portie ellende heus wel..." Ik ook altijd met m'n grote mond. Maar voorlopig lijkt een mooie nazomer ook ver weg.

Het lijkt op het moment dat ik dit schrijf al wel op herfst. In Frankrijk viel het me ook op dat heel veel kastanjes al aan het verkleuren waren. Onze tuin was dit jaar een puinhoop, geen lol aan. De moestuin ging redelijk, alleen waren er geen of amper bonen. (Hadden we die nou te vroeg of juist te laat gezet...?) Wel veel sla, rooie bieten en andere groenten. En slakken. Wát een slakken zeg! Geen strooien tegen.

Het barst nu ook al van de spinnen. Ik kan de tuin niet in lopen of ik loop wel door een web. Vroege herfst, hoebedoelu? En verder... ach we moeten de seizoenen maar nemen zoals ze zijn. Niet al te veel op letten en niet al te veel op mopperen als het tegenvalt. Word je zelf ook niet beter, laat staan vrolijker van. Het is helaas niet anders. Mooie herfst gewenst!

PS. Nog heel even over het weer dan. Ik was op een middag naar de kapper in Zwolle, daar stond voor een restaurant een bord met erop geschreven: 'Dit was de langste herfstvakantie ooit...'

Ad Swier

Evenementenkalender

Maandag 3 oktober 2011

Wijkplatformbijeenkomst georganiseerd door de gemeente Kampen. 19:30 in de Kandelaar.

Vrijdag 7 oktober 2011

Opening seizoen jeugdwerk. Voor de jeugd in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar wordt elke twee weken op de vrijdagavond een gezellige avond georganiseerd. (Overige data 21 oktober, 4 november, 18 november, 2 december en 16 december)

OPROEP: het plaatsen van een evenementenkalender heeft alleen zin als er ook evenementen gemeld worden. Niet alleen in de 's-Heerenbroeker maar ook op de website zodat het hele dorp op de hoogte is van alle evenementen!

Neem voor een vermelding op de evenementenkalender contact op met:

Alex Kroeze | mail@adkroeze.nl | 06 22 082 796

Of plaats uw evenement in de evenementenkalender op de website sheerenbroek.info



Redactie:

Cre de Groot
Anita Koersen
Wim Koersen
Alex Kroeze
Dorien Smit
Ad Swier

Gastschrijfster:
Ria IJssel

Colofon:

De 's-Heerenbroeker verschijnt eens per kwartaal.
Volgende uitgave december 2011

Copy voor volgende uitgave kunnen digitaal worden verzonden naar:
mail@adkroeze.nl

Omslag: Koetsentocht 2011 op de ijsveldijk (Cre de Groot)