

De 's-Heerenbroeker



13e Jaargang nummer 4

december 2011

Voorwoord...

Voor u ligt de 52e editie van de 's-Heerenbroeker, de vierde en laatste uitgave van 2011.

Met in deze uitgave o.a. van eigen erf en buut'n kiekeken met Ad. Naast de vaste rubrieken ook aandacht voor activiteiten en gebeurtenissen op het dorp.

Veel leesplezier, de redactie

Oranjevereniging 's-Heerenbroek op Prinsjesdag 2011

Enkele weken na het Oranjefeest in juli werd ik gebeld door het Kabinet van de Commissaris van de Koningin in Overijssel. Tot mijn grote verrassing vroegen ze mij of ik aanwezig wilde zijn op Prinsjesdag bij de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal (oftewel het voorlezen van de Troonrede). Door de vorige Voorzitter van de Verenigde Vergadering is namelijk de traditie gestart om uit elke provincie 2 mensen uit te nodigen die zich inzetten als vrijwilliger. Door het 75-jarig bestaan viel de Oranjevereniging extra op en kreeg ik deze uitnodiging. Hoewel ik overvallen werd door de vraag, zei ik onmiddellijk ja, want dit is natuurlijk een eenmalige kans, en een hele eer die je niet voorbij moet laten gaan. Een week voor Prinsjesdag lagen dan ook de uitnodiging en de toegangkaart met goudopdruk in de brievenbus.

Op de dag zelf begon de voorpret al in de trein. Net als de Prinses Juliana school gaan er veel andere klassen naar Den Haag om het spektakel mee te maken. Om het voor de leerkrachten nog enigszins overzichtelijk te houden is elke klas wel met een speciaal hoedje, kroontje of shirt uitgedost. Een andere groep

die sterk vertegenwoordigd is zijn de dames met grijs haar. Op bijna alle terrasjes in Den Haag zaten groepen dames te wachten tot het feest begon (ik was er zelf natuurlijk ook op tijd, de Koningin wacht immers niet). Sommigen waren zelfs zo keurig gekleed, gekapt en voorzien van een hoedje dat je verwachtte dat ze ook in de Ridderzaal zouden zitten, maar die stonden toch meestal achter de hekken langs de route.

Om elf uur werd ik, samen met de 23 andere vrijwilligers, ontvangen door de Voorzitter van de Eerste Kamer. Deze ontvangst vond plaats in een bijzaal van de Eerste Kamer waar je de traditie als het ware kunt opsnuiven. Zo staat er bij de ingang van de grote vergaderzaal nog een speciale kast waar de Senatoren vroeger hun smeulende sigaar in konden leggen. Verder is alles schitterend afgewerkt met houten panelen en hangen er tientallen oude schilderijen aan de muur.

Het gezelschap van vrijwilligers was zeer divers met mensen die zich inzetten voor verenigingen, ouderen, hulpbehoevenden en culturele minderheden. De jongste aanwezige vrijwilliger was de 17-jarige Laura Maaskant uit Emmeloord. Nadat ze zelf van kanker genezen was heeft ze, door een sponsortocht vanaf de

Mont Ventoux naar Emmeloord, 40.000 euro voor de stichting 'Doe een wens' bij elkaar gefietst. Dat is wel wat anders dan voorzitter van een vereniging zijn!! De provincie Flevoland had ook bewust twee jonge vrijwilligers gestuurd: ze zijn immers de jongste provincie.

Om kwart voor twaalf togen we gezamenlijk naar de Ridderzaal en mochten we plaatsnemen op de tribune. Vanaf dat punt hadden we een uitstekend zicht op alle politici, ambassadeurs en andere genodigden. De Voorzitter opende de vergadering van de Staten-Generaal en stelde een commissie van in- en uitgeleide samen. Elk lid van de koninklijke familie wordt namelijk begeleid door een lid van de Eerste of Tweede Kamer. Aan het trompetgeschal op het Binnenhof konden we horen dat ook de Koningin gearriveerd was en enkele minuten later kwam ze binnen. Vanaf de tribune was goed te zien dat de troonrede in grote letters, en met ongeveer zes zinnen per vel, is uitgeschreven. Het voorlezen gaat op de rustige, plechtige wijze die we allemaal wel van tv kennen en duurt ongeveer twintig minuten. Na alle voorbereidingen, beveiliging, erewacht en alle andere mensen die hiervoor op de been zijn, leek dat bijna onwaarschijnlijk kort. Dat komt

natuurlijk ook wel een beetje doordat wij van de tocht van en naar het paleis in de Ridderzaal niks meekregen.

Bij terugkomst in de Eerste Kamer stond er een eenvoudige lunch voor ons klaar en hadden we nog wat extra gelegenheid om onderling kennis te maken. Opvallend was dat de cateringmedewerker van alle schilderijen in de zaal (en dat waren er ongeveer veertig) precies wist wie er op waren afgebeeld en welke rol ze in de vaderlandse geschiedenis speelden. Ook de hele historie van het Binnenhof en de gebouwen eromheen kende hij perfect. Het bleek dat het personeel daar ook speciaal in opgeleid wordt. In de trein terug las ik op internet de betekenis van de hoedjes die door de politici gedragen werden. In de zaal had ik me al verbaasd over de uitbundige hoed van Jetta Kleinsma. Het bleek een toneelhoed die ze droeg uit protest tegen de bezuinigingen op cultuur. Pia Dijkstra droeg een hoed die gemaakt was door leerlingen van een Hogeschool om daarmee te protesteren tegen de bezuinigingen op onderwijs. Kortom: in Den Haag is alles politiek, zelfs de aankleding. Al met al was het een erg leuke dag en ben ik blij dat ik deze unieke kans heb gekregen. Bovendien is nu de Oranjevenering 's-Heerenbroek

bekend tot in Den Haag . Helaas kan ik dit stukje niet voorzien van foto's want fotograferen was in de Ridderzaal niet toegestaan, zelfs niet na het vertrek van de Koningin.

Max van den Berg

De herders stonden in die nacht vooraan
en de eenvoudigen, de minsten daar, verstonden
het grote wonder, raakten opgewonden
van woorden die niet eens werden verstaan.

Men kent de namen van de mannen niet.
Er staat geschreven dat er herders waren,
drie, vier, of meer, maar na tweeduizend jaren
zijn zij nog steeds een dierbaar kinderlied.

En het werd waar: de minderen zijn meer.
Zij hadden geen geschenken meegenomen.
De koningen zijn later pas gekomen,
maar herders knielden toen als eersten neer.

Van tranen of van licht de ogen blind,
gaven zij zo zichzelf als offerande.
Met grote, ruwe, moegewerkte handen
streelden zij zacht het nieuwgeboren kind.

Jos Brink, uit: 'Op weg naar Bethlehem'

Van eigen erf, Vierde kwartaal 2011

Deze aflevering zal geheel aan de familie Pelleboer gewijd zijn, vooral aan het vertrek van zoon Jan, werkzaam bij het KNMI, naar vliegveld Eelde, in december 1945. Voorafgaande aan het vertrek moest alles uit huis worden verkocht, dan was er vroeger 'erfhuis' zoals men dat noemde: alle boerengerief aan koeien werd verkocht, maar ook het huisraad. Het was altijd een hele happening. Er is een foto van het vele bezoek.



Op de achtergrond het huis waar toen de familie Klein woonde, nu de familie Zunneberg. In de oorlog is de achterstaande hooiberg door hooibroei afgebrand. Het was altijd de notaris die zo'n 'erfhuis' organiseerde, en de klerk van de notaris was dan vaak de afslager. Er waren meestal twee mogelijkheden: bij opbod of bij 'mijnen': door op de verkoping bij afslag te roepen "mijn".

Bij bestudering van foto 1 staat de notaris met zwarte hoed op een kruiwagen en de afslager staat ook op een verhoging. Volgens ons zien wij o.a. Derk Kleen met één van zijn kinderen, Gait Klei; de lange man met pet was zeer zeker Willem Klei, en de persoon links van hem lijkt ons Jan Bergman, verder horen we gaarne wie nog meer bekende personen ziet.

Op foto 2 wordt een stuk huisraad in de wagen geladen van vervoersbedrijf Kemkers uit Eelde, vast familie van de trainer van de Nederlandse schaatsters. Wat de motorpolitie daar te zoeken had, is een raadsel.



Op foto 3 ziet men vader en moeder Pelleboer in het hooiland met een buurman, paard en hooihark, tevens liggen er twee hooiharken van Gait van Dijk (zie vorige afl.).

Foto 4: voor het in 1934 afgebrande, oude huis, ziet men rechts de timmerman

Willem Verweij met een werknemer bezig de bergroede recht te zetten. Ook zichtbaar zijn vader en moeder Pelleboer.

In de volgende aflevering een grote buurvisite in het nieuwe huis van Pelleboer.



Met vriendelijke groet,
Wim Koersen

Buut'n kiek'n

Hatsikidee, nummer 13 alweer. Of is het 14? Waar blijft de tijd. Waar is de tijd gebleven dat Andries Vinke me vroeg om af en toe iets voor onze goede dorpskrant te schrijven. "Waarover dan Andries", vroeg ik nog ontwijkend, want ik stond niet meteen in lichterlaaie van puur enthousiasme. "Nou ik denk over iets wat jezelf interesseert", antwoordde hij. "Over vogels en beesies ofzo?" "Ja zoiets". Zo is dat gegaan en zo is het nu alweer nummer 13. Er is door de jaren heen nogal wat gebeurd. Er is veel veranderd, ten goede en ook iets minder te goede. Wat heet. Niets menselijks is ons vreemd.

Dus kantelt er binnenkort weer een bladzijde van een jaar om. De heidenen zagen kerst en het Nieuwjaar direct daarna als een zonnewende, vandaar het gebruik van vuren en vele lichtjes. Wij namen het door de eeuwen heen over en hingen er een ander verhaaltje aan. Niet minder mooi en romantisch trouwens! Het licht van de hoop dus. De hoop op een mooi en nieuw voorjaar en een zomer, het feest van het licht. Crisis of niet het licht zal weer doordringen, onafwendbaar. De aarde zal worden verwarmd en erin zal van alles weer beginnen te rommelen en bewegen. De katjes zullen weer uitbotten. Kastanjes weer blad krijgen, zoals ook de Bruine Beuk. Uw en mijn tuin zal weer opbloeien en groeien en de vogels zullen er nestelen. De weilanden zullen weer vol Kieviten zitten en zelfs hier en daar een echte Grutto. De natuur en alles wat wij daaronder verstaan heeft immers helemaal niets te maken met de door ons bedachte of veroorzaakte crisis. Ik hoorde net op de radio dat we nu 'nog maar' 28 miljard hoeven te bezuinigen, 10 meer dan we dachten. Och... Maar de IJssel stroomt, met de aken op- dan wel afstrooms gewoon door. De brasems en voorns zullen er hun eieren in het riet afzetten en de jonge visjes zullen na een paar weken uitwaaiëren in het heldere water.

Maar het zal helaas nog een paar maanden duren eer het zover is, eerst de donkere tunnel maar door en dan zien we vanzelf het licht dagen. Volhouden dus.

Dus trof ik mijzelf eergisteren op de dijk aan, mijn hondje uitlatend. Dat doe ik drie keer per dag. Er kwamen drie joggers aangehold. Ik zei: "Goede middag". Ze zeiden niets terug. Wat heet, ze zagen mij denk ik niet eens. Ik hield het maar op ademnood, maar erg vriendelijk was het niet. En het was ook niet de eerste keer. Die mensen zijn blijkbaar zó met zichzelf bezig dat ze een ander gewoon

niet zien. Nog ernstiger zijn wielrenners, die denken écht dat de dijk van hun is. Ik heb het meegemaakt dat ik al van verre werd toegeschreeuwd; “Weg, van de dijk af” En: zelfs “Opdonderen”. Nu dan loop ik dus gewoon door, want zo ben ik dan ook wel weer. De dijk is ook van mij, daarbij komt dat ik hier woon. Die in merkwaardig pakken gehulde flipfietzers niet. Dus in het kader van de kerstgedachte zou ik iedere jogger en wielrenner willen aanraden; ‘Wees eens aardig voor andere dijkgebruikers en houdt de kerstgedachte hoog’.

Alles bij elkaar een beetje een vreemd verhaal. Nu ja zo zal het zijn. Wat blijft is, ik wens u een hele fijne kerst en een mieters Nieuwjaar toe! Van harte!

Ad Swier.

Collecte Nierstichting

De jaarlijkse collecte van de Nierstichting heeft in ‘s-Heerenbroeker het mooie bedrag van € 642,40

Namens de Nierstichting hartelijk dank

‘s-Heerenbroeker in de Dakar

Begin januari begint de Dakar weer in Zuid-Amerika. Deze Dakar heeft een klein ‘s-Heerenbroeks tintje. Het team van Hans Bekx krijgt ondersteuning van onze ‘s-Heerenbroeker Klaas Kwakkel. Hij zal als monteur er voor moeten zorgen dat het team van Hans Bekx de eindstreep in Lima gaat halen. Als redactie hopen wij voor de volgende uitgave op een avontuurlijk verslag van zijn werkzaamheden.



DOP - Wijkgebouw

Een project van het Dorpsontwikkelingsplan is nieuwe bestrating bij het wijkgebouw, het kerkje van 's-Heerenbroek.

Er was overleg nodig met de gemeente Kampen. Omdat het gebouw lager ligt dan de omgeving moest het terrein flink worden opgehoogd. Het aangrenzende voetpad en parkeerruimte moest toen ook vernieuwd worden. Een landschapsarchitecte heeft de omgeving bekeken. In overleg met de diaconie van Mastenbroek, die eigenaar is van het gebouw, de beheerder Tiem Kamphof en enkele leden van de werkgroep "de



Kroon" is besloten om de directe omgeving wat groener te maken. Op de grens met de aanliggende percelen komt nu een beukenheg, aan de zijkant was een strook gras van de gemeente. Hierop komt nu een strook lage beplanting en een boom.

Hendrik Jan Klein is bezig met de hoofddeur, er zijn al diverse offertes aangevraagd met de bedoeling om die deuren zoveel mogelijk in de originele staat te vernieuwen.



Met dank aan de gemeente Kampen, Jan van der Vloet als wijkcoördinator, Jan Kok van weg -en waterbouw en afdeling Groen, kon dit plan snel gerealiseerd worden.

Dansworkshop

Vrijdag 25 november 2011 organiseerde Vereniging Dorpsbelangen een dansworkshop in De Kandelaar. Met een opkomst van 34 personen was de belangstelling toch groter dan verwacht. Zelfs een aantal mensen kwam van buiten het dorp.



Na een kop koffie en een praatje werd het tijd om aan de workshop te beginnen. Onder leiding van de danslerares en danspartner werd begonnen met de Quick Step. Voor de meesten was de dans redelijk bekend, al moesten de pasjes bij menigeen van ver komen. Niet iedereen staat elke week op de dansvloer en dan blijkt de dansles van 10 of meerdere jaren terug wel erg lang geleden. Na een tijdje en hier en daar wat adviezen komen de heupjes los en wordt er vrolijk op los gedanst. Het tweede gedeelte van de workshop stond in het teken van de Cha Cha Cha. Wederom na wat basispassen en wat uitbreidingen hadden de meesten deze dans snel onder de knie.

Als afsluiting van de avond werd er nagepraat onder het genot van een drankje en sommigen konden het niet laten om de dansvloer weer te betreden. Al met al een zeer geslaagde avond en als Dorpsbelangen zijn we dan ook zeer tevreden. Diverse mensen vonden het zo'n geslaagde avond dat het zeker een vervolg zou moeten krijgen. Natuurlijk gaan we hier als Dorpsbelangen over nadenken en willicht kunt u in 2012 nog eens gezellig komen dansen.

Oproep: Van diverse mensen hebben wij te horen gekregen dat er belangstelling is om in lesverband verder te gaan. In een rustig tempo bij de basis beginnen en dan beetje bij beetje een dans onder de knie krijgen. Om lessen te kunnen organiseren is het belangrijk dat er voldoende animo is. Mocht u belangstelling hebben, of kent u mensen in uw familie- en vriendenkring, om lessen te gaan volgen laat het ons dan weten. U kunt reageren via het contactformulier op de website, per mail of bij één van de bestuursleden van het dorpsbelang.



OPROEP!

Tafeltennis Vereniging 's-Heerenbroek is opzoek naar nieuwe leden. De succesvolle club heeft het afgelopen seizoen met twee teams de competitie gewonnen en wil dit clubsucces voortzetten. Heeft u zin om een balletje te slaan meld u dan snel aan.



<http://ttvsheerenbroek.nl>

Jan Bos

06 – 44 09 67 22

jbos61@home.nl

Evelien Doornwaard

06 – 23 92 73 65

eveliendoornwaard@hotmail.com

Voornemen 2012

In de supermarkt botste ik bijna met mijn karretje tegen het hare. We lachten vriendelijk naar elkaar en met een handgebaar gaf ze te kennen dat ik voor mocht.

Even later voelde ik een hand op mijn schouder. Verbaasd keek ik om, stiekem hopennd dat het niet die oude kennis was die ik in deze supermarkt vaker tegen het lijf liep; ik had al zo'n haast, en als ik daarmee aan de praat raakte... Ik keek in het vriendelijke gezicht van de mevrouw van zo-even. Ze was ongeveer van mijn leeftijd. 'Ik dacht maar zo: we hebben allemaal tegelijk nieuwjaar, of we nu lang of kort in de rij bij de kassa moeten wachten.'

Ze zag blijkbaar aan mijn gezicht dat ik niet wist waar ze heen wilde. 'Ja,' ging ze verder, 'u zult wel denken: wat wil dat mens? Maar het trof mij dat u ook naar mij lachte toen we een bijna-aanvaring hadden. Ik wilde gewoon even zeggen dat ik het fijn vond dat u niet geïrriteerd reageerde zojuist. Er is al zo veel irritatie in de wereld, vindt u ook niet?'

'Eh, ja, u hebt eigenlijk wel gelijk,' reageerde ik, terwijl een licht schuldgevoel me bekreep.

'Ik snap niks meer van deze tijd,' verzuchtte ze, 'en ik denk niet dat dat alleen komt omdat ik langzamerhand bij de ouderen hoor. Mensen hebben tegenwoordig zo weinig geduld.'

Mijn schuldgevoel werd groter.

'Ja,' antwoordde ik, 'daar betrap ik mezelf ook vaak op.'

'Oh,' niet alleen in de supermarkt, hoor,' vervolgde ze, 'maar ook op straat, en zeker in het verkeer. Ik heb dertig jaar rijlessen gegeven, en een van de belangrijkste dingen die ik de leerlingen probeerde bij te brengen, naast het rijden zelf natuurlijk, was geduld. Er is zo veel agressie op de weg, dat is gewoon niet leuk meer.'

Ook dat moest ik beamen.

'Weet u wat ik eigenlijk heel erg mis?' vroeg ze.

Ik wachtte af.

Ze legde haar hand op mijn arm. 'Mensen hebben nog maar zo weinig tijd voor simpele dingen. Een bos bloemen kan iedereen wel meebrengen, maar zelf bijvoorbeeld koekjes bakken of iets dergelijks, betekent dat je persoonlijk tijd gemaakt hebt voor iemand. Maar in deze tijd van haast, haast, haast is die bos bloemen veel gemakkelijker. En och, dat kan ik ook wel begrijpen. Maar af en

toe mis ik dat. En zou de wereld er niet beter uitzien als iedereen een beetje aardiger was voor elkaar en een beetje meer geduld had?’

Ze lachte er vriendelijk bij.

‘Weet u wat ik zou willen?’ Dat iedereen probeerde, al was het maar één keer per dag, bewust aardig te zijn voor zomaar iemand die je ‘toevallig’ ontmoet, bijvoorbeeld.’

Ik vind het een mooie gedachte om het nieuwe jaar mee in te gaan...

Dorien Smit

Kerstmarkt

Zoals u waarschijnlijk gemerkt heeft is er dit jaar door Vereniging Dorpsbelangen 's-Heerenbroek geen kerstmarkt georganiseerd. Wij hadden u hierover willen informeren per brief maar helaas is het hier daar niet van gekomen. Alsnog willen wij bij deze onze keuze toelichten.



Afgelopen jaren werd er in de J.W. van Lenthestraat halverwege december een kerstmarkt georganiseerd. De kerstmarkt georganiseerd voor de bewoners van 's-Heerenbroek met deelname door de verenigingen in 's-Heerenbroek was elk jaar weer een gezellig evenement. Echter is het voor Dorpsbelangen een te grote kostenpost op de jaarbegroting van de vereniging. Voor de beeldvorming, het kost de vereniging rond de € 800 om alles te regelen. Als bestuur vonden wij het niet langer aanvaardbaar om een groot deel van onze inkomsten hieraan uit te geven.

Voor volgend jaar hebben wij nog niet besloten of de editie van 2012 al dan niet in een andere vorm doorgang zal vinden.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Vereniging Dorpsbelangen 's-Heerenbroek

Kalender Vrouwvolk 's-Heerenbroek

Wellicht heeft u er in de wandelgangen al het één en ander over gehoord. Na het succes van de Mannenkalender van vorig jaar is er dit jaar weer een kalender in elkaar gezet. Na het "Mannen van 's-Heerenbroek" is dit jaar het vrouwvolk aan de beurt. De eerste oplage is inmiddels op het dorp aangekomen en in menig huis hangt de kalender al te pronken.

De kalender is een groot succes gebleken en het originele idee is ook buiten de dorpsgrenzen opgevallen. Op zaterdag 19 december '11 besteedde dagblad De Stentor aandacht aan de kalender. De diva's van 's-Heerenbroek (het december blad van de kalender) werden groot afgebeeld in ochtendkrant. De uitgifte van de kalender is tevens op de plaatselijke website aangekondigd. Uit het hele land kwamen bezoekers naar de website van ons kleine dorpje. Wellicht met een iets andere kalender voor ogen, want de internet zoekmachine Google gaf de "Vrouwvolk kalender" weer tussen de erotische vrouwen kalender en diverse andere kalenders.

De kalender heeft inmiddels ook het medialand van de publieke omroep bereikt. Omroep Max heeft interesse

getoond in de kalender en heeft een paar 's-Heerenbroekers uitgenodigd. Maandag 2 januari 2012 begint het jaar goed want in de eerste aflevering van KoffieMax in 2012 wordt er aandacht besteed aan de kalender. Diverse 's-Heerenbroekers zullen afreizen naar de KoffieMax studio om 's-Heerenbroek weer eens landelijk onder de aandacht te brengen.

Als u nog een eigen exemplaar van de kalender wilt ontvangen dan is dat mogelijk. Neem hiervoor contact op met Marieke Kwakkel tel. 0643751268 of mail mariekekwakkel@hotmail.com

De opbrengst van de kalender komt ten goede aan het museum "de Kroon"

KoffieMax 2 januari 2012

11:00 NED 1

(onder voorbehoud)

Volgend jaar appels en peren persen in 's-Heerenbroek?

De Welsumse sapsmobiel is al jaren een groot succes en stelt mensen in staat om de appels en peren van hun eigen boom (gaard) te laten persen tot een heerlijk sap. In de maanden September en Oktober staat deze sapsmobiel op diverse plaatsen in de regio en misschien in 2012 ook in ons dorp!

Wanneer de sapsmobiel naar ons dorp komt, kunt u op afspraak uw schone fruit aanbieden. Het is erg belangrijk, dat er geen rot of schimmel aan het fruit zit en geen zand of gras. Eerst wordt het fruit gewassen, versnippert en geperst en daarna gepasteuriseerd. Het sap is hierdoor 2 jaar lang houdbaar. U krijgt dus 100% puur sap zonder enige toevoeging en wordt verpakt in 5 liter dozen met aftapkraantje. Bij het persen wordt het sap apart opgevangen zodat u gegarandeerd uw eigen sap krijgt. Volgens de kenners geeft een mix van 70% appel en 30% peer het heerlijkste sap. De kosten voor het persen van uw eigen fruit is ongeveer 1 euro per liter.

Als u wilt zien hoe het fruit persen in zijn werk gaat, kijkt u dan even op de website van de sapsmobiel; www.welsumsesapsmobiel.nl

Wij hebben het idee om tijdens deze fruit persdag een kleine markt van producten uit onze eigen streek aan te bieden zoals jam, honing, zuivel, eieren, appeltaarten, zaden e.d. Heeft u hiervoor belangstelling of ideeën voor deze herfstfair, laat het ons dan z.s.m. weten.

Om de sapsmobiel naar 's-Heerenbroek te krijgen, hebben wij minimaal 3000 kg aan appels en peren nodig.

Wanneer er voldoende animo is, kunt u vanaf 2012 uw eigen appel en perensap drinken! Geef u daarom zo snel mogelijk op bij een van de leden van DOP.

Johan Kragt en Hans Deinum

Collecte Astmafonds

De jaarlijkse collecte van het Astmafonds heeft in 's-Heerenbroeker het mooie bedrag van € 651 opgeleverd (gem € 3,06 per gift)

Namens het Astmafonds hartelijk dank

Vereniging aan het woord

Hallo hierbij een stukje over volleybalvereniging Lotus 83 We zijn een vereniging van zo'n dikke veertig leden. Deze veertig leden zijn verdeeld over een recreanten-, dames- en sinds kort weer een jeugdteam. De dames spelen competitie waar ze het goed doen. De recreanten trainen of eigenlijk beter gezegd spelen het spelletje alleen maar en bezoeken per jaar een aantal gezelligheidstoernooien. De afgelopen jaren had de vereniging geen jeugdteams, maar gelukkig halverwege afgelopen seizoen is er weer een meisjesteam. Deze meiden spelen inmiddels ook al met veel plezier competitie. De trainingsavond is op maandag voor de dames van kwart over zeven tot kwart voor negen en van kwart voor negen tot kwart voor tien voor de recreanten. De jonge meiden trainen op dinsdag van kwart over zes tot kwart over zeven. We kunnen natuurlijk meer leden gebruiken met name bij de jeugd. Dus als er mensen zijn die zin hebben om ook een balletje te slaan. Iedereen is van harte welkom om eens te komen kijken of mee te doen. Contactpersoon: Peter van de Wetering, telefoonnummer 06-52102240 of 038-4447011.

's-Heerenbroek

Home Berichten Activiteiten Dorpsbelangen Het dorp Verenigingen Fotoboek Proefboek Contact Links

Welkom op sheerenbroek.info

's-Heerenbroek, een rustiek landschap gelegen in de landelijke omgeving van de Utrechtse, ingeklemd tussen het azmoor stromende water van de rivier de IJssel, de open velden van de poeder Mastenbroek en de oprijpende nieuwbouwkern stadstragen van Zeke.

Met ongeveer 625 inwoners behoort 's-Heerenbroek tot één van de kleinere dorps binnen de grenzen van de gemeente Kampen.

Activiteiten

- 27 december 2011 t/m 28 december 2011 - Dorpsberoo: T.V 's-Heerenbroek
- 20 december 2011 - 'Kaarten
- 31 december 2011 t/m 01 januari 2012 - Oud en Nieuw
- 20 januari 2012 - Clubwedstrijden Gymnastiek

Naar activiteiten kalender

Berichten

- 09-12 - 20:06 | Inzachtte woningbouw
- 02-12 - 23:42 | Wijging insameling a'af
- 26-11 - 11:01 | Gutsingde conserveerop - update
- 05-11 - 23:05 | Vrouwenkalender 2012, opgeletri - update
- 28-10 - 18:25 | Vrogend jaar appels en persn persen in 's-Heerenbroek?
- 22-10 - 11:25 | Projecteek Kijk op 's-Heerenbroek

Naar berichten

Copyright © 2011 - Alle rechten voorbehouden - sheerenbroek.info - Contact algemeen@sheerenbroek.info - Dordrecht - K&K - afdeling 400044

's-Heerenbroek is ook online te vinden. Ga naar **sheerenbroek.info** voor de laatste berichten over het dorp. Foto's van activiteiten en de meest actuele evenementenkalender. Naast informatie over Vereniging Dorpsbelangen ook informatie over het dorp en de vele verenigingen.

Evenementenkalender

30 december 2011 | Kaarten

Op 30 dec. gaan we weer marathonskaarten, hartenjagen en klaverjassen, de kosten incl. warm-en koudbuffet ongeveer 20 euro aanvang 1700 uur, als u mee wilt doen geef je dan even op bij Yvonne Post voor 22-12-2011, tot kaartens.

31 december 2011 t/m 01 januari 2012 | Oud en Nieuw

Zoals jaarlijks knallen we weer het oude jaar uit en is in de nieuwjaarsnacht de tent op het parkeerterrein van de Kandelaar weer open voor muziek en een drankje.

20 januari 2012 | Clubwedstrijden Gymnastiek

Vrijdag 20 januari 2012 organiseert de Gymnastiek Vereniging 's-Heerenbroek clubwedstrijden voor de leden van de gymnastiek vereniging. Aanvang 19:00 in de Kandelaar

04 februari 2012 | Dorpentoernooi Gymnastiek Vereniging 's-Heerenbroek

Zaterdag 4 februari vindt de jaarlijkse strijd plaats tussen de gymnastiek verenigingen uit de omgeving. De verenigingen uit Wilsum, Kampereiland, Kamperzeedijk en 's-Heerenbroek komen samen in de Kandelaar de onderlinge strijd aan te gaan.

16 maart 2012 | Toneelavond "Boer zoekt Vrouw"

Op vrijdagavond 16 maart organiseert het bestuur van de Kandelaar een toneelavond. Tijdens deze avond zal er het stuk "Boer zoekt Vrouw" opgevoerd gaan worden. De toneelgroep bestaat onder andere uit een 4-tal 's-Heerenbroekers die u een leuke avond gaan bezorgen.

Houd dus deze avond vrij, nadere informatie volgt.

25 mei 2012 t/m 26 mei 2012 | Familiedag en viering 40-jarig Jubileum Voetbalvereniging 's-Heerenbroek

Op 25 en 26 mei houdt de Voetbalvereniging 's-Heerenbroek haar 40 jarig jubileum en de jaarlijkse Familiedag. Nadere informatie t.z.t.
(mogelijk 1 en 2 juni)

30 juni 2012 | Pleinfeest Pr. Julianaschool

Zaterdag 30 juni 2012 houdt de Prinses Julianaschool weer haar tweejaarlijkse pleinfeest. Nadere informatie volgt.

05 juli 2012 t/m 07 juli 2012 | Oranjefeest 2012

Van 5 juli tot 7 juli 2012 organiseert de oranjevereniging weer een oranjefeest.

Neem voor een vermelding op de evenementenkalender contact op met:

Alex Kroeze | mail@adkroeze.nl | 06 22 082 796

Of plaats uw evenement in de evenementenkalender
op de website sheerenbroek.info

*Namens de gehele redactie wensen wij u
fijne feestdagen en een voorspoedig 2012!*

De Redactie



Redactie:

Cre de Groot
Anita Koersen
Wim Koersen
Alex Kroeze
Dorien Smit
Ad Swier

Gastschrijver:
Max v/d Berg

Colofon:

De 's-Heerenbroeker verschijnt eens per kwartaal.
Volgende uitgave maart 2012

Copy voor volgende uitgave kunnen digitaal worden verzonden naar:
mail@adkroeze.nl

Omslag: Zicht op de uiterwaarden (Vecaterdijk nabij Schoolsteeg)