



De 's-Heerenbroeker

14e Jaargang nummer 1

maart 2012

Voorwoord...

Voor u ligt de 53e editie van de 's-Heerenbroeker, de eerste uitgave van 2012.

Met in deze uitgave o.a. van eigen erf en buut'n kieken met Ad. Naast de vaste rubrieken gaan we kijken bij nieuwe inwoners en zoals u kon lezen in de vorige 's-Heerenbroeker het avontuur van KLaas Kwakkel

Veel leesplezier, de redactie

Nieuwe bewoners - Familie van Kesteren

Best lastig om een verhaal te schrijven over je eigen gezin, maar ja, we wonen nu in 's-Heerenbroek en misschien wil men weten wie we zijn en waarom wij van Zwolle naar hier zijn gekomen.

Wij zijn Wimfried en Tony van Kesteren

Wimfried heeft zijn Renaultgarage in IJsselmuiden en wilde graag wat dichterbij zijn werk wonen.

Ik keek vaak op FUNDA, en mijn oog viel eerst op de mooie grote garage, want dat is belangrijk voor de oude auto's van Wimfried. Helaas heeft hij al lange tijd zijn hobby niet meer kunnen uitoefenen. We keken dus eerst naar de garage en daarna naar het huis. Wimfried zei: "Zullen we voor de lol eens gaan kijken?" Kijken is vaak kopen, dus na twee weken was de koop rond.



Het huis was al leeg, maar ons huis moest nog verkocht worden, wat een gok in deze tijd!!! Maar we hebben geluk gehad: na acht maanden was ons huis verkocht. In totaal zijn we tien maanden aan het klussen geweest, dat was best zwaar! We hebben het vanbinnen helemaal opgeknapt, en we zijn er blij mee. Buiten gaan we het deze zomer aanpakken.

We wonen hier vanaf eind september 2011. De vraag die wij vaak krijgen, is: hoe bevalt het wonen in 's-Heerenbroek? Nu, het bevalt ons goed. Wimfried is in zeven minuten op zijn werk, maar tja, straks is dat toch weer wat verder weg: zijn nieuwe pand komt aan de N50 in Kampen, het pand is begin 2013 klaar.

We wonen hier lekker rustig en de mensen in 's-Heerenbroek zijn vriendelijk.

Ons gezin telt drie kinderen. Mijn dochter Mellanie wordt deze maand 20 jaar, ze heeft de havo gedaan en is daarna naar de dansacademie in Groningen gegaan, nu is ze daarmee gestopt en werkt ze tot eind april in een sportschool. Daarnaast geeft ze dansles bij Ria van Diffelen in Zwolle, maar begin mei gaat ze wonen en werken in Spanje - erg wennen, hoor. Mijn zoon Robin is 16 jaar, zit in havo 4 en als bijbaantje werkt hij bij de Jumbo in Zwolle. Deze dochter en zoon zijn uit mijn eerste huwelijk, dochter Babet is van Wimfried en mij, ze wordt in april 7 jaar. Babet heeft helemaal haar plek op school gevonden, ze heeft het erg naar haar zin.

Zelf werk ik twee ochtenden bij Wimfried op het werk, dat wordt per 1 april minder omdat ik een nieuwe baan heb: ik ga werken bij een groothandel in Zwolle, een bedrijf dat in voet- en schoonheidsverzorging doet, ik heb er erg veel zin in.

Ik hoop dat ik zo voldoende heb geschreven over ons gezin, en anders komt het wel in de praat te pas.

Groeten van de nieuwe inwoners Wimfried en Tony van Kesteren
(redactie, *Bisschopswetering 5*)

Een mezenfamilie
koos domicilie
in mijn tuin.
Ik hoor het gekwetter en
geschetter
in de kruin
van m'n kastanje
tussen de franje
van bloem en blad.
Gezellig is dat!

Uit: Dorien de Ruiters, Adempauze

Van Eigen Erf

Even een rectificatie van de vorige aflevering onder foto 4, ondergetekende dacht dat het een foto was van het oude huis, volgens Jannie Pelleboer kon dat niet, het was van het nieuwe huis. Deze serie laten we een foto zien van smederij van Hulzen die gestaan heeft tussen het paardenpension van de fam. van Lenthe, nu Zwolseweg 68 en de aansluiting van de Bisschopswetering, daar tussen stonden nog vier huizen waar nu de fam. Diender woont (toentertijd de oude Kamperweg), ernaast stond een dubbele woning die bewoond werd door Beppies Gait, de oma van Jan ten Brinke (Annigje van Dijk) in de andere woning woonde de fam. Goudbeek, wie van ons ouderen kende Jennigje Goudbeek niet? Foto smederij v.l.n.r. Lubbigje van Hulzen, een

dienstbode, smid H.J.v.Hulzen en Gerrit Zieleman met paard en wagen, liggend twee smidsknechten.

Vlak voor de smederij van Hulzen heeft toen Daan Bruins en Marringje v. d. Put gewoond. Waarom die smederij van Hulzen genoemd, om reden deze werd overgenomen door Roelof Breman en bij deze smid waren toen twee knechten Albert Timmerman en Piet Klaasens. Albert Timmerman heeft de oude school omgebouwd tot een smederij, die in 1934 is afgebrand, de lege plek waar vroeger de lokalen hebben gestaan zijn nog zichtbaar. Willem Kwakkel kwam als medewerker bij Timmerman en heeft later de smederij overgenomen en had geen opvolger. Klaas Kwakkel de jongste zoon woont nu in dit pand. Piet Klaasens heeft een hoefsmederij gebouwd in de



loods waar timmerman Hein Verweij zijn werkplaats in heeft gehad (waar nu Tiem Kamphof woont), jammer genoeg is die afgebroken voordat ondergetekende daar een foto van heeft kunnen nemen. Piet Klaasens en Albert Timmerman staan beide op de foto van de grote

buurvisite in het nieuwe huis van de fam. Pelleboer. In de volgende aflevering humoristische en zakelijke anekdotes van Albert Timmerman.

Groeten Wim Koersen.



De namen van de grote buurvisite van de ouders van Jan Pelleboer.

Men moet rekenen dat er met het oog op alcohol, citroenjenever, Voorburg (zoete wijn) of dubbele Anisette, (pik an de lippe noemde men dat) werd geschonken en als exclusieve drank Crème de Cacao, vlak na de oorlog door Dirkje v.d. Weerd verkocht. De namen op **Foto 1**: 1.Hendrik Pelleboer(vader van Jan), 2. Jan v.d.Weerd,3. Hendrik Klein,4.Piet KLaasens, 5. Berend Schilder,6. Jan Bos, 7.Evert Kwakkel, 8. Coba Kwakkel -Heldoorn, 9. Janna Schilder, 10. Bé Riesebos, 11.Vrouw Klaasens, 12. Dieke Zunneberg,13. Dirkje Bos, 14. Dina Pelleboer-Holtland, (moeder van Jan)



Foto 2 : 1. Hendrik Pelleboer, 2. Willem Kwakkel (in de oorlog de veerman), 3. Hendrik v.d. Kruisweg, 4. Nols Zunneberg, 5. Piet Klaasens, 6. Albert Timmerman, 7. Vrouw Klaasens, 8. Vrouw v.d. Kruisweg, 9. Jentje Kwakkel, 10. Dieke Zunneberg, 11. Aaltje Timmerman, 12. Dina Pelleboer- Holtland (moeder van Jan)

Collecte Hersenstichting

De hoofdcollecte, die dit jaar gehouden werd van 6 t/m 11 februari, heeft in ons dorp het mooie bedrag opgeleverd van 226 euro en 60 cent. Dat is heel veel!
Alle gulle gevers heel hartelijk bedankt namens de Hersenstichting

In de vorige editie heeft u misschien al gelezen dat onze dorpsgenoot Klaas Kwakkel als servicemonteur van team Hans Bekx heeft deelgenomen aan de rally Parijs–Dakar. Hier volgt een verslag.



Hoe is het eigenlijk zo gekomen dat jij bij Parijs–Dakar terecht bent gekomen?

Klaas: "Zelf maak ik al jaren deel uit van een team dat deelneemt aan truckpulling- wedstrijden. Via via kwam ik in contact met Gerrit van Werven uit Oldebroek, die me vroeg om als servicemonteur mee te gaan naar de rally Parijs-Dakar. Uiteindelijk kon Gerrit zelf vanwege privéomstandigheden toch niet deelnemen, maar in het team van Hans Bekx viel een andere servicemonteur uit, waardoor ik alsnog mee kon."

Kun je iets vertellen over de rally?

Klaas: "Tot 2009 werd de rally gehouden van Parijs naar de hoofdstad van Senegal, Dakar, vandaar de naam. Vanwege terreurdreiging heeft men besloten de rally te verplaatsen naar Zuid-Amerika. De start was dit jaar in Mar del Plata, een kustplaats iets onder Buenos Aires in Argentinië, en na 14 etappes eindigde de rally in de hoofdstad van Peru, Lima.

Je bent op 2e kerstdag vertrokken richting Buenos Aires, was het niet moeilijk om je liefvallige vrouw Marieke en je moeder drie weken te moeten missen?

Klaas: "Het afscheid was inderdaad erg emotioneel, maar gelukkig hadden we regelmatig telefonisch contact. Het horen van Mariekes stem heeft me er echt doorheen gesleept."

Hoe werden jullie daar ontvangen?

Klaas: "Je kunt merken dat de rally erg populair is. Wij zijn als servicemonteurs eigenlijk onbekende personen, maar alleen al doordat we een outfit aanhadden van ons rallyteam wilde toch iedereen onze handtekening, en onze foto."

Heb je 's Heerenbroek goed op de kaart gezet?

Klaas: "Helaas is de Spaanse taal niet mijn sterkste kant, maar ik heb mijn best gedaan!"

Dus we kunnen, in navolging van Guus Hiddink, die ervoor zorgde dat er massa's Koreanen op vakantie gingen naar Varsseveld, komende zomer een invasie van Argentijnen en Peruvianen verwachten in 's Heerenbroek?

Klaas: "Inderdaad, onder andere het museum en het theehuis kunnen hier goed van gaan profiteren komende zomer!!"



rallymaniacs.nl

Hoe is de rally verlopen, en zijn jullie tevreden?

Klaas: "In het eindklassement is Team Hans Bekx als 17e geëindigd. Op zich zijn we tevreden met dit resultaat, in de editie van vorig jaar was Hans Bekx immers al tijdens de eerste etappe uitgevallen.

In één etappe lagen we op een gegeven moment derde, maar doordat we achter een achterblijver bleven steken, verloren we daar uiteindelijk toch veel tijd. Maar over het geheel gezien zijn we best tevreden."

Wat is jouw rol exact geweest?

Klaas: "Zodra de etappe startte, was er voor ons (twee andere servicemonteurs en ikzelf) eigenlijk niet veel te doen. Het enige wat wij dan deden was zorgen dat we met de servicetruck over de

verharde weg op tijd aankwamen op de finishplaats van de etappe van die dag. Na afloop van de etappe begon voor ons het echte werk pas. Alle schade, opgelopen tijdens die dag, moest hersteld worden. De ene keer viel dat mee, en waren we al klaar voor de nacht inviel, maar er is ook een dag geweest dat we tot 05:00 uur 's nachts aan het sleutelen zijn geweest, terwijl we de volgende dag wel weer op tijd op weg moesten naar de finishplaats van de volgende etappe."

Wordt door de organisatie erg streng gecontroleerd of alles volgens de regels gaat?

Klaas: "De servicetruck mag, zodra de etappe begonnen is, niet meer in contact zijn met de wedstrijdauto. Daarvoor zijn

diverse teams gediskwalificeerd.

Hans Bekx had in één etappe echter te maken met een kapotte koppelingsplaat. De servicetruck reed op dat moment op niet al te grote afstand van het parcours. We konden dus de verleiding niet weerstaan, en hebben stiekem een reservekoppelingsplaat in de Argentijnse woestijn begraven, die vervolgens door Hans en z'n navigator heel toevallig werd gevonden, waardoor ze snel de etappe konden vervolgen, en toch nog als 23e zijn geëindigd die dag."

Je staat niet echt bekend als cultuur- of natuurliefhebber, maar heb je nog kunnen genieten van de omgeving?

Klaas: "We zijn door vulkaanachtig gebied gereden, door de Atacama

woestijn, langs de Atlantische oceaan, over het Andesgebergte, en ik heb zelfs een Andes Condor (Vultur gryphus) zien vliegen. Vooral het Andesgebergte heeft veel indruk gemaakt. Ik overweeg een lidmaatschap van het WereldNatuurFonds."

Ga je volgend jaar weer mee?

Klaas: "Als er weer een plaatsje vrij is in het team overweeg ik zeker weer mee te gaan. Dit zijn kansen die normaal niet voor het oprapen liggen."

Hoe was de verhouding met de andere teams?

Klaas: "Prima. Door de organisatie werd bij elke startplaats van de etappe een tentenkamp ter beschikking gesteld, met



sanitaire voorzieningen, etc. waar elk team een plekje had. Af en toe werd er gebarbecued. Eén keer stond onze tent vrij ver van de dixies (toiletten) weg, en onze rijder moest, zeg maar, erg nodig. Het team naast ons had buiten de tent een stapel banden staan, dus is hij daar maar even gaan zitten. De volgende dag werd er naast ons even stevig gevloekt, maar later kon iedereen er wel om lachen."

Is Zuid-Amerikaans bier lekker?

Klaas: "Je gelooft het waarschijnlijk niet, maar ik heb tijdens het hele avontuur slechts twee glaasjes bier gehad. Te weinig dus om er een goed

kwaliteitsoordeel over te geven"

Twee glaasjes? Klinkt ongeloofwaardig, Klaas?

Klaas: "Toch is het zo!"

Hmmm, oké. Tot slot, hoe is het om nu weer in 's-Heerenbroek te zijn?

Klaas: "De thuiskomst was geweldig, en ik was blij iedereen weer te zien. Het was een geweldige ervaring, maar toch is niets mooier dan weer gewoon in 's-Heerenbroek een beetje aan vrachtauto's en ander rollend materieel te sleutelen."

The screenshot shows the website 's-Heerenbroek.info'. At the top, there is a navigation bar with links: Home, Berichten, Activiteiten, Dorpsbelangen, Het dorp, Verenigingen, Fotoboek, Praatboek, Contact, Links. Below this is a large banner with the title 's-Heerenbroek' and a background image of a rural landscape. Under the banner, there is a section titled 'Welkom op sheerenbroek.info' with a short introduction. To the right, there is a section for 'Activiteiten' listing dates from 27 December 2011 to 20 January 2012. Below that is a 'Berichten' section with a list of dates and titles of news items. At the bottom of the page, there is a small image of a road and a copyright notice.

's-Heerenbroek is ook online te vinden. Ga naar **sheerenbroek.info** voor de laatste berichten over het dorp. Foto's van activiteiten en de meest actuele evenementenkalender. Naast informatie over Vereniging Dorpsbelangen ook informatie over het dorp en de vele verenigingen.

DEZE ZOMER: STRENGE WINTERS IN MUSEUM "DE KROON."

"Met een maximum temperatuur bij ons, Eelde, van 4 graden beneden nul kwamen we tot een gehele winterdag, die naar we vermoeden in november door weinigen op prijs wordt gesteld. (of horen we de kolenhandelaren lachen). Hiermee was het wel het laagste maximum, dat in november is waargenomen. (sinds de waarnemingen te Eelde zijn begonnen in 1945)" Het zijn woorden van Jan H.Pelleboer, opgetekend in de Drentsche en Asser courant van 23 nov. 1962. Het was het begin van de strengste winter uit de vorige eeuw, die met wat kleine onderbrekingen 11 weken duurde. Veel ongemak kwam eruit voort, door de harde wind en sneeuwval werden dorpen, boerderijen en eilanden van de buitenwereld afgesneden. Het verkeer werd ontregeld, de brandstof- (kolen) voorziening haperde, waterleidingen bevroren. Er kwam een Elfstedentocht die bar en boos was. Maar het ergste was wel dat er die winter meer dan 25 mensen door het ijs zakten en het niet overleefd hebben. Een winter waar men nu nog steeds op veel manieren aan wordt herinnerd. In 1973 blikte Jan H. Pelleboer terug op de legendarische winter van 1962-1963 in zijn weer-column van het weekblad de Boerderij: "Zelfs de eerste dagen van maart 1963 gaven nog strenge kou, maar na 5 dagen trad de dooi in.

Mijn mening is dat er in vergelijking met vroeger gemiddeld wat meer vorst en vorst van iets langere duur nodig is om een Elfstedentocht te houden. Echter in een werkelijk strenge winterperiode van 2 weken is het zonder meer mogelijk om een Elfstedentocht te houden", aldus Pelleboer.

Natuurlijk was er ook veel ijsvermaak. In mijn 440 pagina's tellende plakboek over die winter, waar deze informatie ligt opgeslagen, tel ik een eindeloze stroom van schaatswedstrijden, toertochten, prikslee wedstrijden, tochten per auto, motor en bromfiets over het IJsselmeer, arrenslee tochten, schoonrijden, maar vooral heel veel kortebaan wedstrijden. Zo ook ijsclub 's-Heerenbroek-Veecatzen, niet minder dan 16 wedstrijden werden er die winter gehouden, zo werd er bv. op de drempel van het nieuwe jaar 1963 een kortebaan wedstrijd verreden. Winnaar werd Jan van Dijk, 's-Heerenbroeker Klaas Kragt eindigde als derde.

Het ijsvermaak in vroegere jaren en dan vooral de schaatsen die men door de eeuwen heen heeft gedragen, hebben mijn interesse. Het heeft ertoe geleid dat ik een verzameling antieke schaatsen ben gaan aanleggen. De oudste schaats uit mijn collectie, een bodemvondst, is gemaakt tussen het jaar 1600 en 1700. Dit is de periode dat Hendrick Avercamp uit Kampen, een paar kilometer stroomafwaarts, prachtige ijstaferelen schilderde op de bevroren IJssel. Iedere stad of dorp had vroeger wel een smid of timmerman die schaatsen maakte, er

zijn duizenden verschillende soorten ontstaan, streekgebonden, maar toch met veel overeenkomsten. Soms stempelde de schaatsenmaker zijn naam in het ijzer en is het makkelijk te achterhalen waar ze gemaakt zijn.

Toen in ca 1870 de stoom-schaatsen fabrieken begonnen te roken was het gedaan met het echte handwerk en werden ze in min of meerdere mate fabrieksmatig gemaakt. Ook in Zwolle heeft van 1894 – 1906 een stoom-schaatsen fabriek gestaan. Aan de Thomas a Kempisstraat maakte H.J.Gorter in die periode meer dan 30 soorten schaatsen.

Samen met ongeveer 150 liefhebbers ben ik aangesloten bij de “Poolster” een verzamelaars-kring van winterse spullen, zoals; schaatsen, boeken, sleeën, documentatie over schaatsen en Elfstedentochten, medailles, reclame materiaal en andere artikelen die raakvlakken hebben met de winters van weleer, samen graven we op allerlei manieren in de historie van het ijsvermaak.

Met de IJclub en inwoners van 's-Heerenbroek gaan we nu het museum inrichten met als thema “ STRENGE WINTERS ” De grote vitrine wordt gevuld met antieke schaatsen en allerlei winterse artikelen, zoals slijpblokken , boeken, reclameplaten, krantenknipsels, schaatsstokken enz. Verder is er materiaal van de IJclub te zien.

We hopen dat u, ijs en weder dienende, deze zomer een kijkje komt nemen in museum “de Kroon”.

Mastenbroek, Arnold van Ittersum.



In Memoriam dhr. J.ten Brinke

Op 3 januari 2012 overleed dhr. J. ten Brinke. Dhr. Ten Brinke heeft vanaf het begin van de 's-Heerenbroeker t/m eind december 2012 het dorpskrantje bezorgd.

We verliezen in hem een trouwe vrijwilliger die, ondanks dat zijn gezondheid achteruitging, zich bleef inzetten.

Wij wensen zijn vrouw en kinderen alle sterkte toe om dit verlies te kunnen dragen.

Namens de redactie van de 's-Heerenbroeker

Beste dorpsgenoten,

Mede namens de familie bedank ik u hierbij hartelijk voor het plaatsen van een bankje met tekst op de dijk ter hoogte van de Schoolsteeg ter herinnering aan mijn in mei 2011 overleden man, Gerrit Stoel, voorheen bekend als dé dorpsklusser. Deze blijk van waardering doet ons goed en maakt duidelijk dat Gerrit ook veel voor de 's-Heerenbroekers heeft betekend.

Gerrie Stoel

Wijkschouw 2012

Net als in de voorgaande jaren organiseert de gemeente weer de jaarlijkse wijkschouw. In de editie 2012 wordt er nog meer nadruk gelegd op de initiatieven van bewoners voor een betere leefomgeving op 's-Heerenbroek. Via het meldformulier kunt u, uw ideeën, aandragen bij de gemeente. Tijdens de wijkplatformbijeenkomst is eveneens de mogelijkheid om in contact te komen met de gemeente. Onze wijkwethouder Gerrit Jan Veldhoen zal aanwezig zijn als ook de wijkcoördinator Jan van der Vloet. Naast de gemeente is ook de wijkagent Jan Veenstra aanwezig voor eventuele vragen en opmerkingen richting de politie.

Projecten wijkgericht werken 2012

Voor 2012 is er weer budget beschikbaar voor de wijkprojecten. Door het aandragen van projecten door de inwoners kan onze leefomgeving worden verbeterd. Als voorbeeld is er de reconstructie van de J.W. van Lenthestraat die na voren is gekomen vanuit de wijkschouw.

Na de laatste wijkschouw in de gemeente zal worden besloten welke projecten als wijkproject zullen worden opgestart en later worden uitgevoerd.

Resultaten

De resultaten en evaluatie van de wijkschouw vindt plaats in de najaarseditie van de wijkplatformbijeenkomst. Te zijner tijd zult u hiervoor weer worden uitgenodigd.

Enquête

Zoals u weet is er op het dorp een enquête uitgevoerd met betrekking tot de woonbehoefte van de inwoners in en om het dorp. De resultaten zullen tijdens de wijkplatformbijeenkomst aan u gepresenteerd worden. De nadrukkelijke vraag vanuit het dorp, welke telkens terugkomt op de bijeenkomsten, voor extra woningbouw wordt zeker kracht bijgezet.

In de aankondiging van van Lidi Kievit (Coördinatie wijkgericht werken) leest u nog meer over de achtergrond van de jaarlijkse wijkschouw.

Namens vereniging Dorpsbelangen en de gemeente Kampen willen wij u als inwoner van 's-Heerenbroek (en Mastenbroek) van harte uitnodigen voor de wijkplatformbijeenkomst op 16 april. De avond begint om 19:30 in De Kandelaar.

Laat van u horen!

Buut'n kiek'n,

Ik moet eerlijk zeggen best wel iets met de winter te hebben. Ik vis graag in de winter op snoek. Zo lang als het water open is. Maar eigenlijk heb ik in de winter ook het liefst écht winter en niet van dat treurige gedruil. Maar toen wérd het dus opeens echt winter, met bijna min 20... Wat een ouderwetse kou! Dus stookte ik de houtkachel 's avond soms wel erg hoog op. Vloog het hout er in hoog tempo door. Maar eerlijk is eerlijk, geen warmte is fijner en prettiger te verdragen dan die van een houtkachel. Wat heet... ik schrok er 's avonds laat dan ook nogal eens bij wakker. Eind van de film gemist... Maar goed. Daarna ging het toch weer dooien (jammer van die Elfstedenkoorts) en zei ik: "Als het dan toch gaat dooien, dan mag het van mij wel warm water gaan regenen." Dat deed het niet, maar opeens - het ijs was nog niet eens weg - hoorde ik in de tuin wel de eerste koolmees. Die hoor je natuurlijk wel vaker, maar dit geluid, dit getjikker, was van een ander allooi. Dit was het geluid van 'ik heb het voorjaar in de kop en probeer daar maar eens iets aan te doen...'

Na die vreselijke kou, na al die ellende, richtten (tot mijn verbazing) de sneeuwklommen zich allemaal toch weer op. Wat een wonder. De hele rij aan het veerpad stond opeens weer fier overeind en als ik 's avonds laat in het donker de hond uitliet, leek het soms wel een verlichte startbaan. Wat een veerkrachtig plantje is de sneeuwklom. U weet toch hoe ze te vermeerderen, hè?

Na de bloei de dikste pollens er uithalen, die weer in kleinere polletjes verdelen/scheuren en vervolgens weer uitplanten. 't Is even werk, maar je hebt er ieder jaar weer plezier van, want je kunt ook elk voorjaar constateren dat het er weer meer geworden zijn. Helemaal gratis. Bij ons aan het veerpad zag ik trouwens met enige regelmaat mensen foto's van de sneeuwklommen maken, dat geeft de burger natuurlijk moed. En het is fijn om te constateren dat mensen het waarderen. Er zijn natuurlijk ook luitjes die ze zo nodig moeten plukken. Dat is best wel begrijpelijk, hoor, maar je kunt dat maar beter niet doen, want eer je thuis bent hangen ze slap, om nooit meer overeind te komen. Ach ja.

De ijzige stilte van de winter ligt dus gelukkig weer achter ons. Iedere morgen is onze tuin nu weer gevuld met vogelgezang. Dat is vrolijk wakker worden. De zanglijster doet z'n best, winterkoningen kwetteren dat het een lieve lust is. Ik hoor mezen, het ritselt van de mussen, en ik hoor het zilveren liedje van de heggemus. Ook dat van de roodborst, en natuurlijk knokken de merels weer als dol geworden gladiatoren. Wat een dwaze vogels zijn dat toch. Ik heb de vogel(broed)kastjes weer grondig schoongemaakt, want ook vogels komen graag in een schoon huis en hebben een hekel aan de zoi van het vorige jaar. Vooral die van een ander. En ik heb er ook een paar op een andere plek gehangen. Van de week trouwens de moestuin alweer op orde gemaakt. Grond losgemaakt met de grillinette

van Willem, mestkorrels van De Groot erop en compost van mezelf. Laat nu 'de boeren maar dorsen' zei m'n moeder dan en gelijk had ze. 't Is nog wel wat vroeg, maar nu kan het er lekker intrekken.

Er zijn door Paulien al heel wat verschillende zaden en zo ingeslagen. De plantuien en de tuinbonen gaan er binnenkort in. Gisteren hebben onze kippen een eerste ei gelegd. In de

weilanden hoor ik grutto's en wulpen en scholeksters. De kieviten baltsen en duikelen alweer. Kortom, de hoop gloort, het licht ijlt ons tegemoet. Of, om weer met Willem te spreken: "We hebben het weer gered" - Zo is 't maar net! Geniet ervan.

Ad Swier



Fietsers opgelet!

Wegens het groot succes van vorig jaar willen we ook nu weer elke maandagavond gaan fietsen.

We beginnen dit seizoen op 16 april en vertrekken weer om 19.00 uur bij de Kandelaar. Opgave is niet nodig.

Als je zin aan fietsen hebt en je houdt van gezelligheid dan ben je van harte welkom. Hopenlijk tot dan.

Inlichtingen:

Jennie van Gerner - 038 3557254

Wilma Knol - 038 3557262

Elke morgen weer die bedden.
Om de dag de kattenbak.
Driemaal daags de tafel dekken.
'k Heb een heel uitputtend vak.

Op een schram een pleister plakken;
op een buil een dikke zoen.
Als ze klein zijn: veters strikken,
kom maar, ja hoor, mama doen.

Zijn ze ouder, blijf je praten,
ook al lijkt het vaak voor nop.
Eigenwijs, net als ze groot zijn.
Beterweters in de dop.

Koken, wassen, strijken, ruimen.
Gauw een boodschap tussendoor.
Dus af en toe zeg ik geniepig:
'Vraag dat maar aan papa, hoor.'

Af en toe ben ik vertrokken;
zoeken ze het zelf maar uit.
Broodnodige adempauze.
Dagje zonder popgeluid.

Toch wil ik geen andere werkring.
Beveel het zelfs eenieder aan.
Uit heel het grote aanbod koos ik
moeder-zijn: een wereldbaan!

Uit: Dorien de Ruiters, Adempauze

Evenementenkalender

31 maart 2012 | Eieractie en kledinginzameling

Paasactie van de Roemeniëcommissie. Wij komen bij u langs op zaterdagmorgen 31 maart tussen 9 en 12 uur voor de verkoop van eieren

13 april 2012 | Uitvoering | nieuw

De Chr.Gem. Zangver."Irene" geeft op 13 April haar jaarlijkse uitvoering o.l.v.Hélène Vijver in de Kandelaar , met medewerking van het Chr.mannenkoor Ailanthus uit Wezep o.l.v.Geurt Souman en Diddy v.d.Stouwe piano.

16 april 2012 | Wijkschouw 's-Heerenbroek - Mastenbroek

De gemeente organiseert de jaarlijkse wijkschouw met een wijkplatformbijeenkomst in de kandelaar. Aanvang 19:30.

25 mei 2012 t/m 26 mei 2012 | Familiedag en viering 40-jarig Jubileum Voetbalvereniging 's-Heerenbroek

Op 25 en 26 mei houdt de Voetbalvereniging 's-Heerenbroek haar 40 jarig jubileum en de jaarlijkse Familiedag. Nadere informatie t.z.t.

30 juni 2012 | Pleinfeest Pr. Julianaschool

Zaterdag 30 juni 2012 houdt de Prinses Julianaschool weer haar tweejaarlijkse pleinfeest. Nadere informatie volgt.

05 juli 2012 t/m 07 juli 2012 | Oranjefeest 2012

Van 5 juli tot 7 juli 2012 organiseert de oranjevereniging weer een oranjefeest.

Neem voor een vermelding op de evenementenkalender contact op met:

Alex Kroeze | mail@adkroeze.nl | 06 22 082 796

Of plaats uw evenement in de evenementenkalender
op de website sheerenbroek.info



Redactie:

Cre de Groot
Anita Koersen
Wim Koersen
Alex Kroeze
Dorien Smit
Ad Swier

Gastschrijver:

Albert van Ittersum
Tony van Kesteren
Schrijver interview Klaas Kwakkel

Colofon:

De 's-Heerenbroeker verschijnt eens per kwartaal.
Volgende uitgave juni 2012

Copy voor volgende uitgave kunnen digitaal worden verzonden naar:
mail@adkroeze.nl

Omslag: Lammetjes in de wei (Cre)