

De 's-Heerenbroeker

Een uitgave van
Vereniging Dorpsbelangen

12e Jaargang nummer 1

maart 2010

Voorwoord...

Voor u ligt de 45 editie van de 's-Heerenbroeker. Zoals u kunt zien is de layout totaal anders dan u gewend bent. Na 11 jaar dezelfde layout werd het tijd om de uistraling van het dorskrantje op te frissen.

De nieuwe layout is niet de enige verandering, zoals u in de vorige uitgave heeft kunnen lezen is Andries Vinke gestopt als redactielid. Zijn plaats wordt opgevuld door Cree de Groot als schrijfster. Het samensvoegen van de 's-Heerenbroeker wordt door Cor Vinke en Alex Kroeze uitgevoerd.



In memoriam

15 augustus 1917 - 15 december 1916

Bij hun diamanten huwelijk begon de dorpskrant op de voorpagina met een terugblik op hun leven. De redactie vond het gepast om nu met dit 'In Memoriam' te openen.

Jan werd geboren te Nieuwleusen, maar al als 5-jarige jongen verhuisde hij naar 's-Heerenbroek.

Pe de Groot was een geboren Wilsumse. 's-Heerenbroek en Wilsum zijn ook nauw verbonden met elkaar.

21 mei 1943 was hun trouwdag. Na hun trouwen gingen ze wonen in een tijdelijke woning aan de Veecaterdijk. Door omstandigheden moesten ze echter al snel weer verhuizen naar een tussenwoning tussen de huizen waar nu Henk Kroeze en Johan Huzen wonen.

Daarna verhuisde het echtpaar definitief naar het huis waar Koert Polleman woonde, voorheen het huis van de familie Jan Westrik. Het melkrijden zorgde voor zijn inkomen. Overigens was hij daar als

15-jarige al vroeg mee begonnen. Om zijn vader enigszins te verlichten had hij een ritje rond de zuivelfabriek en mocht Jan de melk halen van Engbert van der Kolk, Klaas van der Wal, Marten Holtland en Hendrik Dokter. Met paarden omgaan was zijn lust en zijn leven. Het begon al op zijn 17de bij de intocht van de nieuwe burgemeester van IJsselmuiden. Ook nam Jan de paardenman deel aan het paardendefilé op een vroege, zeer koude morgen in 1937, georganiseerd door de Oranjevereniging 's-Heerenbroek.

Jan Klein reedt mee met de zwarte bles van Egbert Koersen. Deze zwarte bles ('zijn paard' zoals Jan hem altijd noemde) is in augustus 1939 gevorderd door het Nederlandse leger, wat hem erg aan het hart ging. Ja, aan de paarden bleef hij zich tot op hoge leeftijd hechten, tot het paardrijden met gehandicapten: foto 1. Ook Pé de Groot was zeer zorgzaam, zoals dominee Dekker in de rouwdienst memoreerde. Aanvankelijk was zij werkzaam bij conservenfabriek "de



Faam", maar toen het ernaar uitzag dat er getrouwd zou worden, moest het huishouden geleerd worden en kreeg zij een baan in de huishouding bij 'Wieringa manufacturen' in de Oudestraat te Kampen. Om een trouwjurk in oorlogstijd te krijgen, was geen probleem. Anders was het om een feest te houden en wijn te verkrijgen. Nu was Jan altijd vrolijk en in voor een praatje, maar één keer schrok hij zich lam: het jonge paar was ter ore gekomen dat bij wijnhandel Siebrand in IJsselmuiden drank was te verkrijgen. Dus Jan trok de stoute schoenen aan en ging naar het kantoor. Bij binnenkomst schrok hij zich wezenloos. Naast de heer Siebrand zaten twee hoge Duitse officieren. Maar de heer Siebrand nam

hem mee buiten het kantoor, nam zijn adres op, en ja hoor, enkele dagen later werd er een flinke doos wijn bezorgd.

Ook stond Jan bekend als een zeer snelle schaatsenrijder. De familie Klein is nu nog steeds verbonden aan de IJclub 's-Heerenbroek-Veecatzen, waar Jan van 1945 tot 1978 bestuurslid is geweest; zoon Hendrik volgt nu zijn voetsporen.

Foto 2: De laatste foto van het echtpaar Klein voor hun vertrek naar Genemuiden, bij hun huis aan de Bisschopswetering. In een overvolle Kandelaar werd afscheid genomen van een bijzonder echtpaar, dat op zeer tragische wijze om het leven is gekomen. Eén van de liederen die hen werd toegezongen, was:

"U heb ik nodig, Uw genade is.
Mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij.
In nacht en ontij Heer, BLIJF HEN NABIJ !

De redactie



Gemeenteraadsverkiezingen 2010

Op woensdag 3 maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats voor de gemeente Kampen. In totaal maakten 406 mensen gebruik van hun stemrecht. Dat is 71 procent van de stemgerechtigden in 's-Heerenbroek.



Jong en oud bracht een bezoek aan het stemlokaal met als grote verrassing een bezoek van burgemeester Koelewijn.

Na het sluiten van het stemlokaal is er begonnen met het tellen van de stemmen. Om 22:30 was de telling voltooid en is de uitslag afgeleverd op het stadhuis.

Van de in totaal 28 stembureau's was 's-Heerenbroek het eerste bureau wat de stemmen kon overhandigen.



Ijsbaan Mini Thialf

Op vrijdag 1 januari was het zover. Aan de J.W. van Lenthestraat 48 bedacht Jac Postma dat het voor de kinderen wel leuk zou zijn als ze binnenkort de schaatsen konden aanbinden. Daarom werd op 2 januari op de parkeerplaatsen een ijsbaan gemaakt. Samen met de kinderen Max en Seth, en al heel gauw werden dat veel meer kinderen, begonnen ze met de sneeuw weg te vegen. Daarna werd een zeil gespannen en, last but not least, kwam "het water". Tjonge, de voorbereidingen waren al leuk, dat kon wat worden! Nadat de kinderen een spandoek met de naam van het 'stadion' gemaakt hadden, waren de voorbereidingen voorlopig klaar. Nu maar hopen dat het ging vriezen.



En dat deed het. Zondagmiddag kon er al voorzichtig op gegleden worden en maandag was het zover. 'Mini Thialf' ging open. De kleinste, maar gezelligste ijsbaan van Nederland trok veel kinderen. Er waren wel vijftien kinderen paraat (zelfs tieners waren er). En dat op een ijsbaan van 4 x 11 m. De schaatsen werden in en om de iglo ondergebonden en de eerste slagen op het ijs konden worden gezet. Wat een pret en wat ging het leuk. Geen ruzie of geklier, maar lekker schaatsplezier! Ook 's avonds was de ijsbaan open. In het donker onder de straatlantaarn schaatsen is ook wel erg leuk. Zelfs kleine lantaarntjes werden door Dany en Noah meegenomen.



Onderling werd er een bestuur opgericht. Zo waren er kinderen die de baan gingen vegen. Anderen zorgden voor koek en zopie. Om de kinderen nog meer te motiveren, werden er dinsdagmiddag echte schaatswedstrijden gehouden. En voor degenen die geen schaatsen hadden of nog niet onder wilden binden, werden dat glijwedstrijden.

Er werd wat geoeffend en om kwart voor 4 begon de wedstrijd. Het ging er heel sportief aan toe. Jesper, Dany, Noah, Jaap, Jamie, Robert, Max en Seth gingen de schaatswedstrijd aan. Ze moesten vijf ronden schaatsen. Bo, Bas, Jordy en Bram gingen glijden. Er was er een tijdwaarnemer (bedankt, Wilhelm) die ervoor zorgde dat alles er eerlijk aan toeging en de juiste tijd werd geregistreerd. Iedereen kreeg wat lekkers en elke deelnemer een prijsje. De nummer 1 van de schaatswedstrijd werd Jesper Wennemers. En bij het glijden Jordy Knol.

Tja, en toen ging woensdagmiddag de echte ijsbaan open. Dat was echt prachtig. En wat konden ze het al goed. Dat kwam door al dat oefenen natuurlijk. Hoewel het er allemaal professioneel uitzag, ging na twee weken ijsplezier het ijs toch stuk doordat het water wegliep. Helaas is Jac nog niet zo goed als de ijsmeester van de ijsbaan te Vancouver. De ijsbaan op de parkeerplaats is inmiddels opgeruimd. Volgend jaar gaan we er weer voor. Dan nog groter en mooier!



Van eigen erf...

Erg jammer dat er geen overzichtsfoto is van de hele buurt waar destijds schilder K. Admiraal woonde, want dat is een huis met een oude historie, dus daarom nogmaals de foto. Op dit moment wordt het bewoond door Rein Pannekoek aan de oostzijde en Truus v.d. Horst aan de westzijde. Vroeger had het een heel andere functie, maar was het wel een schildersbedrijf. Toen had het een ander vooraanzicht. U moet bedenken dat deze informatie uit overlevering is verkregen. Het toenmalige schildersbedrijf voerde als naam 'Schildersbedrijf fa. Rorije'. Door de crisistijd die er ook toen was - begonnen aan het eind van de jaren twintig van de vorige eeuw - was er niet veel werk. Burgerhuizen werden niet vaak geschilderd en de boerderijen

al helemaal niet, men gebruikte op schuren vaak koolteer. Schilder Rorije hield zich meer bezig met het lakken van tentwagens, maar ook wel koetsjes en brikken (dat waren de wat luxere vervoermiddelen met veel glas voor boeren van gegoede stand). Om die naar de werkplaats te krijgen, zaten er aan de wegzijde openslaande deuren.

Zo rond 1920 is het schildersbedrijf overgenomen door Klaas Admiraal, die getrouwd was met Marrigje ten Klooster. Ze hadden twee dochters, Jennie en Geesje. Natuurlijk werden er bij de start van een nieuw bedrijf verbouwingen gedaan: er werd een houten werkplaats achter gebouwd, in twee gedeelten, duidelijk te zien op de foto. Het oostelijke gedeelte als schilderswerkplaats met als opschrift: 'Beter Klein en Kregel dan een



Grote Vlegel'; u moet bedenken dat Admiraal een heel klein kereltje was, maar wel erg creatief. Het westelijke gedeelte werd verbouwd tot naaiatelier voor de beide dames. Het dak liep aan de achterzijde door tot \pm anderhalve meter boven de grond. Waarschijnlijk nam men als voorbeeld de verbouwing van buurman bakker Barendsen in 1905 (uit overlevering van oom Arend Jan Koersen die als 10-jarige jongen dit heeft meegemaakt), toen de bakker er een turfzolder boven bouwde. Beide verbouwingen kan men nu nog zien, als men er oog voor heeft. Het moest blijkbaar allemaal sober gebeuren, want Admiraal deed dat met een halfsteens muur. Hevige regenval sloeg natuurlijk door de muur, en in mijn herinnering werd die muur zelfs met lijnolie behandeld om vocht tegen te houden.

Tot 1936 werd de schilderswerkplaats gebruikt als lokaliteit, want daar was op ons dorp groot gebrek aan. De openbare school aan de Bisschopswetering werd per 1 april 1934 opgeheven en verkocht aan boekbinderij Verstraete uit Zwolle; zodoende kon men de lokalen niet meer gebruiken voor verenigingswerk. Deze werden ook nog door brand verwoest. Het lokaal van Admiraal werd voor het laatst gebruikt op 13 oktober 1936 toen de Oranjevereniging werd opgericht. De zondagsschool werd er ook gehouden. Maar voor Admiraal bracht de huur te weinig op en hij besloot de werkplaats te verbouwen tot een woning, met twee ramen aan de voorzijde en ook een voordeur (nu nog aanwezig). De eerste bewoner was de familie

Riezebos; hij was melkontvanger bij de Zuivelfabriek tot 1941 en is toen vertrokken naar Haarlem. De tweede bewoner was schipper Hendrik Teekman met zijn vrouw Jo Haasjes. Teekman was een broer van de vrouw van bakker Wessels. Door de oorlogsomstandigheden ging schipper Teekman voorlopig tijdelijk aan de wal wonen. Daarna kwam vertegenwoordiger Gerrit Lindeboom met zijn vrouw Lammie Makaske er wonen. Vervolgens Gerard Wessels met Gerrie Nijmijer, totdat Gerard het bedrijf van vader Wessels overnam en bij de zaak ging wonen. Daarna heeft de fa. Lindeboom het hele bedrijf gekocht en verder uitgebreid, zie foto. Peter en Aagt gingen aan de oostzijde wonen, en Hendrik en Annie aan de westzijde.

In 1951 is de familie Admiraal vertrokken naar Canada omdat hun beide dochters daarheen waren geëmigreerd. Jennie was getrouwd met Gerrit v.d. Kamp uit Wilsum, en Geesje met Klaas v.d. Linde. Na hun emigratie is de hele zaak verkocht tot aan bakker Wessels, inclusief de boerderij (uiterst rechts op de foto nog zichtbaar) en heeft de fa. Lindeboom zijn uitbreiding kunnen verwezenlijken. Op deze locatie is nu garage Pannekoek gevestigd met daarachter het reparatiebedrijf van Henk Bastiaan. Ik hoop dat u ook aan deze dorps historie enige ogenblikken leesplezier heb beleefd.

Ontvang de hartelijke groeten van
W. Koersen

Hier komt het stukkie van adje swier.
Wij zin nog in afwachting van d einhoud.





Bert van Dorsten

In 's-Heerenbroek is iemand die met heel veel plezier gebruik maakt van S.P.G.IJ. Het is Bert van Dorsten, dit jaar 50 geworden, hij woont met zijn familie aan de Veecaterweg. Vanaf zijn 18e jaar gaat hij naar de IJsselburg in IJsselmuiden voor dagopvang.

Bert begon met paardrijden in de manege aan de Zwartendijk, daar werd hij naartoe gebracht vanaf de IJsselburg met een taxibusje. Later kwam deze mogelijkheid in IJsselmuiden zelf.

Nu gaan ze iedere donderdagmorgen met z'n vieren lopend naar de manege om daar een uurtje te gaan paardrijden, natuurlijk onder begeleiding.

Jerrica, een haflinger, een heel lief en mak paard, staat dan al op Bert te wachten.

De ruiters rijden zo veel mogelijk op hetzelfde paard.

Een vrijwilliger begeleidt zowel paard als ruiter, dat is ook wel nodig, want als het paard stil gaat staan denkt Bert dat de pret is afgelopen en laat hij zich van het paard vallen.

Zo lang hij te paard zit moet het dier dus in beweging blijven. Het is weleens misgegaan en toen moest Bert naar de dokter na een valpartij.

De laatste dag voor de vakantie wordt er altijd een huifkartocht gemaakt als afsluiting van het seizoen. Bert geniet altijd geweldig van het paardrijden.

Het is fantastisch dat de mogelijkheid er is en de vrijwilligers altijd klaarstaan bij de Stichting Paardrijden Gehandicapten IJsselmuiden.



OPROEP!

Wij (de christelijke zangvereniging IRENE) zijn op zoek naar zangers en zangeressen. Wijk kunnen ons niet voorstellen dat er in ons mooie dorp niet meer zangliefhebbers wonen dan dat ons koor op dit moment teld. Dus kun je nog zingen zing dan met ons mee. Kun je niet zingen? We leren je het wel.

We zingen elke donderdagavond van 20:00 uur tot 22:00 uur, met om 21:00 een gezellige koffiepauze in de Kandelaar. Kom gerust eens binnen voor een vrijblijvende kennismaking. Op 17 april houden we onze jaarlijkse uitvoering in de Kandelaar, aanvang 19:45 uur. We zingen graag voor een volle zaal dus kom alstublieft allemaal naar ons luisteren, dan zie je gelijk dat we wel wat versterking kunnen gebruiken.

Namens IRENE graag tot ziens!

Er zit alweer wat lente in de lucht.
Je ruikt het en het aait over je wangen.
't Vervult je met verwachtingsvol verlangen
naar zomer, zon – maar 'k slaak een diepe zucht.
't Verlangen naar de zon, zuinig bewaard,
moet weer de kast in, want het is pas maart!

Dorien Smit

Ijsseizoen 09/10

Zoals u, een aantal pagina's terug, al heeft kunnen lezen, begon dit jaar het ijsseizoen op 2 januari. De officiële ijsbaan aan de J.W. van Lenthestraat had de eer om als eerste de baan te openen. De plaatselijke ijsclub 's-Heerenbroek Veecaten kon pas 4 dagen later (6 januari) de ijsbaan openen, daarmee waren ze na de ijsclub uit Wilsum de tweede ijsbaan in Groot Kampen.

Op vrijdag 8 januari bracht basisschool de Parkschool uit Zwolle een bezoek aan de ijsbaan. Een groep van ongeveer 150 kinderen en een twintigtal begeleiders kwam die morgen om de schaatsen onder te binden en lekker te gaan schaatsen.



Op vrijdag 15 januari organiseerde de ijsclub een "Elfstedentocht". Kinderen van 4 tot 12 jaar hebben een uur lang rondjes geschaatst om bij de twee stempelposten een stempel op te halen. Na de tocht werden de deelnemers beloond met een prachtig diploma.



De jongens en meisjes van 13 tot 16 jaar mochten hun krachten gaan meten op 16 februari. In totaal streden er 16 deelnemers voor de winst. Bij de dames werd er gewonnen door Klazien ten Hove en bij de heren ging de eerste plaats naar Dion Heldoorn.

| | Meisjes | Jongens |
|----|-----------------------|-----------------|
| 1e | Klazien ten Hove | Dion Heldoorn |
| 2e | Berit IJssel | Ferdy Kluiver |
| 3e | Margreet van Ittersum | Jesse Schaapman |

De volgende dag (17 februari) streden de kinderen van 5 tot 12 jaar voor het eremetaal.

| Meisjes | 1e | 2e | 3e | 4e |
|---------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 5&6 | Judith Bastiaan | Heleen van Ittersum | - | - |
| 7&8 | Meike Keizer | Melanie Woning | Isa Wennemers | Rian de groot |
| 9&10 | Irene Woning | Maaïke Boersma | Marije de Groot | Hamke de Ruiter |
| 11&12 | Marion Barneveld | Eline v/d Heuvel | Eva de Ruiter | Annet Huzen |



| Jongens | 1e | 2e | 3e | 4e |
|---------|------------------|------------------|----------------------|------------------|
| 5&6 | Emiel Kamerman | Sietse v/d Kamp | Barrie van Ittersum | Max Postma |
| 7&8 | Wessel Barneveld | Niek Boersma | Richard van Ittersum | Laurens Bastiaan |
| 9&10 | Bart v/d Scheer | Jesper Wennemers | Hidde van Ittersum | - |
| 11&12 | Jesse Schaapman | Henk IJssel | Remco Bastiaan | - |

Ooievaar gesignaleerd.

Op 10 maart is 'onze' ooievaar weer voor 't eerst door mij gesignaleerd, en heb ik deze foto's van hem gemaakt. Maar misschien heeft iemand anders hem al eerder gezien?



Naar aanleiding hiervan leek het het bestuur leuk om de volgende oproep te doen: Wie ziet volgend jaar het eerst 'onze' ooievaar en maakt daar een foto van? Deze kan dan geplaatst worden in 'de 's-Heerenbroeker' van volgend voorjaar (liefst met een paar regeltjes tekst erbij).

Opbrengst collecte voor de Hersenstichting.

De collecte, die gehouden werd van 1 t/m 6 februari, heeft in 's-Heerenbroek het mooie bedrag van:
151,55 euro opgebracht.

Iedere geveer heel hartelijk bedankt!



SUBSIDIE OP RIETEN DAKEN !

Dorpsgenoten, jullie hebben misschien al gehoord van het DOP (Dorps ontwikkelings plan) waar enkele dorpsgenoten zich inzetten voor de cultuur en historie van 's-Heerenbroek.

Deze werkgroep bestaat al bijna een jaar en zet zich in voor tal van zaken. Denk hierbij aan het renoveren van de doorrijdschuur "de Kroon", het opknappen van de Kandelaar en de aanwezige parkeerplaats, het aanleggen van een wandelpad, behoud van diverse oude elementen, enz. Onder oude elementen verstaan wij ook de hooibergen in ons dorp. Als wij nu niets ondernemen zijn over 10 of 20 jaar alle hooibergen uit ons mooie dorp verdwenen. Daarom zetten wij ons in voor het in ere herstellen van de hooibergen en als behoud voor ons nageslacht.

Onlangs hebben wij hierover een gesprek gehad met de monumentenwacht . Wanneer wij voldoende deelnemers hebben voor het riet bedekken van de hooiberg, kan de subsidie oplopen tot wel 50 %. Niet alleen hooibergen, maar ook schuren en woningen kunnen voor subsidie in aanmerking komen. De subsidie op riet voor woningen is 20%.

Dus, wanneer u belangstelling heeft voor een nieuwe rieten kap op uw hooiberg, schuur of woning, verzoeken wij u voor 31 Maart te reageren op e mail adres : HD@Home.nl of per brief naar een van de DOP deelnemers onder vermelding van "subsidie op rieten dak".

Na ontvangst zullen wij u zo spoedig mogelijk verder informeren over de subsidiemogelijkheden.

DOP deelnemers; Gea Schuurman, Gerrie de Jong, Johan Kragt en Hans Deinum

Palmpaashaantjes



Ingredienten voor 8 haantjes:

- 1 pak broodmix voor witbrood (Koopmans)
- een paar krenten of rozijnen
- 1 losgeklopt ei
- 4 eetlepels bloem om mee te bestrooien

Materialen:

- schaar
 - bakplaat
- Bereiding:

1. Maak het deeg in een ruime kom volgens de aanwijzingen op de verpakking van het broodmix en laat het afgedekt met een doek op een warme plaats rijzen totdat het 2 keer zoveel is geworden.
2. Kneed het even door elkaar en verdeel het deeg in 8 gelijke stukken, bestrooi de stukken met bloem en maak er nu ronde bollen van. Leg de bollen op het werkvlak afgedekt met een doek.
3. Druk de bolletjes stuk voor stuk plat en rol ze tot een puntbroodje. Maak van het deeg een V-vorm door je vinger in het midden van het broodje te houden en de uiteinden omhoog te buigen. Rol nu het broodje plat in de vorm van een haantje. Van een krent of rozijn maak je een oog en met een schaar kun je het deeg inknippen voor de hanenkam, snavel en staart.
4. Leg de haantjes op de bakplaat en bestrijk deze met het losgeklopte ei. Even laten rusten. Dan kun je de haantjes afbakken in een voorverwarmde oven op 240°C in ca. 10 minuten tot ze gaar zijn en goudbruin.
5. Kijk af en toe even of ze niet te hard gaan!

Successtip: Bestrooi voor het bakken de helft van de haantjes met wat paneermeel.

Wijkagend



Lege flessen actie Haïti

De aardbeving in Haïti was verschrikkelijk. Spontaan bedacht een aantal kinderen in 's-Heerenbroek een actie: ze gingen mensen vragen of ze lege flessen mochten hebben.

De reactie was geweldig, er waren 4 skelters met aanhangwagentjes nodig om de flessen en kratten te vervoeren naar de C1000 in Westenholte. Het duurde wel even voordat ze alles hadden ingeleverd. Sommige mensen mopperden, die waren het wachten beu bij de lege flessenautomaat, maar van andere mensen kregen ze complimenten; de jeugd zette zich toch maar in voor de slachtoffers. En van Wim Schokker van de C1000 kregen ze een lekkere Mars, die zeer welkom was tijdens de terugreis met de skelters.

Remco Bastiaan, Jordy Knol, Marion Barneveld, Marinus v.d. Weerd, Jaap v.d. Wetering en Herrik IJssel (staat niet op de foto) hebben 137,55 euro kunnen storten op giro 555, met dank aan alle gevers.





Berichten van Vereniging Dorpsbelangen 's-Heerenbroek

Met de volgende onderwerpen spelen op dit moment in het kader van ons dorpsontwikkelingsplan:

Voor het project buitenruimte Kandelaar is een aanvraag ingediend en opgestuurd naar de gemeente en die heeft het voorstel ook weer doorgestuurd naar de provincie ter beoordeling.

's-Heerenbroek heeft de schetsschuit gewonnen met 200 van de 350 uitgebrachte stemmen. De oproep van Jan Keizer aan bewoners om te gaan stemmen via internet heeft goed gewerkt! We krijgen de kans om onder begeleiding van professionals o.a. de groene ruimte tussen Stadshagen en ons dorp nader uit te werken in een ontwerp. Het idee is om ook het niet bebouwen van De "driehoek" (Brecamp West) op te nemen in dit plan! Je weet het maar nooit gezien de bouwstagnatie in Stadshagen. Ook wordt er gekeken naar de totale inrichting van ons dorp waarin toekomstige woningbouw zeker een plek moet gaan krijgen.

Het project "opknappen en van de doorrijdschuur" gaat door, de aanvraag voor subsidie wordt in werking gezet en bouw aanvraag kan nu ingediend worden. Over ongeveer 2 a 3 maand komt de ruimte ter beschikking waarin wij een bescheiden tentoonstelling over ons dorp kunnen presenteren aan voorbijgangers.

Evenementen kalender

zaterdag 27 maart 2010.

Organisatie Kom in de Kas organiseert een open dag in de Koekkoek te IJsselmuiden.

zondag 28 maart 2010.

Gezamenlijke dienst van de herv. gemeenten Mastenbroek, Westenholte, Zalk en Veecaten

en de ned. ger. gem. Zalk en 's-Heerenbroek. Medewerking zal worden verleend door

männerkooer "Into My Heart". Aanvang 19.00 uur in "de Kandelaar".

woensdag 31 maart 2010.

Ouderencommissie verzorgt een paasmiddag m.m.v. dhr. Bastiaannet, zang.

Aanvang 14.30 uur in "de Kandelaar".

woensdag 31 maart 2010.

"Oranjevereniging 's-Heerenbroek": Ledenvergadering in "de Kandelaar".

Aanvang 20.30 uur.

zaterdag 17 april 2010.

Uitvoering van de Chr.Gem.Zangvereniging "Irene" o.l.v. Helène Vijver, m.m.v.

Gospelkooer "Luister" uit Blokzijl. Aanvang 19.45 uur in "de Kandelaar".

woensdag 21 april 2010.

Ouderencommissie houdt een bingomiddag in "de Kandelaar". Aanvang 14.00 uur.

maandag 10 mei 2010.

Wijkschouwronde vanaf 19.30 uur. Aansluitend wijkplatformbijeenkomst tot 22.00 uur, in "de Kandelaar". Wijkwethouder dhr. C. Adema.

zaterdag 29 mei 2010.

Familiedag georganiseerd door "Voetbalvereniging 's-Heerenbroek", op een terrein bij "de Kandelaar".

Programma wordt nog nader bekend gemaakt.

maandag 7 t/m donderdag 10 juni 2010.

Avondwandelvierdaagse te IJsselmuiden.

medio juni 2010.

Volleybalvereniging "Lotus '83" organiseert weer een volleybalmixtoernooi op een terrein bij "de Kandelaar". Nadere mededelingen hierover volgen nog.

vrijdag 2 juli 2010.

"Gymnastiekvereniging 's-Heerenbroek" houdt een feestavond in "de Kandelaar".

Aanvangstijd wordt nog nader bekend gemaakt.

2, 3 en 4 september 2010.

Oranjefeest !!!

Neem voor een vermelding op de evenementenkalender contact op met:

Jan Wennemers - tel. 038-355 7430



Colofon:

De 's-Heerenbroeker is een uitgave van Vereniging Dorpsbelangen.

De 's-Heerenbroeker verschijnt eens per kwartaal.

Copy voor volgende uitgave kunnen digitaal worden verzonden naar:

adkroeze@home.nl of corvinke@hotmail.com