



De 's-Heerenbroeker

12e Jaargang nummer 2

juni 2010

Voorwoord...

Voor u ligt de 46e editie van de 's-Heerenbroeker. De vorige uitgave was voor velen een grote verandering. Vanuit het dorp zijn daar zowel goede alsook negatieve reacties opgekomen, waarvoor dank.

In deze uitgave aandacht voor nieuwe inwoners van ons prachtige dorpje . Een van eigenerf en buut'n kieren en een sfeerimpressie van de opendag bij de Groot / de Groot / de Groot / van Ittersum en nog veel meer.

Veel leesplezier, de redactie

Nieuwe 's-Heerenbroekers

De meeste 's-Heerenbroekers zullen wel ontdekt hebben dat het huis van Ko en Ruth Koers in Veecaten weer is bewoond. Benieuwd welke mensen in het kleinste huis van 's-Heerenbroek zijn komen wonen, hadden we een gesprek met Tiem en Ineke Selles (geen familie van de Sellessen onder ons). Na een zoektocht op internet was dit huis precies wat het echtpaar Selles zocht. Wat aan de kleine kant, maar er kan altijd wat verbouwd worden en het uitzicht is prachtig.

Allebei geboren en getogen in de omgeving van Zwolle - daar wonen ook veel familieleden - was dit voor hen een ideale plek om na 7 jaar in Malawi te hebben gewerkt, in Nederland de draad weer op te pakken. Ineke was voorheen werkzaam als verpleegkundige in "de Weezenlanden" in Zwolle, vooral op de afdeling eerste hulp. Tiem heeft de HTS gedaan, afd. elektronica, werd IT-man en een kei in het organiseren en beheren van gelden, hij bezat een eigen bedrijf.

In 1993 trouwden ze, de huwelijksreis ging naar familie in Venda, Zuid-Afrika, waar een broer werkzaam was als arts. Daar werden ze besmet met het "Afrika- virus". Omdat hun huwelijk kinderloos bleef, besloten ze om hun gaven en capaciteiten op een andere manier met mensen te delen. Ineke kende van haar werk in het ziekenhuis het artsenechtpaar Bert en Mathilde Nanninga, dat in het noorden van Malawi was gaan werken.



In 2003 verliet Tiem zijn bedrijf, Ineke nam ontslag en ze gingen ook naar het Matunka Center in Malawi met de bedoeling er voor drie jaar te blijven ... het werden er zeven. Een groot voordeel van dat land was de taal, bijna iedereen sprak wel een beetje Engels, iedereen op school krijgt daar Engelse les. De eigen taal is Tumbuka, te moeilijk om snel even te leren.

Tiem, met zijn organisatietalent, begon een ecologisch toeristisch centrum op te zetten met respect voor de bevolking en eerbied voor de natuur met o.a. olifanten, krokodillen en nijlpaarden. Er was al een aantal rondavels, een soort hutten voor de toeristen, er kwam een restaurant, een wijkgebouw en een medische hulppost. In het Matunka Center werden weeskinderen opgevangen, er kwam een lagere school, kinderopvang, en vervolgopleidingen. Studenten voor het middelbaar onderwijs konden een studiebeurs krijgen, de diploma's werden officieel erkend. Voor dit alles was geld nodig, voor voedsel, schooluniformen, schoolgeld, studiebeurzen et cetera. Het echtpaar Selles stak er veel eigen geld in, maar werd ook ondersteund met giften uit Nederland. Het was als een steen in een vijver, de kringen eromheen werden steeds groter. De mensen uit de omgeving die er kwamen werken, kregen een vakopleiding, er werden huizen voor hen gebouwd, soms waren er wel tachtig mensen aan het werk. Schoonmakers waren nodig, koks, monteurs, hoveniers, bouwvakkers enzovoort. Het was voor de vooral Nederlandse toerist een heerlijke vakantieplek. De arts Bert Nanninga had interesse voor tuinieren en hij ontwierp zo'n mooie tuin voor het park dat





bruidsparen uit de wijde omgeving zich daar lieten fotograferen.

De beide Nederlandse echtparen hadden elkaar hard nodig en hadden veel steun aan elkaar. Inekes taak was vooral de gezondheidszorg en voorlichting. Het hoge sterftecijfer onder de bevolking werd vooral veroorzaakt door aids, tuberculose en malaria. Als ze de dorpen inging, nam ze altijd iemand mee uit dat dorp die wist wie ziek was en wie hulp nodig had. Er kwam thuiszorg voor de stervenden. Door het voortdurende contact dat Ineke en Tiem met de bevolking hadden, begonnen de mensen hen te vertrouwen, er kwam weer hoop. Er lag een groot taboe op aids, alle mensen die besmet waren stierven er aan, maar de eigenlijke doodsoorzaak werd verzwegen. In 2005 werd door de Wereldbank gratis medicijnen verstrekt tegen het hiv-virus, en via toneelspel kregen de mensen voorlichting. Deze methode werkt prima in dat deel van de wereld, de besmettingen nemen af. Waren er zeven jaar terug in een dorp zestien aidspatiënten, nu zijn er in datzelfde dorp nog maar vier patiënten. Zwangere vrouwen gaan nog wel naar een toverdokter, meestal een vrouw, maar gaana gelukkig ook naar de kliniek. De behandeling van een toverdokter gaat als volgt: de zwangere vrouw gaat naar een speciaal hutje van de tovenares, daarin staat een lemen muurtje en een teil met verschillende bladeren. Ze moet zich helemaal uitkleden en op de kop tegen dat lemen muurtje gaan staan, de tovenares strijkt met de bladeren over de buik en kan dan zien of het kind gezond is...

In Malawi is nog een hoge kindersterfte, een op de vier kinderen wordt niet volwassen, maar er is vooruitgang: er is een prima inentingsprogramma. Tiem en Ineke hebben veel aan opleiding gedaan en de mensen daar waren nu zover dat ze hun taken konden overnemen. Daarom zijn ze teruggekomen naar Nederland. Hier vonden ze direct werk, Ineke als wijkverpleegkundige in de thuiszorg in Zwolle en Tiem als tijdelijk teamleider (tot 31 juli) bij het Leger des Heils in Almere. We wensen hen een goede tijd in 's-Heerenbroek.

De 's-Heerenbroeker

Doorijshuur - museum

De inwoners van 's-Heerenbroek hebben wel gemerkt dat de schuur mooi is gerestaureerd. In een klein gedeelte van de schuur, eigendom van de fam. Boeve, komt een eenvoudig museum, de werkgroep is druk bezig met de voorbereidingen. Er worden enkele vitrinekasten op maat gemaakt en er komt speciale verlichting. Misschien kan de ruimte voor de zomervakantie in gebruik worden genomen. Het plan is om de officiële opening omstreeks het Oranjefeest te laten plaatsvinden.

De eerste expositie zal als thema hebben: Jan Pelleboer de weerman. Zijn eerste weersvoorspellingen kwamen te hangen aan de schuur, hij keek van een afstand stiekem of een voorbijganger van de fiets zou stappen om zijn weerbericht te lezen. Dit was het begin van een carrière als beroemd weerman in Nederland.



Wouter Bastiaan: Nederlands Kampioen Turnen

Om hem te feliciteren met deze unieke prestatie en om wat meer te weten te komen heb ik een interview gehouden met Wouter Bastiaan.

-Wouter van harte gefeliciteerd! Je bent nu Nederlands Kampioen Turnen geworden. Waar was dat en wanneer?

In Emmen op 5 juni 2010

-Op Welke onderdelen werd je beoordeeld?

Op 6 onderdelen: Sprong, Brug, Rek, Vloer, Ringen en Voltige (een soort paddestoel)

-Hoeveel kinderen deden er mee?

Bij de voorrondes deden er 1100 kinderen mee. In de finale 14 kinderen. Er is géén leeftijdscategorie maar het gaat op niveau. Ik deed mee op niveau 11.

-Was je erg zenuwachtig?

Ja, best wel!

-Hoe vaak moet je trainen en waar?

Een jaar lang, 3 x per week en 3 uur per keer. Bij RK DOS in Kampen

-Ga je nu nog verder trainen om hogerop te komen?

Ja, voor het NK op niveau 9.

Wouter, bedankt voor dit interview en nog heel veel succes verder met het turnen.



Van eigen erf...

In aansluiting op ons hoofdartikel van deze 's-Heerenbroeker over de huidige bewoners van het kleinste huis van 's-Heerenbroek, de fam. Selles, een historie over de vroegere bewoners.

Als laatste werd het huis bewoond door Tante Ko, zo genoemd in de volksmond. Ze was marktkoopvrouw, van wie men van grote rollen stof lappen kon kopen. Ze woonde samen met Rutger Koers, die met zijn vrouw ook een tijdlang in de Schoolsteeg heeft gewoond. Beiden hadden ze melkkoeien die in de winter werden gestald in een schuur waar vroeger Zwier Holtland boerde (nu de families Leusink en Kwakkel). Ze huurden land achter de benzinepomp van Jan en Marie Bosch. Tante Ko had een rijbewijs en gezamenlijk ging men melken met een karretje achter de auto. Bij het overlijden van Rutger in 1991 stopte men hiermee, en ging Ko nog een tijdlang door als marktkoopvrouw. Ze bereikte in haar woning een zeer hoge leeftijd. Ze was een vrolijk mens en een harde werker.

Vóór 1940 werd het huis bewoond door de fam. Van Berkum. Vader Hendrik van Berkum en zijn vrouw Marrigje van 't Veer. Hendrik werkte veel bij de boer. Ze kregen vijf kinderen, de oudste, Klaasje, was getrouwd met Willem Dijk, zoon van huisslachter Willem Dijk (dienstkameraad van mijn oom Arend Jan Koersen), vandaar deze informatie.

Daarna kwam zoon Hendrik, getrouwd met Dina Peters uit Westenholte. Hij is heel lang penningmeester geweest van de IJscclub Westenholte, zijn eigenlijke beroep is mij niet bekend. Vervolgens kwam dochter Aaltje, getrouwd met Evert Jan de Groot. Daarna dochter Berendje, getrouwd met Wim Kamerman, conducteur bij de Nederlandse Spoorwegen. Dochter Aaltje en dochter Geertje hadden beiden verkering met een zoon van de fam. De Groot uit Wilsum. Beiden moesten hun dienstplicht vervullen en werden uitgezonden naar het toenmalige Nederlands-Indië. Het pleit voor deze dames dat zij hun geliefden trouw zijn gebleven. Hun vader Hendrik de Groot was sleper, zoals men dat toen noemde, en dat gebeurde natuurlijk met paarden. Evert Jan zou hem opvolgen, maar al spoedig kwamen er tractoren en vervolgens vrachtwagens. Het huidige bedrijf genaamd De Groot Transporten is daaruit ontstaan.

Het is in deze tijd haast onbegrijpelijk dat in het huis op de foto een gezin met vijf kinderen heeft gewoond. Allen namen ze deel aan de 's-Heerenbroeker gemeenschap, gingen naar school en verenigingen. Hendrik was altijd bij jongens van zijn leeftijd te vinden en was een heel handige jongen. In mijn herinnering trachtten wij een vlieger te maken, maar het ding ging nooit de lucht in. Hendrik kwam erbij en maakte in korte tijd een mooie, ronde vlieger

en toen konden we vliegeren. Een bezigheid die nog steeds bestaat. Maar bier was toen niet aan de orde en van drugs had men nog nooit gehoord. De enige keet van destijds was café "De Kroon" met zijn Russisch biljartje. Maar we kregen steeds van thuis te horen:

"Denk ter umme dej niet noar et café goat." Het had trouwens alleen maar Verlof A, d.w.z. zwak alcoholische dranken mochten geschonken worden. Dat waren Andere Tijden.

Hartelijk Gegroet, W.Koersen.

Rectificatie: In de vorige 's-Heerenbroeker stond in het stukje over de ooievaar, dat de eerste ooievaar door mij gesignaleerd was op 10 maart; dat moet natuurlijk zijn: 10 februari.

Dorien

Workshop schilderen met acrylverf

Dorpsbelangen 's-Heerenbroek organiseert op 13 sept. 2010 een workshop schilderen met acrylverf bij de Geallery aan de Nieuwe Wetering in Mastenbroek o.l.v Gea Kok.

U kunt zelf een foto of plaatje meenemen met bijv. een koe, huisdier of iets anders wat u graag zou willen schilderen. De kosten voor deze avond bedragen € 25,- incl. materiaal, koffie/thee.

U kunt zich opgeven voor 27 augustus bij:

Wilma Schaapman: 038-3557168

Jacolien v/d Wetering: 038-3557156

Anita Koersen: 038-3557167

Alleen bij voldoende deelname. De avond zal ongeveer 2 uur duren.

Dikkie Schaapman en 35 jaar Prinses Julianaschool

De prinses julianaschool is en was het middelpunt van het dorp voor veel inwoners.

Voor Dikkie Schaapman-van de Vegte heeft de school bijna haar hele leven een belangrijke plaats ingenomen. Op 6-jarige leeftijd leerde ze in de eerste klas Bert Schaapman kennen, de liefde van haar leven. De verkering die toen begon is nooit verbroken. Ze trouwden in 1972 en in 1973 begon Dikkie met het schoonhouden van de kleuterschool "het hummelhoekje". Meester gernaat was toen hoofd der school en Dikkie ging per 1 maart 1975 aan de slag op de lagere school. Tinie schuurman uit veecaten volgde haar op in de kleuterschool en viel voor haar in bij ziekte en zwangerschapsverlof. De schoonmaaksters konden het goed met elkaar vinden.

Fennie Kragt-Kroeze werd vanaf maart 1992 haar nieuwe collega en zij vormen samen al 18 jaar een goed team. Een paar keer per jaar helpen man Bert en zoon Mark-Jan bij de lastige klusjes, zoals de hoge

ramen in de lokalen schoonmaken. Ook de man van Fennie helpt als dat nodig is.

Dikkie kreeg bij haar 25-jarig jubileum van de koninklijke school een vorstelijk onthaal; ze werd met een koets van huis opgehaald door alle schoolkinderen, die verkleed waren als schoonmakers, compleet met emmers, dweilen en stofdoeken. Op school was er een feestochtend met spelletjes, koffie-met-gebak, en lekkers voor de kinderen. In die tijd was Maarten Westerduin geen hoofd der school meer, maar directeur. De tijden veranderen. De school is in de loop der jaren groter geworden, er is nu een heus computerlokaal met lastig schoon te houden apparatuur. Gelukkig is er hulp van de ouders bij de grote zomerschoonmaak.

Nu is Adriaan Stui directeur, volgens hem houden de dames de basisschool fantastisch schoon, Fennie de kleuterschool en het gym- en handenarbeidlokaal, Dikkie de rest van het gebouw. Dikkie is in die 35 jaren als schoolschoonmaakster, naast haar zwangerschappen, maar twee keer voor langere tijd afwezig geweest.

In 1986 lag ze zes weken plat op bed met een hernia en in 2006 was ze zes weken niet op school omdat ze gekneusde ribben had na een val met de fiets.

Na 35 jaar Dikkie Schaapman kun je met een gerust hart naar de w.c. In de Prinses Julianaschool in 's-Heerenbroek!

Behalve meester Stui hebben velen haar complimenten gegeven over de keurig schone school. Dat is op andere scholen niet meer vanzelfsprekend.



Open dag

Omdat Van Ittersum groenvoorziening 20 jaar bestaat en De Groot diervoeders de winkel heeft uitgebreid, ontstond het idee om een open dag te houden.

De twee tussenliggende bedrijven, Willem de Groot tuinmachines en Hendrik de Groot veevoeders en agriservice werden gevraagd mee te doen.

Er was veel denkwerk en creativiteit nodig om er een geslaagde dag van te maken. De vier ondernemers uit Veecaten lieten niets aan het toeval over.



Meer dan veertig medewerkers stonden op 20 maart klaar om er een mooie dag van te maken. Voor de winkel was een grote tent neergezet, daar werd de knuffelfarm ondergebracht. De levende have was erg in trek, er waren kippen, konijnen, varkentjes en twee pony's. De geitjes en lammetjes konden niet komen i.v.m. q.koorts. In de winkel werd koffie geschonken en frisdrank; Jan ten Brinke was hier zo druk mee dat hij geen tijd had om te eten. Ook de patat was gratis, Hennie van Spijker en Geziena Bastiaan hebben kilo's friet gebakken. De kinderen konden zich laten schminken; Lianne van Laar kwam handen tekort, de rij wachtenden werd zo lang dat Wilbert Kwakkel besloot haar te helpen Een dierenfotograaf maakte gratis een foto van de hond, veel hondenbezitters maakten daar gebruik van. Verderop in de winkel stond een



stand van ruitersportartikelen "De Kroon". Bij Hendrik de Groot in de loods was een "horecaplein" met gratis koffie, limonade en bier. Klandizie genoeg!! Reinier Selles stond daar met zijn stand van K.I. IJsseldelta. Bij Willem konden de bezoekers een robotmaaier in actie zien, hij maait u (ge)niet. Verder was daar een keur aan tuinmachines te zien en aanverwante artikelen.

Bij Albert van Ittersum in de bongerd konden de kinderen op een pony rijden, aan het einde van de middag was aan de grasmat te zien dat er veel gebruik van was gemaakt. Buiten was het nog lang geen voorjaar, maar bij hem in de schuur waren er veel bloeiende planten en bloemen te koop, menigeen ging met een bak viooltjes naar huis. Ook hier weer de mogelijkheid om koffie of fris te drinken en er was gratis ijs!!!

Wielink uit Mastenbroek was aanwezig met houten artikelen. Buiten stond een springkussen voor de kleintjes en voor de groten een hoogwerker. Het uitzicht op 25 meter hoogte was geweldig. Velen maakten gebruik van dit buitenkansje, maar ook velen durfden niet...

Voor de toeschouwers liet een houtbewerker zijn kunsten zien, met een motorkettingzaag maakte hij de mooiste figuren, die te koop waren.

Langs de Zwolseweg was een ritje op een kameel mogelijk, het tempo bij de dieren lag niet zo hoog, dus lang niet iedereen kwam aan de beurt. Iemand zei: 'O, dat is niet zo erg, ik ga volgend jaar wel...'

Het was de bedoeling om de bezoekers met trekker en wagen vanaf hun auto naar de locatie te brengen en later weer terug, maar dat ritje werd zo'n succes dat het een attractie op zich werd. Wilco en Henk van Spijker vervoerden met hun oldtimers vele passagiers met glunderende gezichten.

De OPEN DAG is zeer succesvol verlopen, met dank aan de verkeersregelaars en de andere medewerkers.

Veecaten heeft zich van zijn goede kant laten zien!!



Politie waarschuwt voor mogelijke oplichters

Kampen – De laatste weken kreeg het politieteam Kampen twee meldingen binnen van oudere inwoners van Kampen die mogelijk opgelicht waren. In beide gevallen waren de betrokkenen benaderd door een bedrijf dat voor €1.500,- werkzaamheden aan het dak wilde uitvoeren. In één geval was het bedrijf al bij de woning aan de slag met het schoonmaken van de dakgoten, en in het tweede geval had de bewoner een folder in de bus gekregen van het bedrijf. Beide personen gingen akkoord met de werkzaamheden die het bedrijf aanbood. De betrokkenen moesten direct contant betalen. Eén van de medewerkers reed met de personen naar de bank om geld te halen, terwijl de andere de werkzaamheden uitvoerde. Bij latere controle door

familieleden bleken er geen of nauwelijks werkzaamheden aan het dak te hebben plaatsgevonden.

Graag wil de politie waarschuwen voor dergelijke praktijken. Natuurlijk kunt u altijd een bedrijf inhuren voor het uitvoeren van klussen, maar let wel goed op welk bedrijf u inhuurt. Ga niet zomaar met iedereen in zee. Vraag het bedrijf ook om op papier te zetten welke reparaties precies nodig zijn en wat daarvan de kosten zijn. Alleen op die manier kunt u het aantonen als het bedrijf zijn verplichtingen niet is nagekomen. Laat u niet overhalen tot een reparatie waarover u twijfelt en betaal van tevoren nooit een contant geldbedrag!

JAn Veenstra - Wijkagent

Schoolkamp groep 7 & 8

We zijn op kamp geweest naar de kampeerboerderij De Arendhorst in Ommen. Het is een heel mooie kampeerboerderij. Er werden eerst kamers ingedeeld. De jongens van groep 8 lagen met z'n drieën op een 8-persoons kamer. We hadden allemaal stapelbedden. We hebben de eerste avond een nachtspel gedaan. De tweede dag gingen we naar het zwembad. En 's avonds hadden we eerst de bonte avond, maar omdat het die avond regende, ging het nachtspel niet door.

De volgende dag moesten we alles weer inpakken en gingen we weer terug op de fiets. De heenweg was het droog, maar op de terugweg regende het wat.

Het kamp was heel leuk.

Remco



Kamp was heel gezellig.

Op de heenweg zijn we naar het tinnen museum geweest. Daar hebben we een tinnen beeldje geschilderd. We moesten ook onze maaltijd kopen van 2 euro. Verder was de bonte avond heel gezellig. Het nachtspel was ook heel leuk. Ik zat met Aline en Harmke, Wij hebben gewonnen!! Toen we naar huis gingen vonden we het wel jammer dat we naar huis moesten. Groetjes Marije

Buut'n kiek'n,

Als de bloesem van de kastanjes valt is het wonder (van het voorjaar) voorbij. Dat zei Willem laatst en ik geloof dat ie daar wel gelijk aan heeft. Afgezien dat het ieder jaar weer opnieuw een wonder is dat alles uitloopt en de wereld weer fris en groen wordt, is er inderdaad ook een kentering. Die valt wat mij betreft in juni. Inderdaad als de bloesem van de Kastanjes valt. Het is nog niet weg en het is nog steeds mooi, maar het grote "Och" en "Ach" is toch wel zo'n beetje voorbij. Het is zomer en straks staat de grote vakantie voor de deur.

Hebben die mannen van de vogel werkgroep dit voorjaar speciaal een gloed spik splinter nieuwe Valkenkast bij me opgehangen. Een kast die trouwens ook nog eens "Nijlgangs vrij" zou zijn. Heb ik geen valk gezien! Inderdaad ook geen nijlganzen. Zijn ze nou helemaal van de pot gepleurd die valken. Nu ja volgend jaar dan maar beter. Het valt me trouwens wel op dat er dit jaar heel weinig valken zijn. Wat wel erg opvalt is er zijn erg heel veel groene kikkers. Nu ben ik echt ook wel een amfibieën liefhebber. Dus was ik heel trots dat ik vorig jaar 'zo maar' twee groene kikkertjes in m'n vijver zag. Die verdwenen trouwens ook weer. Na die laatste winter met zo langs sneeuw en ijs vreesde ik het ergste voor de vissen en daarmee voor alles wat er in m'n vijver zo al overwinterd. Veel salamanders en bruine kuikkers. Vooral de laatsten paren ieder voorjaar massaal in de vijver. Uiteindelijk verdween toch het ijs. Wie schets mijn verbazing toen ik niet meer dan twee kleine dooie voortjes vond. Vooral 'mie viel de bek lös' toen de bruine kikkers eind maart weer enorme propfen eieren produceerden en... 'nog vulle lösser' dat ik ineens massaal groene kikkers ontdekte. Pieter en Cor telden er op een avond 42 stuks. Zomaar zonder echt te overal in en achter te willen kijken. Het zijn er nu wel wat minder, maar ik heb net even voor u gekeken en telde er zo een stuk of 15. Die kwaken dus ook. Ik ken mensen die daar- met name 's nachts- erg nerveus van worden. Van die diepe krakende trillers. Ik heb er helemaal geen last van, van die- wat men wel noemt- boeren nachtegalen'. Paulien zie laatst, "dat die kikkers geen pijn in de keel krijgen". Maar als ik 's avonds laat m'n hondje op de dijk uitlaat, dan hoor ik ook overal boeren nachtegalen. Dus het gaat, denk ik, heel goed met de groene kikkers. Houden zo.

Iets anders is de tuin. Daar kwam ik dit voorjaar niet echt aan toe. Dus dat is een beetje ontaard. Ook miste ik waarschijnlijk de stok achter de deur van de "Open Tuindagen" waar we anders altijd aan mee deden. Maar goed, ik heb het nu wel weer aardig onder controle. De moestuin trouwens ook. Binnenkort peulen en tuinbonen, 'bej de bult'n'.

Zo is er ook ieder voorjaar een soort wedstrijd van 'wie ziet de eerste zwaluw'. Meestal tussen Willem Hofman en mij. Als ik er één zie heeft hij er dagen tevoren al een hele koppel gezien. Ik zei het al eerder, die wedstrijd is niet te winnen, maar goed..Nu broeden de meeste zwaluwen die hier rondvliegen bij mijn buurman Henk Kwakkel. Daar ben ik hem overigens bijna dagelijks dankbaar voor!!! Maar goed, ik zag een erg vroege zwaluw, duidelijk vermoeid en rafelig van de lange reis uit Afrika. Dat was op (exact opgeschreven in m'n agenda) zaterdag 27 maart j.l. De dag erop, zondag, kwam ik Henk, zoals zo vaak op de dijk tegen, samen met zijn hondjes. Ik geloof eerlijk om hem misschien vrolijk te maken, zei ik: "Henk ik heb gisteren een eerste zwaluw gezien. Volgens mij een boeren-'..." Hij reageerde onmiddellijk. "Det zeggie natuurlijk om mie een bettie flauw te mak'n". En gaf me een klap op de schouder. "Nou dan geleuv' ie 't toch niet!", deed ik nog....

Maar vier dagen later ging de telefoon: "Met Ad Swier?" "Ja met Henk Kwakkel hier"...een lange wat dreigende stilte... toen zei ie: "Zes stuks!"... Kijk Henk, da's nou écht kinderachtig! Ad Swier.



Tweede Kamer Verkiezingen...

De landelijke verkiezing van 9 juni 2010 is weer achter de rug. In het stemburo "de Kandelaar" kwam 87% van de kiesgerechtigden (498 stemmers) het (dit keer wel erg groot) stembiljet invullen met het rode potlood. Belangstelling was er ook nu van burgemeester Koelewijn, de aanwezigen konden even met hem praten en zo 's-Heerenbroek onder de aandacht brengen bij het gemeentebestuur van Kampen. Jammer genoeg heeft ons dorp geen raadslid, dat moeten we toch eens veranderen.

CDA	211	Christen Unie	107
PvdA	25	D66	16
SP	17	PvdD	1
VVD	47	SGP	25
PVV	30	TON	2
Groen links	13	MenS	1
Blanco	2	Ongeldig	1

Evenementen kalender

vrijdag 25 juni 2010

“Gymnastiekvereniging 's-Heerenbroek” houdt een feestavond in “de Kandelaar”.

Aanvang 19.00 uur.

zaterdag 26 juni 2010

“Prinses Julianaschool”: Pleinfeest georganiseerd door de activiteitencommissie.

Aanvang 10:00

woensdag 30 juni 2010

Vereniging Dorpsbelangen 's-Heerenbroek: Ledenvergadering in “de Kandelaar”.

vrijdag 27 augustus 2010

Ouderencommissie organiseert een boottocht, e.e.a. wordt nog nader bekend gemaakt.

2, 3 en 4 september 2010

Oranjefeest !!!

donderdag 9 september 2010

Zangvereniging “Irene” begint weer met haar repetities om 20.00 uur in “de Kandelaar”. Nieuwe leden van harte welkom.

Neem voor een vermelding op de evenementenkalender contact op met:

Jan Wennemers - tel. 038-355 7430



Colofon:

De 's-Heerenbroeker verschijnt eens per kwartaal.

Volgende uitgave september 2010

Copy voor volgende uitgave kunnen digitaal worden verzonden naar:
adkroeze@home.nl of corvinke@hotmail.com

Omslag: Zicht op IJssel door Ad Swier