

De 's-Heerenbroeker



12e Jaargang nummer 4

december 2010

Voorwoord...

Voor u ligt de 48e editie van de 's-Heerenbroeker. In dit decembern timer aandacht voor het Dorpsontwikkelingsplan, het afgesloten museumseizoen en de vaste rubrieken 'Van eigen erf' en 'Buut'n kieken'.

Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor de geleverde kritiek op de vernieuwde uitgaven in het afgelopen jaar. Er zijn zowel positieve als negatieve reacties gegeven, waar wij zeer dankbaar voor zijn.

Veel leesplezier, de redactie

De doorrijshuur in winterslaap

We sluiten de schuur voor de winter en gaan op zaterdag 2 april weer open, een groot deel van de tentoonstelling blijft echter gehandhaafd en op aanvraag kunt u dit nog bekijken.

We kunnen terugkijken op een goed verlopen en goed bezocht seizoen. Met als bijzondere bezoekers, Ton ten Hove met het weerbericht voor RTV oost en SBS 6 voor een item in Hart van Nederland, wie had dit gedacht.

Er kwamen niet alleen bezoekers uit 's-Heerenbroek zelf, maar ook mensen uit Vlaarding en zelfs uit Uden (Brabant)! Vele herinneringen en verhalen werden opgehaald en verteld en er werd enthousiast naar bekenden op de foto's gezocht.



Tot 2 april 2011 gaat de deur op slot zodat we de tijd hebben om ons, op nieuwe thema's te concentreren, zoals hooibergen in 's-Heerenbroek en rond juli 2011 willen we het thema 75 jaar Oranjefeest tentoonstellen.

We willen hierbij een oproep doen voor materialen, foto's en andere waardevolle spullen of herinneringen die mensen in bruikleen beschikbaar willen stellen of willen doneren, alles in overleg uiteraard.

Als u iets heeft wat met hooibergen of het Oranjefeest heeft te maken dan kunt u dit aan Riekje Klein, Cre de Groot, Wim Koersen of Marieke Kwakkel doorgeven, wij wachten met spanning af wat er allemaal gaat loskomen.

Hartelijke groet van Marieke Kwakkel

Van eigen erf

In deze aflevering de historie van het huis waar vroeger de fam. Van Dijk woonde (voor de duidelijkheid: daar woont nu de fam. Westrik, Schoolsteeg 1). Het is niet mogelijk dit in één aflevering van 'Van eigen erf' te doen, ook het eerste kwartaal van 2011 zal hierover gaan. Eerst een uitleg waarom er veel 'Van Dijken' in ons dorp woonden. In de Franse tijd (1795-1815) regeerde rond 1810 Lodewijk Napoleon (broer van Napoleon Bonaparte) ons land. Het was op bestuurlijk gebied een rommeltje, vond hij. Er moest

maar eens orde op zaken gesteld worden. In plaats van Drogen en Markten werden er gemeenten gesticht, ook moesten alle bewoners een achternaam hebben. Omdat 's-Heerenbroek achter een dijk lag, nam men namen aan die met de dijk waren verbonden. Dus veel 'Van Dijken', met als gevolg veel bijnamen. Gait van Dijk, wiens vrouw Battie heette, was Gait van Battie. Ook werd Jan v.Dijk van 't Zand (Ik kan hier niets van maken) (nu fam. Henk Kwakkel). Zo had je ook grote Gait, de vader van elektricien Hendrik van Dijk, en Kleine Dries, de vader van



veerman Jan van Dijk. Kleine Dries woonde in het eerste huis aan de Schoolsteeg, een prachtige foto uit 1914 werd mij aangereikt van de voorzijde van hun huis (foto 1). Van links naar rechts: Dries van Dijk, vrouw van Dijk-Esselink, dochter Annigje, getrouwd met timmerman Hendrik Riezebos uit Wilsum, en zoon Gerrit, broer van veerman Jan van Dijk (foto 2), genomen bij het oude veerhuis; (foto 3) genomen vanaf de Schoolsteeg.



Kleine Dries links op de foto had nog een broer, Egbert, de bode (foto 4). Deze liep altijd met post in Mastenbroek, hij liep naar Zwolle om de post op te halen en vervolgens de Wetering langs aan één kant, daarna wierp hij de post over de Wetering met zijn stok (in zijn rechterhand zichtbaar) naar de andere zijde. Een vast gezegde van hem was altijd, als iemand hem koffie aanbood, 'vandage niet, later ies'. Zoon Jan van Dijk was tot 1940 veerman.

Bij het koeien wegbrengen naar de weide in Mastenbroek stierf hij op de Bisschopswetering door een hartstilstand. In mei 1940 werd het veer verhuurd aan Wilhelm Kwakkel. Zijn weduwe Gerritdina van Vilsteren ging wonen aan de Schoolsteeg met

haar twee zonen Dries en Gerrit Jan (in hun vroeger ouderlijk huis) . Op het deeltje was plaats voor vier koeien, die werden geweid aan de overkant van de IJssel op de hoge gronden, waar Gerrit Jan 's morgens en 's avonds ging melken. In de herfst gaf dat nogal eens moeilijkheden. Het wintervoer haalde hij altijd van de Milligersteeg, dat met de zeis werd gemaaid.

In de volgende 's-Heerenbroeker een foto van bekende 's-Heerenbroekers met een goed gevulde hooiberg en foto's van hun woonkamer met familieleden.

Ontvang de hartelijke groeten van Wim Koersen



Dorpsontwikkeling, de Kandelaar en omgeving

Namens het bestuur van de Kandelaar even iets over de huidige situatie omtrent de werkzaamheden om de Kandelaar heen. In het kader van het DOP hebben wij ook enkele voorstellen gedaan, welke moeten leiden tot een verbetering van de uitstraling van ons gebouw en de omgeving, met name het terrein van de gemeente. Voor de parkeerplaats is een plan gemaakt hetwelk voorziet in een verfraaiing van de parkeerplaats met groenstroken, en tevens het in de grond plaatsen van de containers.

Met dit plan is een aanvang gemaakt en het zal waarschijnlijk in december klaar zijn. Aansluitend hierop gaan wij de entree van de Kandelaar aanpakken door het plaatsen van een pergola en borderbakken, en accentuering van het straatwerk. Ook wordt aan de zijde van de grote zaal een terras aangelegd met eveneens borderbakken, heggen en fraai straatwerk.

Al met al een leuk plan dat het geheel ten goede zal komen. Daarnaast bestaan er nog plannen voor verbeteringen in de Kandelaar, maar daarover later meer.



Ik heb gelopen door de straten van mijn jeugd,
maar heb mezelf er niet meer weergevonden.
Eens was ik met die straten nauw verbonden.
Ik had mij op het weerzien erg verheugd.

Maar ach, het ruime plein is nu zo klein.
En waar de bomen eens de hemel raakten
en over ons, als kleine kinderen, waakten,
is - da's vooruitgang - een parkeerterrein.

Ik ben de straat van vroeger langzaam uitgelopen.
Er is geen brug die veertig jaren overspant.
Toen nam mijn kleinzoon troostende mijn hand...
Ik lach; de weg naar voren ligt voor ons wijd open.

Uit: In vlindervlucht, Dorien de Ruiter

Verstoppertje

Verstoppertje is een heel leuk spel. Nu ja het kán een heel leuk spel zijn. Want het kan ook maar zo en vooral onbedoeld een vreemde wending nemen. Dat ervoeren Rian de Groot en Marleen de Ruiter aan den lijve. Want die deden verstoppertje, hartstikke leuk! Op allerlei listige manieren probeerden beiden meisjes zich voor de ander te verstoppen. Totdat Rian een wel erg slim idee kreeg. Want er stond een grote aanhanger met een zeil erover. Rian klom op de wagen en verstopte zich onder het zeil. Ze giechelde in zichzelf van de pret; 'Hier vond Marleen haar immers nooit!' Ze wachtte stilletjes af en zag haar vriendinnetje zelfs een keer langs lopen. Ze had een reuze pret! Maar opeens werd er een motor gestart en begon de aanhanger te trillen. En dat niet alleen de wagen begon te rijden... ze schrok zich drieëntwintig keer een hoedje, en begon zachtjes te huilen toen de wagen steeds sneller begon te rijden. Dit was helemaal de bedoeling niet!.

Voorin de cabine floot Edwin een vrolijk deuntje en keek naar buiten. Het was wel lekker weer zo. Hij was op weg naar Hillhout, maar wist in geen velden of wegen wat voor bijzondere lading hij wel niet bij zich had. Die lading –de arme Rian- het arme kind stond ondertussen doodsangsten uit. Maar gelukkig voor haar was Hillhout niet zo heel erg ver weg. Aangekomen parkeerde Edwin de wagen en stapte uit. Hij hoorde iemand huilen in de

buurt van de aanhanger. Nee, het kwam van onder het zeil van de aanhanger! Verbaasd liep hij er heen. Hij sloeg het zeil terug en keek in het wel erg betraande gezichtje van Rian. "Ach gut, arm kind!", riep hij. "Hoe kom je hier nu toch terecht!?" Met horten en stoten vertelde Rian het hele verhaal. Edwin begon na enige tijd te grijnzen en zei troostend; "Nou ja dan 't maar goed da'k je ontdekt heb, wat be'j toch ook een kuuk'n!... Weet je wat, ik breng je dus maar als de wind naar huis terug". Snel draaide hij de wagen en met Rian -nu comfortabel in de cabine naast zich- reden ze terug naar 's-Heerenbroek. Inmiddels was Marleen nog steeds aan 't zoeken. "Rian heeft zich dit keer wel heel erg goed verstopt!", dacht ze nog. Ze kon niet weten hoe groot gelijk ze zou krijgen.

Al met al een spannend avontuur, wat gelukkig goed afliep! Rian durfde het verhaal pas de volgende dag te vertellen... dat is misschien wel heel begrijpelijk!

Ad Swier.



Het nieuwe Proemepad

Inleiding

Het doel van het DOP (dorpsontwikkelingsplan) is om de vitaliteit en de leefbaarheid van het dorp en de omgeving te versterken. Een werkgroep is na vaststelling van het plan aan de slag gegaan met de verdere uitwerking van de voorstellen die in het DOP zijn gemaakt.

Het opknappen van de doorrijdschuur met museum is afgerond, het aanpassen van de buitenruimte van de Kandelaar gebeurt nu, het hooiberg- en rietproject kan van start gaan als de subsidie rond is, en de aanleg van het wandelpad zal dit voorjaar waarschijnlijk klaar zijn.

Verder zijn er nog een paar projecten in de maak.

De totstandkoming van het pad

Het Proemepad refereert aan het vroegere Prumepad dat pal achter de huizen aan de westkant van de Bisschopswetering langsliep – en waarlangs de huizen aan de achterzijde bevoorrad werden (met name wat betreft kolen), maar dat in de loop van de jaren verdwenen is. Dat kwam omdat het inbreuk maakte op de privacy van de bewoners. Het Proemepad zoals de werkgroep voorstelt, gaat door open weidegebied ten westen van het dorp.

Standaard voor het pad

Het pad maakt zo veel mogelijk gebruik van randen van percelen, bestaande paden en doorgangen, en loopt langs watergangen. Er wordt geen verharding aangebracht.

Het pad is een wandelpad, en hoewel de begroeiing bijgehouden zal worden, heeft het pad het karakter van een laarzenpad, d.w.z. te bewandelen met laarzen of stevig schoeisel.

Het pad mag niet belopen worden met (aangelijnde) honden. Dit in verband met het eventuele opjagen van schapen en koeien en omdat neospora kan worden overgedragen.

De beperking zal aan het begin en eind van het pad uitdrukkelijk worden vermeld: 'U bent hier te gast op het land van boeren. Honden zijn niet toegestaan omdat deze ziektes op het vee kunnen overbrengen. Betreding is geheel op eigen risico.'

Tracé van het pad

Langs de Bisschopswetering, bij de toegang tot het pad, komt een bank, die hier eerder ook gestaan heeft, maar door de gemeente is verplaatst naar de Driebruggen in de polder. Over de dam gaat men de wei van de familie Van de Wetering in. Dat gebeurt via een klaphek met veerooster en een zogenaamd schapenhek. Het hek krijgt aan weerskanten ‘waaiers’ tot aan de waterkant. Halverwege de wei komt een klaphek (de wei bestaat uit twee delen).

Aan het einde van de wei komt een klaphek met wildroosters. Via een brug en weer een klaphek met wildroosters komt men daarna op het land van de familie Koersen.

Langs de prachtige oude knotwilgen loopt het pad verder en hier, midden in het prachtige landschap, zal een mooie houten bank geplaatst worden. Vanaf hier heeft de wandelaar een heel mooi uitzicht op het dorp en de landerijen. Vanuit het land, in gebruik bij de familie Koersen, komt men via een klaphek en een brug op de Zwolseweg. Van daaruit loopt men 50 meter naar rechts om de weg over te steken (via een verkeersvoorziening) en via de Schoolsteeg het ommetje te vervolgen. Als afsluiting (begin) wordt er op de dijk aan het einde van de Schoolsteeg nog een bank geplaatst. (witte lijn op kaartje is het nieuwe Proemepad)



Toekomst

Het Proemepad in zijn huidige lengte hopen we nog uit te breiden. Het pad maakt deel uit van een ommetje en straks van meerdere ommetjes die Dorpsbelangen wil realiseren. Het huidige pad loopt dus verder via het tracé dat over de dijk loopt tot aan het theehuis en vandaar terug het dorp in (zie het groene tracé op de kaart hieronder).

Het is de bedoeling om een vergelijkbare lus te maken aan de oostkant van het dorp en daarvoor zijn in de schetsschuit 's-Heerenbroek–Stadshagen de eerste ideeën ingebracht. Als dit allemaal wordt gerealiseerd, ligt er straks een volledig ommetje dat weer uit afzonderlijke lussen bestaat.

Hoog boven mij wordt in de lucht een 'V' geschreven:
de grauwe ganzen gaan aan ons voorbij.
Ik hoor hun roep, en met de blik geheven,
ben 'k in gedachten de laatste in de rij.
Vlieg ik mee naar waar 'k nu niet kan komen;
waar vrijheid niet slechts op papier bestaat.
Een ogenblik nog blijf ik zo staan dromen...
adempauze voor het leven verdergaat.

Uit: Adempauze, Dorien de Ruiter

Sinterklaas op bezoek bij "Pr. Julianaschool"

Op vrijdag 3 december was het dan zover. Sinterklaas zou samen met zijn Pieten aanmeren met pakjesboot Nr. 12 bij de IJssel. Maar helaas, door de barre weersomstandigheden moest hij een andere oplossing zoeken.

Gelukkig kon hij welliswaar niet varende, maar wel per boot op een trailer bij school aankomen.

Het was wel even spannend, maar toch is het allemaal weer goed gekomen, De kinderen hebben een fijne sinterklaasochtend gehad met cadeautjes en lekkers. De sint is inmiddels al weer terug naar spanje maar volgend jaar komt hij zeker weer langs



Collecte KWF Kankerbestrijding

De jaarlijkse collecte heeft in 's-Heerenbroek dit jaar het mooie bedrag van €780,00 opgebracht. Hierbij willen we alle gevers en collectanten hartelijk bedanken.

Collecte Nierstichting

Tijdens de jaarlijkse collecte voor de nierstichting is er in totaal €641,20 opgehaald. Allen hartelijk dank voor uw gift.

Afscheid van Jan Wennemers als redactielid

Een zeer accuraat lid als verzorger van de evenementenlijst, voor ons en voor de voetbal. Vanaf de allereerste keer dat de 's-Heerenbroeker werd uitgegeven: juni 1999, eerste jaargang nummer 1. Een zeer plezierig lid in de omgang, en altijd kon men op hem rekenen.

Jan, bedankt voor al die jaren namens de Vereniging Dorpsbelangen. Naast de dank zal er ook een attentie worden aangeboden.

Vervanger Evenementen Commissie

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen stopt Jan Wennemers als verzorger van de evenementenkalender. Om de evenementenkalender niet verloren te laten gaan zal Alex Kroeze zijn taken overnemen.

De evenementenkalender is ooit ontstaan om bewoners te informeren over de evenementen die georganiseerd worden. Tevens als hulpmiddel voor verenigingen om te voorkomen dat er op dezelfde dag 2 of meer activiteiten worden georganiseerd. Het is dus belangrijk dat u uw evenementen tijdig doorgeeft zodat er een goedgevulde kalender in de 's-Heerenbroeker en het clubblad van de voetbalvereniging geplaatst kan worden.

U kunt uw evenementen doorgeven per mail (heeft de voorkeur), of neem contact op met onderstaand nummer.

mail@adkroeze.nl | 06 22 082 796 | Alex Kroeze

Buut'n kiek'n

Vannacht weer min 6 geweest. Wordt ik toch niet echt blij meer van.'t Zal wel iets met leeftijd te maken hebben, maar ik word niet zo heel erg vrolijk meer van kou. Ik zal ook als de donder hout moeten gaan zagen want het vliegt erdoor. Onze hout voorraad wordt nu geplunderd door twee houtkachels... Want mijn zoon en zijn vriendin bivakkeren (tijdelijk) in onze schuur. Nu ja dat kun je al bijna geen schuur meer noemen, het is meer een luxe zomerverblijf geworden. Jaren geleden nu hadden wij al een fraai groen Frans kacheltje geregeld en dat kacheltje hebben we onlangs aangesloten. Wat een mooi ding en wat een heerlijke straal warmte geeft dat kacheltje af. Hout zagen dus en wel heel snel. Want ik wil mijn houtkachel warmte NIET missen. Er gaat niets boven die gloed en bere-lekkere warmte. Hoewel wij overal hete lucht verwarming hebben, denk ik 's morgens vaak al... 'hé vanmiddag lekker de kachel weer aan'. Ik kan haast niet wachten! Inderdaad u heeft gelijk, ik ben een kinderachtig mannetje. Dit ging even niet over Buut'n kiek'n, maar wel over binn'n loer'n.

Buut'n?, zoals gezegd buut'n is 't kold. Dat vinden de vogels ook. Ik heb twee van die voer kokers hangen waar allerlei –door de firma de Groot zelf samengesteld- vogelvoer in gaat. Dat voer is volgens mij véél te lekker gemaakt, want beide kokers zijn binnen een dag leeg! Plus de nodige vetbollen en een schaal met pinda's en zonnebloem pitten. 't Is niet aan te slepen. Wat de mussen eruit gooien, eten de kippen en de heggemus weer op. We hebben een zwerm mussen die zijns gelijke niet kent. Natuurlijk pimpel- en koolmezen, maar ik zie iedere dag ook twee boomklevers, en dat vind ik wel heel bijzonder. Weet u trouwens wat er bij ons sinds enkele maanden ook zit? Een Eekhoorn. Die zwerft tussen de bomen van de fam. van Ittersum, de beiden Willemen, de familie Schaapman en ons gebied rond. Blijkbaar hazelnoten zat. Volgens ons is het een 'blijvertje' want we zien hem (of haar) bijna dagelijks. Of Willem heeft hem gezien., of Evert en dan zie ik hem weer als een dolle van boom naar boom rennen.'t Is een fraai rank diertje en zo vlug als water. Nog nooit zag ik iets sneller een boom inklimmen, nu ja 't is meer in rennen, dan 'onze' Eekhoorn. Men zegt dat het wel erge rovers zijn, ze zijn dol op voegeleieren. Dus... nu ja maar wat meer nestkasten ophangen dus.'t Zal mij echt benieuwen of hij blijft. Ik wil natuurlijk niet opscheppen, maar 'k heb net een lel van een schilderij gemaakt. Van de bocht in de IJssel achter ons huis (160 bij 80 cm) en wel in de sneeuw. Er trekt ook net een dikke sneeuwbuï over. Ben ik best trots op mijn bocht. Nu 'k het toch over de IJssel heb. Wat zit er weer een enorme macht ganzen. Je hoort ze de hele dag en nacht. Met name die Canadezen zitten de hele nacht tegen elkaar te ohaa-en. Ik vind het wel een vrolijk gebabbel. 's Morgens gaat de hele meute weer op de wieken om in Mastenbroek te gaan grazen. Je staat er werkelijk soms versteld van wat er soms zo bij elkaar zit.

Weet je waar er ook zoveel zitten, tussen Hasselt en Zwartsluis, bezijden de dijk.

Nu ja er is 's winters wel wat minder buut,'n te kieke'n dan 's zomers, maar wie z'n ogen open houdt ziet altijd wel weer wat opmerkelijks.

Laat me daarom besluiten u een fijne kerst te wensen en een mooi 2011.

Met groeten, Ad Swier.

Muziekvereniging Exelsior 90 jaar

Oppericht 3 december 1920 te 's-Heerenbroek. Hun eerste repetities begonnen in de school aan de Bisschopswetering. Vanaf die tijd begon men op kerstavond kerstliederen te spelen op locaties waar men toen al elektrisch licht had; in Veecaten bij M v.d. Berg, bij Herberg "De Kroon", bij bakker Wessels, waar de muzikanten altijd een sigaar kregen aangeboden, bij Zwier Holtland, en bij de Zuivelfabriek. Het werd bij de 90-jarige herdenking in de WRZV-hallen te Zwolle in oude beelden getoond dat de muzikanten bij hun laatste kerstlied op ons dorp, bij de fam. Bijstra, al 25 jaar chocolademelk kregen aangeboden.

Als dank daarvoor werd de familie een taart aangeboden. Het was op een groot scherm te zien.

De locaties zijn veranderd, maar na 90 jaar komt Excelsior nog altijd kerstliederen spelen; daarvoor grote waardering van de vereniging Dorpsbelangen 's-Heerenbroek, met de wens dat deze traditie nog zeer lang een traditie mag blijven.



Schema kerstavond vanaf ongeveer 19:30

Veecaten (kruising Zwolseweg - Veecaterweg)

Kroon

Schoolsteeg

JW. van Lenthestraat

Melkfabriek

Bisschopswetering (Zunneberg)

Bij het horen van de muziek spoedt u zich allen naar buiten, want men waardeert zeer de aanwezigheid van het publiek.

Oudejaarsgedicht

De laatste dagen
en de laatste vragen
van het geleden jaar
staan voor de deur,
de bomen kouder
en de dromen ouder
maar de verwachting
nog vol gloed en kleur
want wij geloven:
het licht van boven
is niet te doven
stelt niet teleur
voor alle vragen
van alle dagen
achter de einder
achter de deur.

Anton van Wilderode 1918-1998

Uit: Op hoop van vrede (1988)

De redactie van de 's-Heerenbroeker
wenst iedereen pretige kerstdagen
en een gelukkig 2011

De redactie

Evenementenkalender

zondag 19 december 2010

Adventsdienst van de gezamenlijke kerken van Mastenbroek, Westenholte en Zalk. Aanvang 19.00 uur in "de Kandelaar".

woensdag 22 december 2010

Ouderencommissie verzorgt een Kerstmiddag m.m.v gelegenheidskoor o.l.v. Sienke v.d. Steege. Ter afsluiting is er een broodmaaltijd. Aanvang 14.30 uur, in "de Kandelaar".

zaterdag 8 januari 2011

"Voetbalvereniging 's-Heerenbroek": Nieuwjaarsreceptie, met stampotbuffet, van 17.00 uur tot 22.00 uur in de hal van "de Kandelaar". Opgave niet nodig.

woensdag 19 januari 2011

Ouderencommissie: Herma van Gerner verzorgt een fotopresentatie van de Zuidpool waar ze ook zelf is geweest. Aanvang 14.00 uur in "het Trefpunt te Mastenbroek.

vrijdag 21 januari 2011

"Gymnastiekvereniging 's-Heerenbroek" houdt haar clubwedstrijden in "de Kandelaar". Aanvang 19.00 uur.

zaterdag 5 februari 2011

"Gymnastiekvereniging 's-Heerenbroek doet mee aan het dorpentournooi met de gymnastiek-verenigingen van Kampereiland, Kamperzeedijk en Wilsum. Organisatie Kamperzeedijk. Aanvang 9.00 uur.

woensdag 16 februari 2011

Ouderencommissie : Bingo in “de Kandelaar”. Aanvang 14.00 uur. Kosten € 2.00

vrijdag 18 februari 2011

Bestuur Kandelaar organiseert een toneelavond ,opgevoerd door Toneelvereniging van de LTO Noord en N.BvP Vrouwen van Nu. Blijspel in 3 bedrijven , RIEKE STINKERD ! Aanvang 20.00 uur , in “de Kandelaar”.

woensdag 16 maart 2011

Ouderencommissie : Deze middag worden er oud Hollandse liederen gezongen m.m.v. het duo 't Canbesse. Aanvang 14.00 uur in “het Trefpunt” te Mastenbroek.

dinsdag 5 t/m zondag 10 juli 2011

“Oranjevereniging 's-Heerenbroek” : Diverse feestelijke activiteiten tijdens deze periode, in verband met het 75 jarig bestaan van de vereniging.

zaterdag 16 juli 2011

“Gymnastiekvereniging 's-Heerenbroek”: Jubileum Uitvoering.

Neem voor een vermelding op de evenementenkalender contact op met:
Alex Kroeze | mail@adkroeze.nl | 06 22 082 796



Redactie:

Cre de Groot

Anita Koersen

Wim Koersen

Alex Kroeze

Dorien Smit

Ad Swier

Jan Wennemers

Gast schrijv(st)ers:

Marieke Kwakkel & Hans Deinum

Colofon:

De 's-Heerenbroeker verschijnt eens per kwartaal.

Volgende uitgave maart 2011

Copy voor volgende uitgave kunnen digitaal worden verzonden naar:

mail@adkroeze.nl

Omslag: Zicht op winterse IJssel door Cre de Groot