

De 's-Heerenbroeker



13e Jaargang nummer 2

Juni 2011

Voorwoord...

Voor u ligt de 50e editie van de 's-Heerenbroeker, de tweede uitgave van 2011. Met in deze uitgave weer een bezoekje bij 'nieuwe' inwoners, een blik op het verleden en een kijkje naar de toekomst.

Veel leesplezier, de redactie

Zigeuners gespot in 's-Heerenbroek

Moe van het vele verhuizen vind de fam. Van der Vrugt eindelijk na jaren wachten op het nieuwe bouwplan in 's-Heerenbroek een huis. 8 jaar geleden begon dit verhuisavontuur.....

Lando geboren en getogen in Zalk werkzaam bij Van Werven in Oldebroek, Angelique een rasechte 's-Heerenbroeker werkzaam op de kinderafdeling in Zwolle, kochten een huis aan de Goudplevier in IJsselmuiden. 1e keer verhuizen

Tevreden en alles voor elkaar, huisje, hondje en na 2 jaar werd Imre geboren. Gelukkig zou je zeggen, toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan en besloten ze terug te gaan naar 's-Heerenbroek.

Zalk was natuurlijk geen optie. Het bouwplan daar beloofde ook al niet veel goeds. 's-Heerenbroek spande echter de kroon. Binnen een aantal jaren zou hier nieuwbouw plaats vinden, het huis aan de Goudplevier werd te koop gezet en binnen een paar weken verkocht. Van bouwen was echter geen sprake, wachten, wachten en nog eens wachten. Er werd een caravan in Laag Zuthem neer gezet en de woonkamer was de salon van zus Ilona. Er werd voor de 2e keer verhuisd.

Na 6 weken overdekt gekampeerd te hebben



kwam er een huurhuis vrij van de fam. Klein in 's-Heerenbroek. Heerlijk weer een beetje terug in ons prachtige dorp. Voor de 3e keer pakten ze hun boeltje in.

Alles ging weer z'n gangetje, van bouwen was natuuuuuurlijk geen sprake. Aug 2009 werd er getrouwd. (Misschien dat dit de bouwplannen zou bevorderen) HELAAS !! In nov. werd de huur opgezegd, omdat drie huizen verderop het huis van Mevr. Flier te koop kwam. En zo verhuisden ze voor de 4e keer.

Opnieuw met de gemeente in gesprek om hier een kangarowoning neer te zetten zodat men. en mevr. van der Vrugt sr. naast Lando en Angelique konden wonen.

Dit ging allemaal niet van een leien dakje, zodat uiteindelijk dit plan van de baan werd geschoven. Verder met 1 huis.

Het oude huis moest worden gesloopt en er moest weer worden verhuist. Zoon Lasse werd nog net voor de 5e keer verhuizen geboren, gezond en wel kon hij direct mee naar Bisschopswetering 61

waar mevr. Brem altijd woonde. Het huis op nr. 14 werd gesloopt en in dec. zijn ze begonnen met de bouw. Deze is bijna klaar zodat de zigeuners over kunnen, verwacht wordt dat ze aan het eind van deze maand voor de 6e (en hopelijk voorlopig de laatste) keer hun spullen kunnen in- en uitladen.



Ik heb een lied gehoord van overal en nergens,
't kwam zomaar aangewaaid op vleugels van de wind.
Een simpel melodietje zonder woorden:
het liedje van verlangen van een kind.

Het was een grenzeloos gefluisterd oerverlangen
naar vrede, liefde en geborgenheid.
Op vleugels van de hoop zweefde het verder..
en laat zich horen in elk kind dat schreit.

Uit: In vlindervlucht - Dorien de Ruiter

In memoriam Gerrit Stael

Overleden 19 mei 2011. Men moet de gezinnen in ons dorp met een lantaarntje zoeken waar hij niet op één of andere manier heeft geklust. Zelfs voor "De Kandelaar" zijn vele stenen door zijn handen gegaan. Ook aan het gebouw van de ijsclub heeft hij gemetseld en de stoel in het speeltuintje was zijn ontwerp. Een vriendelijke man, zeer behulpzaam voor een ieder. Ook buiten ons dorp deed hij vele karweitjes, weigeren kwam niet in zijn woordenboek voor.

We wensen zijn familie veel sterkte toe bij het verlies van een in zijn vak veelzijdig man.

Namens de redactie van de 's-Heerenbroeker

Van eigen erf

Dit is een schrijven zoals dat in september 1999 is geschreven. Het gaat over de familie Bronsveld. De reden waarom hierover te schrijven ligt in het museum "De Kroon". Daar is een foto te zien van de oude bakkerij van bakker Bronsveld. Aan het eind van de jaren twintig van de vorige eeuw is de bakkerij afgebrand. Na het overlijden van Arnoldus Bronsveld was al duidelijk dat Jannes Jan de bakkerij niet wilde voortzetten. Hij was meer boer dan bakker. In 1912 werd een boerderij gebouwd op het zogenoemde Huttenland, waar nu de familie v.d. Weerd woont. De bakkerij werd verhuurd aan de familie Van Ommen. Op de foto in het museum staat de oude bakkerij inclusief hooiverkoop door loonwerker Dirk Bos uit de steltenberg van Jan Frijling. Bij het afbranden van de bakkerij brandde ook zijn huis af. Er werden daarvoor in de plaats twee huizen op die grond gebouwd. Oorspronkelijk woonden daar Willem en Klaas Doornwaard, nu woont er een dochter van Klaas met haar gezin. Van bovengenoemde Dirk Bos

hangt er een prachtige foto uit 1947, gemaakt toen het echtpaar Dirk Bos en Hendrikje Meijerink 60 jaar getrouwd was. De boog bij hun 60-jarig huwelijk is mede door ondergetekende opgezet. De boog hadden we geplaatst voor het winkeltje dat ze toen samen hadden.

Wat moest er gebeuren met de bakkerij die toch familiebezit was? Na familieberaad koos men ervoor om een nieuwe bakkerij te bouwen in dezelfde stijl en werd boer Bronsveld



weer bakker. De boerderij werd in 1916 verkocht aan de familie Van Ittersum. Het woonhuis werd verbreed om reden dat vader Teunis in de boerderij bleef wonen, dit verklaart het brede voorhuis. Naast dochter Mina kregen ze nog twee zonen: Jan Arnoldus, geboren 5 december 1917 en Anton, geboren 11 januari 1919. Vader Jannes Jan had een bijzondere geboortedatum: 29 febr. 1872.

Er was altijd veel aanloop bij de bakker, zelfs veldwachter Bokhove behoorde tot de vaste bezoekers. Deze was tevens fotojournalist voor het weekblad "Van Eigen Erf". Anders was het gesteld met de onaangekondigde bezoekers van de Koninklijke Marechaussee te paard die vaak patrouille reden. Controle werd uitgevoerd over kinder- en nachtarbeid. Achter gesloten vensters waren bakkers vaak heel vroeg aan het bakken. Het was verboden voor 4 uur in de ochtend te bakken en daar was de bakker mee bezig. "Gaat u maar mee naar het bed van mijn vrouw." Ze volgden Jannes naar het bed van zijn vrouw Dirkje van Brummen en daar lag de bakkersvrouw breeduit te snurken van jewelste. "Onmogelijk om daar naast te liggen, zodoende ben ik maar aan het werk gegaan."

Zeer groot was de betrokkenheid van veldwachter Bokhove, want hij maakte heimelijk een foto van Jannes

Jan Bronsveld bij de begrafenis naast de Ned. Herv. Kerk van Mastenbroek. Nog een voorval van de humoristische Jannes is mij uit overlevering verteld. Het gebeurde bij Hendrik v.d. Wal en Hilligje Kloosterziel. U moet zich even in gedachten verplaatsen naar het jaar 1910 van de vorige eeuw, nu wonen daar de families Kwakkel en Leusink. Het gebeurde soms dat Bronsveld achter het harmonium kroop en begon te spelen, de broodmand onbeheerd achterlatend. Dat was een kolfje naar de hand van Hendrik v. Dijk, die toen woonde waar nu Henk Schaapman woont achter Jan Doornwaard, en hij verstopte de broodmand. Vanzelfsprekend moest de bakker naar de volgende klant, maar de mand was verdwenen. Al zoekende kroop hij weer achter het harmonium en hij zong luidkeels op de wijze van Psalm 79: "Getrouwe God de heidenen zijn gekomen en hebben mijne broodmand meegenomen."

Op een foto uit 1913 staan Jannes Bronsveld, moeder Wilhelmina Ament en zijn jonge vrouw Dirkje van Brummen. Bij het brood bezorgen, zo gaat het verhaal, heeft hij in de wieg zijn latere vrouw Dirkje als baby al bekeken.

De jongelui van de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw vertoefden vele uren bij de bakker. Om niemand te vergeten noem ik

geen namen, op één uitzondering na: Peter Lindeboom, de blinde fietsenmaker. Op zondagmiddag rond halfdrie kwam Peter de dam uit waar Wielink nu woont, langs het Beltje en het hoekhuis waar toen Schuurhuis woonde, en liep feilloos naar het huis van Bronsveld. Ik heb hem als kleine jongen vaak nagekeken.

Zonder moeite kan men meer schrijven over de tentwagenclub. Hier een foto van die club onder de kastanjeboom nabij "de Kroon". Als er een auto langskwam moest men de benen intrekken. Van links naar rechts de volgende personen: Koert Koersen, Jan Bruins, Jan Bronsveld, Peter Lindeboom, Gerrit Jan Kattenberg,

Jan Esselink en Herman Verweij. Men moet er toch niet aan denken dat al het verkeer van tegenwoordig langs "de Kroon" zou moeten!

Ontvang de hartelijke groeten van Wim Koersen



Dorpsbelangen 's-Heerenbroek opent website



's-Heerenbroek

Home Berichten Activiteiten Dorpsbelangen Het dorp Verenigingen Proathoek Contact Links

Welkom op sheerenbroek.info

Activiteiten
 02 juli 2011 | Stratenvolleybal
 05 juli 2011 t/m 10 juli 2011 | Oranjefeest
 16 juli 2011 | Jubileumuitvoering Gymnastiek

Naar activiteiten kalender...

Berichten
 08-06 - 14:44 | Proemepad is klaar voor gebruik
 25-05 - 21:18 | Brand papiercontainer
 14-05 - 11:58 | Contactgegevens verenigingen

Naar berichten...

's-Heerenbroek, een rustiek lindorp gelegen in de landelijke omgeving van de IJsseldelta. Ingeklemd tussen het alsmaar stromende water van de rivier de IJssel, de open vlaktes van de polder Mastenbroek en de oprukkende nieuwbouwwijk Stadshagen van Zwolle.

Met ongeveer 625 inwoners behoort 's-Heerenbroek tot één van de kleinere dorpen binnen de grenzen van de gemeente Kampen.

Copyright © 2011 - Alle rechten voorbehouden - Contact algemeen@sheerenbroek.info - Disclaimer - KvK inschrijving: 4000044

Sinds enige tijd heeft vereniging dorpsbelangen 's-Heerenbroek een website opgezet. De website geeft een beeld van 's-Heerenbroek en is een verzamelplaats om alle informatie overzichtelijk bij elkaar te brengen.

Op de website zijn de gegevens te vinden van de talrijke verenigingen die ons dorp rijk is, de activiteiten die gepland zijn en nieuwsberichten van en voor het dorp.

Via de website kunnen ook aanmeldingen worden gedaan voor de evenementenkalender die in de 's-Heerenbroeker alsook op de website te vinden is.

sheerenbroek.info

Vereniging aan het woord

De Christelijk Gemengde Zangvereniging "Irene" is opgericht in 1943 en zingt nog steeds met veel plezier. We repeteren op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Kandelaar o.l.v. Hélène Vijver, onze enthousiaste dirigente. Om 21.00 uur houden wij onder het genot van een kop koffie een kwartiertje pauze om even gezellig bij te kletsen.

Wij zingen hoofdzakelijk geestelijke muziek, maar klassiekers van Schubert of Bach staan ook op ons repertoire, evenals een modern luchtig muziekje zo af en toe. We zingen in kerkdiensten, bejaardenhuizen, op afdelingsconcerten van de K.C.Z.B. enz., en niet te vergeten onze jaarlijkse uitvoering waarvan ons hele dorp mag genieten,



maar dat helaas niet doet. Zingen maakt blij en houdt je fit, dat bewijst één van onze leden wel door al vanaf de oprichting van ons koor mee te blijven zingen. Wij kunnen nog heel goed nieuwe leden gebruiken, dus schroom niet, maar kom eens geheel vrijblijvend een avond met ons meezingen. Alleen luisteren mag natuurlijk ook.

Dus graag tot ziens op een donderdagavond in de Kandelaar.

M.van Gerner, secretaris

In de rubriek "Vereniging aan het woord" willen wij de verenigingen in 's-Heerenbroek de mogelijkheid geven zich te presenteren. In elke uitgave kan een andere vereniging een artikel schrijven. Verenigingen zullen door de redactie benaderd worden, maar een reactie vanuit de vereniging mag natuurlijk ook.

Fietsen fietsen

In de vorige 's-Heerenbroeker stond een oproep om gezamenlijk te gaan fietsen vanaf de Kandelaar. We zijn inmiddels een aantal maanden verder en er wordt wekelijks door diverse mensen een ommetje gemaakt. Het is een groot succes en daarom gaan we gezellig door. Elke maandagavond vertrekken wij om 19:00 uur bij de Kandelaar. Opgave is niet nodig, iedereen is welkom.

Inlichtingen: Wilma Knol - 038 355 7262
 Jenny van Gerner - 038 355 7254

Zwolse Halve Marathon 2011

Op 18 juni 2011 werd in Zwolle de 11e editie van de Zwolse Halve Marthon gelopen. Sportief als ons dorp is waren er een 10 tal 's-Heerenbroekers die de stoute (hardloop)schoenen aantrokken en onder natte omstandigheden de route volbracht hebben. Hieronder een overzicht van de deelnemers en de gelopen tijden.

Halve Marathon:

Wilhelm Kroeze	1:35:01
Wessel van Dijk	1:36:47
Sander Boeve	1:44:00
Jan Kroeze	1:54:40
Albert Knol	1:56:01
Rob Henniphof	2:09:34
Mirande van Spijker	2:12:20
Helma Keizer-Zwakenberg	2:17:40

4 Engelse mijlen:

Leroy Stemmer	35:33
Evelien van Lenthe	42:28
Klazien van den Brink	50:53
Lisa Schaapman	53:45
Marijke van Dijk	1:05:13 (begeleider O.C. de Twijn)

Lopers gefeliciteerd met jullie topprestatie en voor de overige 's-Heerenbroekers laat dit een uitdaging wezen om volgend jaar mee te doen en de tijd nog scherper te stellen. (lijst onder voorbehoud)

Buut'n Kiek'n

Nou nou, 't veurjaar is veurbie. 't Keutelt nog een beetje na, met bloesems en jonge vogels. Het was een mooi, erg mooi voorjaar en dat kwam natuurlijk ook vooral door al die zon en mooi (te droog) weer. 't Is inmiddels op een haar na zomer. Als die net zo mooi als het voorjaar wordt, doe ik het er voor. U vast ook. Maar laten we wel hopen op een flinke plens regen voor de boeren. Gisteren hebben we toevallig een dooie hoek bij de moestuin aangetrokken. Die hoek lag tussen de moestuin en de kas en was altijd lastig te maaien. Dus... moest al het gras eruit worden gestoken en de grond een beetje omgezet worden. Alsof je in graniet stond te hakken zo droog wat het. We hebben er eerst maar een tijdje de sproeier opgezet. Toch wel handig zo'n pomp met grondwater. Gisteren voor het eerst peulen gegeten. Die blancheer ik tegenwoordig kort en doe ze dan door de sla, hartstikke lekker. Lekker knapperig en ik vind ze zo eigenlijk smakelijker dan 'zoals je ze meestal eet'. Krul sla uit eigen tuin er door, tomaatje en een mooie dressing, 'nou laat dan de boeren maar dorsen', zou m'n vader gezegd hebben. De tuinbonen zijn er ook bijna aan toe. Sperciebonen en sla-stok bonen. Ik verheug me vooral op straks, tomaten uit de kas die ook al beter smaken als

een bon-bon. Aardbeien, Kruis- en Aalbessen volop. Hoe krijgen we 't allemaal weer op. Maar 't is trouwens ook 'leuk weggeven', een mooie krop uit eigen tuin of een vraggie bonen. M'n vrouw zal er straks ook wel weer wat aan het pad zetten, denk ik. 'M'n handel', noemt ze dat.

Qua vogels mogen we dit jaar weer helemaal niet mopperen. De zwartkop, merels, lijsters, mussen, mezen en spreeuwen ze waren of zijn er allemaal. Alle nestkasten waren bezet. Ik weet niet precies wat waar in zat, want als 't zover is laat ik die plekken meestal en zo mogelijk helemaal met rust. Trouwens weer geen valken dit jaar. Het lijkt er wel op dat sinds die nieuwe kast er hangt de valken er geen interesse meer in hebben. Toch is dat vreemd, want ze hebben wel een fraaie nieuwe kast op en je ziet ze niet meer. Verraders!! Nou ja je kunt de natuur gelukkig ook niet echt dwingen, dunkt me. Da's maar goed ook. 't Is wel jammer, we blijven hopen.

Wel bijzonder is het dat er dit jaar een paartje grauwe vliegenvangers bij ons broedt. Ik had er al jaaaaren een speciaal kastje voor hangen (zo een met een dak erop, want vliegenvangers hebben graag een dak boven hun bolletje en ze gluren ook graag over de rand) maar volgens

mij werd er niet eens naar die kast -en vast helemaal nooit en te never niet- gekeken. Hij hing aan een dikke tak van een fraaie bruine beuk. Ik zei pas nog, "Misschien moet ik hem wel op een andere plek hangen, want volgens mij zien ze 'em zo niet...". Ik had het nog niet gezegd of 'hup' daar waren ze. Vreemd hoor.

Er hebben zich dit jaar ook een vracht bruine kikkers bij ons voortgeplant. Wat een enorme berg dril dreef er. Ik heb een klodder daarvan ik het kleine vijvertje (een omgebouwde zandbak die ooit van en voor de kinderen was) overgezet en die zit nu vol met bruine kikkertjes. In de grote vijver- waar dus het meeste dril dreef- zie ik er niet een. Wel veel groenen. Wat zijn dat toch een mooie beesten. 't Is een echt wild beest. Wel weer vreemd is dat ze

in mijn vijver geen enkel geluid voort brengen, terwijl je ze elders –vooral 's nachts- hoort oreren dat het een lieve lust is. Nou bij mij doet de boeren nachtegaal geen bek open. Volgens een vriend komt dat omdat het jonge dieren zijn, die zijn nog niet zo druk met voortplanting bezig, dus...Want dat kwaken doen ze natuurlijk niet alléén om u uit de slaap te houden, neen daar lokken ze de dames mee. De uitslovers. Een maand of twee duurt het, dan keert de rust weer. Voor je 't weet zijn alle wonderen van het milde jaargetijde weer voorbij. Geniet er dus maar van!

Mooie zomer gewenst.

Ad Swier.

Anjercollecte.

De Chr.Gem.Zangver." Irene " wil graag iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de Anjercollecte van het Prins Bernhard Cultuurfonds door ons gelopen van 16 t/m 21 Mei.Dat heeft het mooie bedrag van € 741,20 opgeleverd waarvan een derde deel á € 247,- voor ons koor is.Namens " Irene" Hartelijk bedankt!

Prinses Julianaschool Groep 8 2011

Dit schooljaar nemen 13 kinderen van groep 8 afscheid van de Prinses Julianaschool.

Herrick IJssel: Na de zomervakantie ga ik naar het Greijdanus. Ik heb er veel zin in. Meer eerst gaan we op school nog de musical doen. De musical heet: De bom tikt... Ik speel Edelbert. Cool!

Aline Poeder: De afgelopen 8 jaar heb ik veel plezier op school gehad. Ik zal iedereen wel missen. Dit jaar vond ik kamp erg leuk. We gingen naar de Ossenkamp in Hellendoorn. Vooral het kanoën was erg leuk en de bonte avond natuurlijk. Na de zomer ga ik naar het Greijdanus.

Marion Barneveld: De Prinses Julianaschool is een erg gezellige school. De afgelopen jaren heb ik leuke leraren gehad. Ook de klas was altijd erg gezellig. Ik zal het wel gaan missen! Volgend jaar ga ik naar het Greijdanus. Hopelijk wordt dat net zo gezellig!

Dany van Spijker: Ik vond de Prinses Julianaschool erg leuk. Ik heb er veel geleerd. De klas was gezellig. Ik zal het wel missen! Bij afscheid hoort natuurlijk ook de musical. Ik heb er erg veel zin in. Ik speel Jean Moulin. Volgend jaar ga ik naar het Meander.

Jordy Knol: Tjonge! Wat heb ik een tijd op de Prinses Julianaschool gezeten! Het wordt tijd voor een andere school. Dit wordt de Groene Welle. Een hele coole school met veel groen. Eerst gaan we nog een musical doen en een leuke stunt als afscheid. De komende weken nemen we afscheid. Jammer, maar het is niet anders.

Jesper Wennemers: Ik heb veel geleerd op de Prinses Julianaschool. Het was een leuke school. Vooral techniek was cool! Op kamp hebben we gekanood. Dat was erg leuk. Er vielen zelfs kinderen in het water! Zelf bleef ik gelukkig droog. Volgend jaar ga ik naar het Meander. Een nieuwe school. Spannend!

Gijs Wouda: Volgend jaar wordt het voor mij het Ichthuscollege in Kampen. Daar zitten mijn broer en zus ook, dus dat komt mooi uit. In de musical speel

ik een coole rol: ik ben een vader, die lekker kan zeuren. Ook krijg ik last van diarree... Leuk om te spelen dus! Ik zal iedereen wel missen op school! Tabee!

Davita Verhoeven: Vanaf groep 5 zat ik hier op school. Vooral kamp vond ik leuk. De bonte avond, lekker fietsen (ahum), spannend nachtspel... In de musical speel ik Nel Spruit. Volgend jaar ga ik naar het Greijdanus. Ik heb er heel erg zin in!

Harmke de Rooter: Sinds groep 4 ben ik hier op school gekomen. Ik vond het een leuke school. Ik heb hier veel plezier gehad en dat zal de komende weken ook nog wel zo zijn. Na de zomer ga ik naar het Greijdanus. Ik ga het TL doen. Leuk!

Annet Huzen: Pas zijn we naar de Brandweer geweest. Dat vond ik erg leuk. Na de zomer ga ik naar het Greijdanus (BBL). Cool! Ik zal jullie wel missen, hoor! Ik speel Vinigrette in de musical. Dat is de man van inspecteur Maigret.

Marije de Groot: Op de Prinses Julianaschool heb ik veel plezier gehad. Ik ga naar het Meander, KGT, volgend jaar. Daar heb ik erg veel zin in. In de musical speel ik Alice Spruit. Uiteraard moet ik dan verliefd worden op een leuke jongen: Philip. Het was heel leuk om op deze school te zitten. Ik vond het heel leuk, Ik ga jullie missen, Joehoe!



Marieke Bastiaan: Wat is de Prinses Julianaschool toch een coole school! Ik heb er niet alleen veel geleerd, ook heb ik veel plezier gehad! Het was erg gezellig. Ik ga na de zomer naar het Greijdanus: TL. In de musical speel ik Roberta. Het is een leuke rol. Ook zal dan ik nog even de viool laten horen....
Tot ziens allemaal!

Jamie Kragt: Het was allemaal erg leerzaam op de Prinses Julianaschool. Toen we op kamp waren heb ik héérlijk geslapen (tussen de meiden). Ook was het nachtspel heel cool. Het was pikkedonker en we moesten heel stil zijn. In de musical speel ik Philip. Ik ben dan verliefd op Alice. Romantisch zijn is echt wel mijn ding! Ik ga volgend jaar naar het Meander, naar het TL/HAVO. Dag!

Ook meester Adriaan zal afscheid nemen. Hij zal gaan werken in Biddinghuizen, op basisschool De Tamarisk. Juf Eliane zal naar de Wegwijzer gaan. Allemaal wel spannend, want nu komen er ook weer nieuwe mensen op de Prinses Julianaschool...

Geluk is
met je kleinzoon
een ommetje
maken
- dag vogel
dag eendjes -
de wereld opnieuw
ontdekken door
zijn ogen
verrukt
een tak oprapen is
een toverstaf
laat mij de volwassen
schellen
van de ogen
vallen
is geluk

Uit: In vlindervlucht - Dorien de Ruiter

Proemepad geopent

Hoewel de officiële opening nog even op zich laat wachten is het “Proemepad” er klaar voor. Een nieuwe wandelroute voor ‘s-Heerenbroek door het prachtige polderlandschap. Geen gebaande paden maar lekker wandelen door het gras tussen de koeien en de schapen. Het Proemepad is één van de initiatieven uit het dorpsontwikkelingsplan en mede mogelijk gemaakt door Nationaal Landschap IJsseldelta en de provincie Overijssel.



Om het wandelpad met droge voeten en zonder fierlijepstok te kunnen volbrengen zijn er een drietal bruggen geplaatst. De bruggen verbinden de verschillende weilanden waardoor er een wandelpad ontstaat van om en nabij de 800 meter. Halverwege is een bankje

geplaatst voor hen die wat langer en op z'n gemak van het polderlandschap wil genieten.

De wandelroute is aangegeven met blauwe paaltjes welke langs de slootwal zijn geplaatst. Zolang u de paaltjes volgt komt u vanzelf weer bij de openbare weg.

Voor meer informatie over boerenlandpadjes in het algemeen verwijzen wij naar boerenlandpad.nl



Alida van Dorsten

Dit jaar was er een koninklijke onderscheiding voor Alida van Dorsten.

Het lintje kwam voor haar als een complete verrassing.

Vorig jaar werd haar jongere broer Bert, met het syndroom van Down, 50 jaar en Alida organiseerde een prachtig cowboyfeest voor hem aan de Veecaterweg. Een tante die op dat feest aanwezig was, werd getroffen door de liefde en aandacht van Alida voor haar broer. Met de andere aanwezigen was ze van mening dat Alida wel een lintje verdiende. Het bleef niet bij woorden, ze diende een aanvraag in bij de gemeente Kampen en toen volgde een periode van e-mails en formulieren invullen.

November vorig jaar was Alida 25 jaar werkzaam bij de thuiszorg. Eerst werkte ze daar volledig tot 1993, toen overleed moeder Van Dorsten. Alida kon de zorg voor het gezin nog delen met haar vader, maar toen hij stierf in 1999 kreeg ze de volle verantwoordelijkheid voor Bert. Ze wordt daarbij gesteund door 2 thuiswonende broers. Het is niet alleen de thuiszorg, waar ze nu parttime werkt, en de thuissituatie waar ze mee bezig is, 15 jaar lang was ze actief voor de jeugdclub "Bid en Werk" in 's-Heerenbroek. Voor de Nederlands Gereformeerde Kerk van

Zalk en Veecaten is ze betrokken bij de Roemenië- en Zendingscommissie. Toen duidelijk werd dat Alida een koninklijke onderscheiding was toegekend, was het nog zaak om haar met een smoes naar het gemeentehuis te krijgen. Broer Herman schakelde haar collega's in en die bedachten dat ze op 29 april een dagje uit gingen, het zou een verrassingstocht worden, maar wel graag nette kleren aan. Toen de dames Alida ophaalden gingen ze eerst bij een vriendin koffiedrinken. De man van haar vriendin was zo verkouden dat hij thuis moest blijven. Zijn vrouw, die toch op stap ging, moest maar even naar het gemeentehuis gaan om een formulier op te halen voor zijn broer die met vakantie naar Bali



ging. Bij het gemeentehuis wou Alida in de auto wachten, maar dat ging niet door, samen uit, samen thuis. En zo liep Alida over de uitgelegde rode loper het gemeentehuis binnen. Daar konden ze niet gewoon naar de balie, maar werden ze verwezen naar een ander zaaltje. Alida vond het maar een omslachtig gedoe voor een formulier halen. In het zaaltje was de burgemeester aanwezig en Alida kreeg een kop koffie van hem. Bij het opgaan van de deur zag ze familie

zitten en toen begon ze de vreemde situatie door te krijgen, maar kon haast niet geloven dat zij een hoofdrol zou spelen.

Van burgemeester Bort Koelewijn kreeg ze de koninklijke onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Trots en dankbaar is ze over dit blijk van waardering.

Trots zijn wij als 's-Heerenbroekers dat we zulke bewoners in ons midden hebben.

Evenementenkalender

Zaterdag 02 juli 2011

Volleybalvereniging Lotus '83 organiseert het jaarlijkse stratenvolleybal toernooi. Locatie achter De Kandelaar. Tijden en nadere informatie volgen.

Dinsdag 5 t/m zondag 10 juli 2011

“Oranjevereniging 's-Heerenbroek” : Diverse feestelijke activiteiten tijdens deze periode, in verband met het 75 jarig bestaan van de vereniging.

Zaterdag 16 juli 2011

Jubileum Uitvoering Gymnastiekvereniging 's-Heerenbroek”.

Maandag 3 oktober 2011

Wijkplatformbijeenkomst georganiseerd door de gemeente Kampen. 20:30 in de Kandelaar.

Neem voor een vermelding op de evenementenkalender contact op met:

Alex Kroeze | mail@adkroeze.nl | 06 22 082 796

Of plaats uw evenement in de evenementenkalender op de website sheerenbroek.info



Redactie:

Cre de Groot
Anita Koersen
Wim Koersen
Alex Kroeze
Dorien Smit
Ad Swier

Gast schrijver:

Marieke Kwakkel

Colofon:

De 's-Heerenbroeker verschijnt eens per kwartaal.
Volgende uitgave september 2011

Copy voor volgende uitgave kunnen digitaal worden verzonden naar:
mail@adkroeze.nl

Omslag: Zicht op Bisschopswetering/Zuivelfabriek